

De heilige Teresia van Avila als coach voor ons eigen hedendaagse leven: het was een boeiende (en stormachtige) avond! Hieronder een korte samenvatting.

De eerste herfststorm op dinsdagavond 21 oktober 2014 kon een klein BOAZ-gezelschap niet tegenhouden om de eerste van vijf avonden over de diverse geestelijke tradities bij te wonen in Overveen. Pater Frans Vervooren (reizend Karmeliet) schetste een boeiend beeld over de Karmelitaanse geestelijke traditie aan de hand van 16^e eeuwse mystica Teresa van Avila. Het levensverhaal neemt hierin een centrale plaats. Teresa is een eigenzinnige, eigenlijk een zeer moderne vrouw, die in een patriarchale tijd, gelijkwaardig aan de man haar weg ging en zich niet liet weerhouden door maatschappij en kerk. Zij zocht de zuivere traditie van de kerk en blies die nieuw leven in, gevoed c.q. geleid door haar visionaire inzichten door Jezus Christus. Zij heeft als een hedendaagse manager 17 kloosters opgericht in Spanje ten tijde van de Inquisitie. In haar spirituele leven, de boeken die ze las en de vele gesprekken die ze met allerlei geestelijken voerde, heeft ze invloeden van diverse “stromingen”, waaronder van Augustinus, de Ignatiaanse geestelijke oefeningen en Dominicaanse elementen “meegenomen”.

Haar intense religieuze werkzame leven en gebedsleven zijn dankzij haar boeken een altijd weer actuele inspiratiebron door de eeuwen heen gebleven. Haar geschriften waarin de ervaring wordt beschreven en doorgegeven van de innerlijke pelgrimsweg naar de Eeuwige. Dat bracht op deze avond een boeiende dialoog tot stand over de betekenis, de waarde van de universele ziel, het innerlijke Centrum in de mens, gecombineerd met het voor ieder eigen unieke levensverhaal.

De rol van de professionele luisteraar is onontbeerlijk, want de luisteraar is de onthuller die de verteller nodig heeft om op verhaal te komen. Het eigen levensverhaal van deze kerkklerares, dat tegelijkertijd een genezingsproces is.

Dank Teresa van Avila, dank Pater Frans Vervooren!

Publicaties van Teresa van Avila: 1. Vida (Mijn leven) 2 . Camino (Weg van volmaaktheid) 3. Fundaciones (kloosterstichtingen) 4. Castillo interior (Innerlijke Burcht)

Caroline Maussen-Pouw, BOAZ-Leerhuis