

## **Goedbezochte avond over Franciscus van Assisi, wiens naam onze huidige paus met overtuiging heeft gekozen!**

In een volle Regenboogzaal in Overveen vond op 17 november 2014 een avond met film over het leven van de heilige Franciscus van Assisi plaats, met daarna een boeiende toelichting door Franciscaner broeder Fer van der Reijken en er was gelegenheid tot het stellen van vragen en een goed gesprek. De heilige Franciscus was een jongeman die in gegoede kringen verkeerde, van rijke komaf en een liederlijk leven leidde. Na een heftig ziekbed kwam hij langzamerhand tot geloof in God (dit was een proces van circa 7 jaar, dus het kwam niet als een lichtflits). Hij gooide zijn rijke kleding af en de rest van zijn leven stond in het teken van “danken, dienen en dragen”. Hij is degene die aan iedereen vertelde “God is goed”. Franciscus vond dat de narigheid in de wereld ontstond door de 3 zuchten: “de hebzucht, de machtszucht en de eerzucht”. Hij kreeg vele volgelingen en zij noemden zich de Franciscaner broeders, die de geloften van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid aflegden. Ook nu bestaat deze Franciscaner broederschap nog met gemeenschappen over de hele wereld. Een van zijn volgelingen was ook Clara, die een goede vriendin van hem werd. Ook zij werd heilig verklaard en haar volgelingen werd de orde van de zusters Clarissen. God heeft een carrière “naar beneden” gemaakt: hij is namelijk op aarde MENS geworden door Jezus Christus! God heeft de mensen gediend door hen het dierbaarste te geven, namelijk zijn Zoon Jezus Christus, die tijdens zijn leven zoveel kreeg te dragen. De huidige paus koos de naam Franciscus niet voor niets: ook zijn pausdom staat in het teken van “danken, dienen en dragen”. Op Witte Donderdag deed paus Franciscus een aantal zeer bijzondere dingen: Hij bezocht gevangenen en waste hun voeten, zowel van mannen als van vrouwen. Bovendien was één van de vrouwen een moslim. Dit was nog nooit eerder door een paus gedaan, want traditie was dat de paus op Witte Donderdag de voeten waste van priesters (zoals Jezus de voeten van de apostelen waste) in de Sint Pieter.

Paula van der Voorn