

Interessante inleiding over de Reformatie door dominee Teunard van der Linden

BOAZ-inleiding door ds. Teunard van der Linden donderdag 11 december 2014

Tijdens de 3^e avond van de BOAZ lezingen over de diverse tradities, heeft ds. Teunard van der Linden op boeiende en ook anekdotische wijze aan de hand van zijn eigen leven het gereformeerde geloof neergezet, zoals het de laatste decennia in Nederland leeft.

Hij begint met 2 citaten uit zijn autobiografische roman "Spiegelschrift", dat volgens zijn vrouw een pure afrekening is met de wijze waarop hij het geloof en opvoeding heeft ervaren.

Met één been in het ingesnoerde orthodoxe leven en het andere in een ongeremder leven van zelfexpressie, een nieuw goddelijk beleven, heeft hij toch zijn evenwicht gevonden.

Komend uit een streng orthodox gezin, lid van de Bond (alleen toegankelijk voor leden zeer streng in de leer) en lid van de ARP, heeft hij dankzij het feit dat zijn vader reizend predikant werd, op diverse plekken gewoond en scholen bezocht van orthodox tot zeer liberaal. De psalmen zijn er bij hem op zware wijze ingegoten, gelukkig afgewisseld met scholen waar o.a. musicals werden ingestudeerd. Bovendien heeft hij zeer bewust van dichtbij de tijdgeest beleefd met de christelijke Molukse gemeenschappen ten tijde van de kapingen en de kruisraketten. 6 jaar tijdens NBG-vakanties in een Franciscaans klooster ervaart hij een meer lossere geest.

De drie grondslagen van het protestantse geloof: hoe kunnen wij tot God komen?

1. Sola scriptura (door de Schrift alleen),
2. Sola fida (door geloof alleen) en
3. Sola gratia (door genade alleen) is hij door studie van o.a. de moderne theologen minder strikt gescheiden gaan interpreteren. Hem spreekt de meer katholieke insteek aan van Schrift én traditie, samen, een goede interpretatie.

De grootste, sterkste drijfveer van Teunard is het geloof in de God van het leven! Ja, de traditie, de voorvaderen, maar hoe ziet het eruit in het leven van vandaag. Hij is een verhalenverteller. Vanuit het verhaal denkt deze predikant en de vraag is, doet je eigen levensverhaal recht aan het Bijbelverhaal?

Naast de autobiografische roman heeft hij recent een boek geschreven over de Joodse gemeenschap van Zandvoort, die groot en levendig was tot de tweede wereldoorlog.

Caroline Maussen-Pouw, BOAZ-Leerhuis