

BOAZ-Leerhuis: “Waarom bemoeit de Kerk zich met de samenleving?”

In het kader van het BOAZ-Leerhuis gaf permanent diaken Philip Weijers op 3 februari 2016 in Overveen aan een gevarieerd publiek uitleg over op wat voor wijze de Kerk haar visie kan geven/geeft bij allerlei vraagstukken die de samenleving betreffen! Zijn verhaal werd regelmatig onderbroken door betrokken vragen van de geboeide luisteraars.

De wijze waarop de Kerk zich maatschappelijk bezig houdt, dateert van 1891, toen de toenmalige Paus Leo XIII in zijn sociale encycliek “Rerum novarum” (“Van de nieuwe dingen”) aandacht vroeg voor de wantoestanden ontstaan door de industriële revolutie, waarbij mannen, maar vooral ook vrouwen en kinderen werden blootgesteld aan onmenselijke arbeidsomstandigheden. De paus schreef met deze encycliek een eerste profetische blauwdruk over de rechtvaardige inrichting van de maatschappij, waarbij het handelen moet uitgaan van het geweten en niet op basis van willekeur en eigen belang.

Het “instrument” waar het om gaat “de Sociale Leer van de Kerk”, is niet op één moment ontstaan, maar in de loop der tijd. De benaming geeft eigenlijk een verkeerd en onterecht beeld. Het legt niet iets op! De essentie is vanuit de optiek van de kerk maatschappelijke issues te plaatsen in de context van de bijbel/het geloof, daarna de problematiek te analyseren, om vervolgens een advies te geven. De thema’s kunnen te maken hebben met b.v. economie, arbeid, gezin, maar ook klimaat etc. Centraal staat daarin, hoe vanuit het katholieke geloof de mens als individu wordt gezien (Personaliteit), hoe de onderlinge verhoudingen binnen de gemeenschap (Solidariteit), en daarbij de verantwoordelijkheid van ieder mens in het juiste perspectief (Subsidiariteit). Dit alles beoogt het algemeen welzijn (Bonum Commune), voorwaarden voor een goede samenleving voor iedereen. Paus Franciscus maakt het heel actueel en concreet in zijn laatste encycliek “Laudato si”, vertaald: “Wees geprezen – over de zorg voor het gemeenschappelijke huis: de aarde”! Het belang is zo duidelijk in de nog altijd turbulente tijden!

De inleiding werd als heel informatief ervaren en sprak zodanig aan, dat de vraag c.q. de behoefte ontstond, hoe meer concreet hiermee aan de slag te gaan? Wellicht een thema voor een bijeenkomst het volgende BOAZ-seizoen? Deze bijeenkomst was in ieder geval een inspiratiebron om als gelovige in deze tijd en speciaal de Veertigdagentijd, verder te bezinnen hoe wij als mensen handen en voeten kunnen geven aan de Heilige Geest, aan God, zoals één van de aanwezigen het mens-zijn omschreef? Misschien inderdaad aan de hand van de zeer toegankelijke en boeiende encycliek van Paus Franciscus “Laudato si”, waarvan de Nederlandse vertaling ook op internet te vinden is www.rkdocumenten.nl (met o.a. teksten van alle encyclieken). Een gezegende Veertigdagentijd!

Verdere informatie

In 2008 is het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk opgezet, waar regelmatig boeiende studiemiddagen worden gehouden over bepaalde thema’s, zoals de zorg, ondernemen en christelijke ethiek, globalisering, onderwijs, Europa etc. Voor verdere informatie en publicaties van deze studiemiddagen, zie www.cslk.nl en e-mailadres info@cslk.nl. Voor mensen die meer willen weten, verwijzen wij naar het boek “De menselijke arbeid in de Katholieke Sociale Leer, ontwikkeling en actualiteit” van de spreker, permanent diaken Philip Weijers (vice-voorzitter CSLK). Het boek geeft een inleiding over de Sociale Leer van de Katholieke Kerk en gaat vervolgens nader in op de ontwikkeling en actualiteit met betrekking tot de menselijke arbeid.

Caroline Maussen-Pouw, BOAZ-Leerhuis