

Bloemendaal



Overveen



Aerdenhout



Zandvoort

Secretariaat BOAZ parochies, Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen
023-5277462 secretariaat.boaz@outlook.com www.boazparochies.nl

BOAZ-PAROCHIES:

Bloemendaal, H. Drie-eenheid

Overveen, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Aerdenhout, H. Antonius

Zandvoort aan Zee, H. Agatha

Overveen, 30 oktober 2017

Beste ouders,

U heeft al een brief van ons ontvangen, maar we willen u laten weten dat we de datum van de Eerste Communie in 2018 hebben vervroegd:

De viering van de Eerste Communie is op zondag 22 april 2018 om 10.30 uur in de kerk van Overveen (dus niet op 3 juni).

De voorbereiding en de viering van de Eerste Communie wordt door de vier parochies gemeenschappelijk gedaan. We noemen onszelf „BOAZ”.

De afkorting van de vier plaatsen waar de parochiekerken staan (Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort)

en tegelijk de naam van een sympathieke Oud Testamentische heilige.

Als uw kind de Eerste Communie ontvangt mag het op een heel bijzondere wijze delen in de Liefde van God. Het is de volgende stap na de doop. In de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie worden de kinderen meer vertrouwd gemaakt met de kerk als gemeenschap en het evangelie.

Kinderen die het schoolniveau groep 4 of hoger hebben komen in aanmerking. Mocht uw dochter of zoon nog niet gedoopt zijn, dan is de doop een onderdeel van de voorbereiding. De voorbereiding is voor kinderen in de leeftijdscategorie van 7/9 jaar.

Zelf bent u en blijft u uiteraard de eerst verantwoordelijke voor de geloofsopvoeding van uw kind. Daarom nodigen we u uit om actief aan de voorbereiding deel te nemen.

Het gebruikte project bevat per hoofdstuk ook een kernachtige uitleg voor de ouders en enkele kleine opdrachten om thuis met de kinderen te doen. Op deze wijze hopen we bij te kunnen dragen aan de ondersteuning in geloof die u als ouder(s) kunt geven.

De kindermiddagen vinden plaats op 11 vrijdagmiddagen van 16.00-17.30 uur, onder leiding van kapelaan Nars Beemster. Ouders worden gevraagd ook een keer mee te doen met de voorbereiding en uitvoering van een kindermiddag. Taken zijn dan helpen een warm welkom te verzorgen, helpen knutselen, en aanwezig te zijn zodat de voorbereiding in een rustige en prettige atmosfeer kan plaatsvinden.

Ook bent u van harte welkom om de kerk te helpen versieren voorafgaande aan de eigenlijke viering van de Eerste Heilige Communie. Op deze manier wordt de viering en de voorbereiding een echt gezinsgebeuren.

De aftrap is op dinsdagavond **9 januari 2018 om 20.00 uur** in het SPAR-gebouw bij de kerk, Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout: een kennismakings- en voorlichtingsbijeenkomst voor u als ouders (zonder de kinderen).

Op **vrijdagmiddag 12 januari** wordt de eerst bijeenkomst voor de kinderen georganiseerd van 16.00 tot 17.30 uur in Aerdenhout (ook in het SPAR-gebouw te Aerdenhout).

Alle informatie over plaatsen en data vindt u t.z.t. op onze website: www.boazparochies.nl onder het menu *Sacramenten*.

Of kijk op <http://boazparochies.nl/sacramenten/eerstecommunie/>

We horen en zien ieder jaar dat de Eerste Communie voor de kinderen een feest is.

Ze genieten van de verhalen, het ontdekken van de kerk en hun plekje daarin.

We proberen de kinderen de ervaring mee te geven dat God van hen houdt zoals ze zijn en dat onze parochie een gemeenschap is van mensen bij wie je thuis voelt.

Als u interesse hebt, stellen we het op prijs als u uw zoon of dochter opgeeft via het centrale secretariaat: [**secretariaat.boaz@outlook.com**](mailto:secretariaat.boaz@outlook.com).

Wij hopen uw aanmelding zo spoedig mogelijk te mogen ontvangen, graag voor 20 december.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over de inhoud van de kindermiddagen kunt u bellen met: Paula van der Voorn: 023-5277462 centrale secretariaat van ma t/m do, secretariaat.boaz@outlook.com.

Hartelijke groet,

pastoor Bart Putter en kapelaan Nars Beemster