

## IN DIT NUMMER....

“Het “feest” van Pasen” door pastoor Bart Putter	2
Agenda en intenties	3
Gedoopt	8
Overleden	8
Vieringen in alle BOAZ-parochies	9
Vreemdeling	11
Palmzondag	12
Matthäus Passion	14
Vastenactie 2016	14
Au	16
Begroting 2016	18
Toelichting op de begroting 2016	19
An Planken 40 jaar een bevlogen vrijwilliger	19
BOAZ-Leerhuis:	
- “Waarom bemoeit de Kerk zich met de samenleving”	20
- Impressie van “Kerk 2.0. In gesprek met priester Jim Schilder, voorheen ongelovig journalist”	22
Het archief van onze parochie (aflevering 193)	24
Podium voorjaar 2016	26
Vredesgebed voor stad en wereld	27
Uitvaarten in Overveen	27
Kerk wij samen	28
Parochianen ziek?	28

Kopij voor de volgende „Rondom de Toren”  
**uiterlijk 24 april 2016** inleveren bij het **parochiebureau**

## HET “FEEST” VAN PASEN

Binnen de algemeen aanvaarde theorie geldt het feest – of eigenlijk hoogfeest – van Pasen als het meest belangrijke feest van het jaar. Maar dat zal niet zijn hoe het door de meesten van ons beleefd wordt: kerstboom, kerststal en kerstman zijn in december duidelijk meer aanwezig dan paastakken, paaseieren en paashazen in de tijd voor Pasen. Heel eerlijk gezegd voel ik zelf ook meer affiniteit met het kerstfeest dan met het paasfeest. Maar dat kan natuurlijk ook zijn oorzaak vinden in de “Goede Week” die voorafgaat aan Pasen. Een intensieve tijd voor pastores, voorgangers, koren en iedereen die bij de liturgie betrokken is: Palmzondag, op woensdag de “oliewijding” in de kathedraal van Haarlem waar de olie voor geloofsleerlingen, zieken en vormelingen wordt gewijd, dan Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag met de paaswake, eerste paasdag en zelfs nog een tweede paasdag.

Intensieve en soms vermoeiende dagen, daar kan ik eerlijk over zijn. Toch zegt die opsomming ons natuurlijk wel iets. We worden uitgenodigd de indringende laatste dagen van onze Heer elk jaar opnieuw mee te beleven. Met bijvoorbeeld dat Laatste Avondmaal, zijn testament dat Hij ons die laatste avond naliet, “Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed, dat voor u gegeven wordt”. Als verwijzing naar zijn ultieme offer dat Hij de dag erop zou voltooiën aan het kruis. Dat gedenken of eigenlijk vieren we op Goede Vrijdag. Om uiteindelijk tijdens de paaswake de verrijzenis te vieren, Christus’ overwinning op de dood. “Wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof eveneens”, zo houdt Paulus ons voor in zijn eerste brief aan de Korintiërs.

Eigenlijk vieren we dat elke zondag opnieuw, de dag die geldt als de “achtste” dag, wanneer je de Joodse Sabbat als zevende dag telt. De zondag als de dag van de verrijzenis. Een uitgelezen dag dus om de Eucharistie te vieren en stil te staan bij dat Laatste Avondmaal en die gebeurtenis op Goede Vrijdag. Om dat tegenwoordig te stellen. En als feitelijk elke zondag in het teken staat van Pasen, dan zal het paasfeest toch het belangrijkste kerkelijke feest zijn.

Al houd ik mijzelf voor dat geen Pasen mogelijk was geweest zonder Kerstmis, waarop we vieren dat God onder ons gekomen is in zijn Zoon.

Goed. Genoeg theologie. Het vieren van Pasen, van de overwinning op de dood door Christus, mag uiteindelijk ons bemoedigen in ons leven. Ons geloof staat voor hoop, voor barmhartigheid, voor liefde, voor het goede. Ook als we het moeilijk hebben in ons eigen leven mogen we geloven dat er Iemand is die om ons geeft, die met ons het kwade in ons leven wil en kan overwinnen. We mogen geloven in onze hereniging met onze dierbaren die ons ontvallen zijn.

En zelf zijn we uiteraard geroepen ons in te zetten voor de mensen in nood, dichtbij en veraf. Om zo dat licht dat we verwelkomen tijdens de paaswake door het ontsteken van de paaskaars en waar ons christelijk geloof voor staat, te verspreiden in de wereld.

Ik wens u toe dat u tijdens de vieringen in onze kerken geraakt mag worden door de diepe betekenis van Pasen, en dat die u mag aanmoedigen om dat Licht van Christus te verspreiden in onze wereld.

Een Zalig Pasen!

pastoor Bart Putter

## **AGENDA en INTENTIES**

**WEEKAGENDA zaterdag 19 maart t/m vrijdag 25 maart 2016**

### **PALM- OF PASSIEZONDAG**

zo. 20 maart 11.00 uur: Eucharistieviering, met palmprocessie door de kinderen. Speciale gasten zijn de eerste-communicanten.  
Cantate Domino zingt de Mis van Bruckner.  
Dirigent Paul Waerts, organist Jan Luiten.  
Kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 7 jaar.  
Crèche voor de allerkleinsten. Na de viering palmpaasoptocht met de drumband Damiate.  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens  
intenties: Astrid Drayer  
Maria Biggs-Calvelage  
Lenie La Grouw-Korthout  
Riet van Warmerdam-Hagen  
overleden ouders Bos-Wartena  
overleden ouders Onel-Mittelmeijer  
Cornelis Kroese

- di. 22 maart 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter
- do. 24 maart **WITTE DONDERDAG**  
19.00 uur Eucharistieviering (BOAZ).  
Cantor/organist Paul Waerts.  
Speciale gasten zijn de eerstecommunicanten,  
die een bijzondere plaats krijgen.  
Na de viering stille aanbidding van het  
Allerheiligste en gelegenheid om te biechten.  
voorgangers: pastor N.C.J. Kerssens en  
pastor-diaken G.J. van der Wal  
intentie: voor de levende en overleden pastores van  
onze parochies
- vr. 25 maart **GOEDE VRIJDAG**  
15.00 uur Plechtige herdenking van het lijden en sterven  
van Onze Heer Jezus Christus, waarna  
Kruisverering, met Gregoriaanse gezangen  
door Schola Cantorum Kennemerland.  
*Voor de Kruisverering kunt u zelf een bloem  
of bloemen meenemen.*  
voorganger: pastoor B.J. Putter

**WEEKAGENDA zaterdag 26 maart t/m vrijdag 1 april 2016**  
**HOOGFEEST VAN PASEN**

- za. 26 maart **PAASZATERDAG**  
20.00 uur PAASWAKE, Eucharistieviering, met koor  
Cantate Domino. Dirigent Paul Waerts,  
organist Jan Luiten.  
voorganger: pastoor B.J. Putter  
intentie: voor alle parochianen
- zo. 27 maart **PAASZONDAG**  
11.00 uur Eucharistieviering, met Schola Cantorum  
Kennemerland. Organist Nico Waasdorp.  
Na de viering mogen de kinderen paas-  
eieren zoeken.  
voorganger: pastoor B.J. Putter

intenties: Ton Joosten  
Ben en Ria Sassen  
Erna Heertje Kreijmborg  
James William Kal en overleden kinderen  
Riet van Dijk  
Cornelis Kroese

ma. 28 maart **TWEEDE PAASDAG**  
10.00 uur: Eucharistieviering.  
Cantor/organist Paul Waerts.  
voorganger: pastoor B.J. Putter  
intentie: voor alle ontheemde vluchtelingen

di. 29 maart 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter

do. 31 maart 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

**WEEKAGENDA zaterdag 2 april t/m vrijdag 8 april 2016**

**TWEEDE ZONDAG VAN PASEN**

zo. 3 april 11.00 uur: Eucharistieviering, met de BOAZ-cantorij.  
Organist Paul Waerts.  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens  
intenties: Robertus van Dijk  
overleden familie Jünger  
Cornelis Kroese

di. 5 april 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter

wo. 6 april 09.30 uur: Eucharistieviering in „De Blinkert”.  
voorganger: pastor G.H.W. Zaal  
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

do. 7 april 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

**WEEKAGENDA zaterdag 9 april t/m vrijdag 15 april 2016****DERDE ZONDAG VAN PASEN**

- zo. 10 april 11.00 uur: Eucharistieviering.  
Cantor/organist Paul Waerts.  
voorganger: pastoor B.J. Putter  
intenties: Lenie en Ton van Wijk  
Herman Vreenegoor
- di. 12 april 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter
- do. 14 april 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

**WEEKAGENDA zaterdag 16 april t/m vrijdag 22 april 2016****VIERDE ZONDAG VAN PASEN**

- zo. 17 april 11.00 uur: Eucharistieviering. Viering van de EERSTE  
COMMUNIE van 26 kinderen, met het  
Schalkwijkse Jeugdkoor. Pianist Ben Kamer.  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens  
intenties: voor alle eerstecommunicanten  
overleden ouders Willemse-van der Zwan  
Ton Joosten  
Maria Biggs-Calvelage  
overleden ouders Van der Zwan-Willemse  
Lenie La Grouw-Korthout  
Riet van Warmerdam-Hagen  
Petrus Willemse  
Jan van der Lem
- di. 19 april 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter
- 16.00 uur: Woord- en Communieviering in  
"De Blinkert".  
voorganger: pastor-diaken G.J. van der Wal  
intentie: voor onze zieken en onze ouderen
- do. 21 april 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

**WEEKAGENDA zaterdag 23 april t/m vrijdag 29 april 2016**

**VIJFDE ZONDAG VAN PASEN**

- zo. 24 april 11.00 uur: Eucharistieviering, met Schola Cantorum  
Kennemerland. Organist Nico Waasdorp.  
voorganger: pastoor B.J. Putter  
intenties: Riet van Dijk  
Ben en Ria Sassen  
Erna Heertje-Kreijmborg  
James William Kal  
overleden familie Straathof  
Finie Willemse-Dahmen  
overleden ouders Bos-Wartena
- di. 26 april 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter
- do. 28 april 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

**WEEKAGENDA zaterdag 30 april t/m vrijdag 6 mei 2016**

**ZESDE ZONDAG VAN PASEN**

- zo. 1 mei 11.00 uur: Eucharistieviering, met BOAZ-cantoorij.  
Organist Paul Waerts.  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens  
intenties: Robertus van Dijk  
in de oorlog omgekomen Jan Kievit,  
Jan Smeets, Ko Lobry en Leo Roozen  
overleden familie Straathof  
Gerard Corsten
- di. 3 mei 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter
- wo. 4 mei 09.30 uur: Eucharistieviering in „De Blinkert”.  
voorganger: pastor G.H.W. Zaal  
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

do. 5 mei

## **HEMELVAART VAN DE HEER**

11.00 uur: Eucharistieviering.  
Cantor/organist Paul Waerts.  
voorganger: pastoor B.J. Putter  
intentie: voor alle overleden parochianen

## **GEDOOPT**

Gelukwensen voor

**Jacky Zara Valerie**, dochter van  
Frits Gerritzen en Valerie Houben.

**Teyler Maarten Aerd**t, zoon van  
Frank Houben en Suzan van Geldorp.

**Chris Albert Marie**, zoon van  
Koen de Kruijf en Sandra de Ligt.

Dat zij gelukkige christenmensen mogen zijn.

## **OVERLEDEN**

**Petrus Cornelis Willemse**, 83 jaar.  
Hij woonde in "Schalkweide", Haarlem.

**Hermanus Johannes Vreenegoor**, 86 jaar.  
Hij woonde C. Schultzlaan 278, Bloemendaal.

**Gertruda Amory**, 69 jaar.  
Zij woonde Waddenstraat 15, Haarlem.

Dat zij mogen rusten in het licht van de verrijzenis.



## VIERINGEN in alle BOAZ - PAROCHIES

EV = Eucharistieviering  
WOCO = Woord- en Communieviering

### zondag 20 maart 2016

Bloemendaal 10.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
Overveen 11.00 uur: EV\* voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor G.H.W. Zaal  
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastor Th.W. Duijves  
\* = BOAZ-viering

### donderdag 24 maart – WITTE DONDERDAG

Overveen 19.00 uur: EV\*\* voorg.: pastor N.C.J. Kerssens en  
pastor-diaken  
G.,J. van der Wal

\*\* = BOAZ-familieviering, gasten eerstecommunicanten

### vrijdag 25 maart – GOEDE VRIJDAG

Bloemendaal 19.30 uur: \*\*\* voorg.: R.J.B. Bremer  
Overveen 15.00 uur: \*\*\*\* voorg.: pastoor B.J. Putter  
Aerdenhout 15.00 uur: voorg.: pastor-diaken  
G.J. van der Wal  
Zandvoort 10.00 uur: \*\*\*\*\* voorg.: pastoor B.J. Putter

\*\*\* = meditatieve viering

\*\*\*\* = plechtigheden

\*\*\*\*\* = lijdensviering en kruisweg

### zaterdag 26 maart – PAASZATERDAG

Bloemendaal 21.00 uur: EV voorg.: pastor G.H.W. Zaal  
Overveen 20.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
Aerdenhout 20.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
Zandvoort 22.30 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens

### zondag 27 maart 2016 – EERSTE PAASDAG

Bloemendaal 10.00 uur: EV voorg.: pastor G.H.W. Zaal  
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

**maandag 28 maart – TWEEDE PAASDAG**

Overveen 10.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

**zondag 3 april 2016**

Bloemendaal 10.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor Th.W. Duijves  
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens

**zondag 10 april 2016**

Bloemendaal 10.00 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken  
G.J. van der Wal  
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor G.H.W. Zaal  
Zandvoort 09.30 uur: WOCO voorg.: mevrouw M.J.M. Boddaert-  
Geerards

**zondag 17 april 2016**

Bloemendaal 10.00 uur: EV voorg.: pastor G.H.W. Zaal  
Overveen 11.00 uur: EV \* voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
Aerdenhout 10.00 uur: WOCO voorg.: mevrouw M.C.B.Th.Gerlach-  
Butzelaar  
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastor Th.W. Duijves

\* = viering van de Eerste Heilige Communie

**zondag 24 april 2016**

Bloemendaal 10.00 uur: WOCO voorg.: mevrouw C. Huisman  
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor Th.W. Duijves  
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

**zondag 1 mei 2016**

Bloemendaal 10.00 uur: EV voorg.: pastor W.H. Al  
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens

**donderdag 5 mei – HEMELVAARTSDAG**

Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

De zondagsviering in de kerk van Overveen is rechtstreeks te zien via [www.boazparochies.nl/live](http://www.boazparochies.nl/live). De uitzending (“live stream”) kan ook op de BOAZ-site worden gevonden. Zie [www.boazparochies.nl](http://www.boazparochies.nl), **vieringen, kijk live mee.**

#### **ADRESSEN KERKGEBOUWEN**

Allerheiligste Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG **BLOEMENDAAL**  
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen,

Korte Zijlweg 5, 2051 BD **OVERVEEN**

HH. Antonius en Paulus, Sparrenlaan 9, 2111 AE **AERDENHOUT**

H. Agatha, Grote Krocht 43, 2041 LV **ZANDVOORT**

**Voor de uitgebreide gegevens van de vieringen zie:**

**[www.boazparochies.nl](http://www.boazparochies.nl)**

#### **V R E E M D E L I N G**

Jij bent bang.

Ik ben bang.

Jij bent bang om dood te gaan in de oorlog in jouw land.

Ik ben bang dat jij die oorlog meeneemt naar het mijne.

Jij bent bang dat de grenzen voor je neus zullen worden gesloten.

Ik ben bang dat er veel mensen met verkeerde bedoelingen  
hier naar toe komen.

Jij bent bang dat je niet welkom bent in Europa.

Ik ben bang dat je mijn cultuur niet zult begrijpen.

Jij bent bang dat je nooit meer terug naar je huis kunt.

Ik ben bang dat je nooit meer naar huis wilt.

Jij bent bang dat wij je niet willen helpen.

Ik ben bang dat je die hulp niet zult waarderen.

Jij wilt vast niet dat ik bang ben.

Ik wil ook niet dat jij bang bent.

Laten we er dan samen voor zorgen dat onze angsten ongegrond zijn.

Sandra Gorwil

## PALMZONDAG

### **De betekenis van PALMZONDAG en: KINDEREN kom een palmpaas-stok maken op 18 maart!**

“Palmzondag van het lijden van de Heer” is de liturgische benaming van de zondag waar we allemaal onze eigen gedachten bij kunnen hebben. We kunnen denken aan de plechtigheid rond de “palmtakjes” die worden uitgedeeld en gezegend, we kunnen denken aan een feestelijke stoet kinderen met hun versierde palmpaasstokken, aan de evangelielezing van het begin van de viering waarin we horen hoe Jezus als koning wordt binnengehaald in Jeruzalem, maar ook aan het lange passieverhaal dat we die zondag horen, en het gegeven dat het toch de eerste dag is van de Lijdensweek. Of Goede Week, zoals wij Nederlanders plegen te zeggen. Toch een wat merkwaardige benaming voor een week waarin het lijden van Jezus centraal staat. Het Engelse “Holy Week” en het Spaanse “Semana Santa” lijken meer gepast.

Palmzondag laat ons Jezus zien als koning die wordt geëerd. Maar wijst ons ook op het lot dat hij een paar dagen later zal ondergaan. Deze zondag willen we ons vooral verenigen met de mensen die Hem in Jeruzalem binnenhaalden als koning. Op het Sint-Pietersplein in Rome worden echte palmtakken gebruikt, in de meeste zuidelijke landen worden olijftakken gebruikt, en in de noordelijke landen gebruiken we bij gebrek daaraan takjes van de buxus. Een takje om thuis achter het kruis te steken, als herinnering aan de overwinning die Christus' kruisdood was en de vrede die Hij ook in ons huis wil brengen. Palmtakken zijn natuurlijk de gewoon aanwezige takken in het Heilig Land, maar gelden ook als symbool van de overwinning van het kwaad. In de iconografie worden martelaren afgebeeld met een palmtak, als overwinnaars. Olijftakken kennen een eigen symboliek. Ze zijn teken van vrede. We kennen allemaal het verhaal over de duif die de olijftak als bode van de vrede naar de ark van Noach bracht. Ook wordt olijfolie nog altijd gebruikt bij de zalvingen in de Kerk zoals bij het doopsel, om de kracht te symboliseren die wij van Gods Geest mogen ontvangen.

De kinderen hebben weer andere palmtakken.

**Op vrijdag 18 maart zijn alle kinderen uit de BOAZ-parochies welkom om in de Spar in Aerdenhout hun palmpaasstokken te komen versieren. Dit begint om 16.45 uur en duurt tot 17.45 uur.**

**De communicantjes zijn er al vanaf 16.00 uur voor hun voorbereidingsmiddag en gaan ook vanaf 16.45 uur de stokken versieren. Club BOAZ kids en alle andere kinderen zijn van harte welkom, wel graag van tevoren opgeven via [secretariaat.boaz@outlook.com](mailto:secretariaat.boaz@outlook.com).**

**We hebben 40 palmpaasstokken, als je er thuis nog hebt, graag meenemen. Ook graag versiermateriaal en snoep meenemen om aan de stok te hangen, dan zorgen wij voor het broodhaantje!**

Deze palmpaasstokken van de kinderen hebben ook weer een eigen symboliek. Ze hebben de vorm van een kruis, dat is de weg die Jezus moet gaan. Bovenop staat een broodhaantje: als verwijzing naar Petrus die Jezus drie keer verloochende, waarop de haan kraaide. Ook worden er groene palmtakjes aan bevestigd, als teken van hoop, leven en overwinning. De eieren staan natuurlijk voor vruchtbaarheid en nieuw leven, verwijzend naar de verrijzenis. Een zakje met 30 rozijnen verwijst naar de 30 zilveren munten die Judas kreeg voor zijn verraad. Een zuurstok verwijst naar de stok die gebruikt werd om Jezus de spons met zure wijn aan te reiken op het kruis; deze spons wordt uitgebeeld door een sinaasappel. De bloemen en snoep geven vooral uiting aan de feestvreugde met het oog op Pasen.

En al die lekkernijen zijn eigenlijk niet bestemd voor kinderen zelf, maar om weg te geven. De kinderen kunnen de palmpaasstokken geven aan mensen die het nodig hebben. Alle kinderen zijn met hun palmpaasstokken van harte welkom tijdens de BOAZ-viering op zondag 20 maart om 11.00 uur in de kerk van Overveen. Er is crèche voor de kleintjes. De kinderen met hun stokken maken het begin van de viering mee, maar voor het lijdensverhaal gaan ze naar de Regenboogzaal: daar krijgen ze het bijbelverhaal verteld en oefenen ze een kort toneelstuk over de intocht van Jezus in Jeruzalem, dat ze in de kerk mogen opvoeren aan het einde van de viering.

Na de Palmzondagviering gaan de kinderen met hun palmpaasstokken in optocht achter drumband Damiate aan naar verzorgingshuis "De Blinkert" om de ouderen daar een leuke belevenis te bezorgen!

**Dat is waar het bij Palmzondag om gaat: stilstaan bij alles wat we in de Goede Week herdenken en vieren, terwijl we de mensen in nood niet vergeten.**

pastoor Bart Putter

*P.S.*

*Een praktische opmerking voor de ouders: de bewoners van "De Blinkert" zullen al genieten van de optocht, en laten daarom de kinderen hun palmpaasstokken met hun eigen opa's en oma's of met broertjes en zusjes delen. De optocht eindigt bij de speeltuin in de Croesenstraat, waar voor de kinderen iets lekkers klaar staat.*

## MATTHÄUS PASSION

De Nederlandse Bach Academie en het Barokensemble Eik en Linde geven onder leiding van Hoite Pruiksmä een uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach in Zandvoort.

Solisten zijn Marcel Beekman (evangelist), Pierre Mak (Christus), Kitty de Geus (sopraan), Mette Rosenboom (sopraan), Merel van Schie (alt), Jens Krekeler (tenor) en Sven Weyens (bas).

De Nederlandse Bach Academie werkt volgens Meester-Gezel-Leerling principe. Het koor (ca. 30 stemmen) bestaat uit professionele zangers, vakstudenten zang en goede amateurs.

Het Barokensemble Eik en Linde bestaat uit 31 professionele musici die gespecialiseerd zijn in oude muziek en spelen op historische instrumenten en op authentiek instrumentarium.

Datum : Goede Vrijdag 25 maart  
Locatie : H. Agathakerk, Grote Krocht 45, Zandvoort  
Aanvang : 19.00 uur  
Kosten : € 34,--

Online kaartverkoop via [www.nederlandsebachacademie.nl](http://www.nederlandsebachacademie.nl)

Voor meer informatie: [www.eiklinde.nl](http://www.eiklinde.nl) of via tel. (020) 694 44 95

Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij Kaashuis Tromp, Grote Krocht 3, Zandvoort.

## V A S T E N A C T I E 2 0 1 6

### UGANDA – KABERAMAIDO

#### **Waar ligt Uganda?**

Het land ligt op de evenaar, midden in Afrika. Het land ligt op een hoogvlakte waarin ook het grootste meer van Afrika, het Victoriameer, is gelegen, waaruit de rivier de Nijl ontspringt.

Uganda is zes keer zo groot als Nederland. Het klimaat is tropisch. Er wonen 35 miljoen mensen, waarvan meer dan de helft jonge mensen en kinderen zijn.

#### **Het project voor onze parochies**

Het project betreft het opknappen van een primary school, het jongerencentrum en het guesthouse in Gwetom Catholic Mission, een parochie in het midden van het land in het plaatsje Kaberamaido.

De parochie St. Karoli Lwanga heeft naast een kerkgebouw, missiepost en zusterhuis ook een klein ziekenhuis.

Doordat Jeroen Bluijs, een voormalig inwoner van Zandvoort met een grote familie- en vriendenkring in Zandvoort en omgeving, daar jaren voor de paters van Mill Hill heeft gewerkt, zijn er goede contacten met de plaatselijke bevolking. Jeroen zal het project ook begeleiden zodat we zeker zijn van een goede besteding en aanpak van het project. Met dit project ondersteunen we de plaatselijke bevolking, waarbij de aandacht is gericht op kinderen en jonge moeders.

### **Renovatie van het guesthouse**

Door het opknappen van het guesthouse bieden we jonge moeders de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op scholing en het werken aan zelfredzaamheid, zodat ze hun kinderen kunnen opvoeden en ondersteunen.

### **Renovatie van klaslokalen**

Het opknappen van de klaslokalen van de plaatselijke school bij de parochie geeft de jongeren een beter onderkomen.

Het huidige gebouw is gebouwd in 1948. Als het regent lekt het dak en bij veel wind waait het dak eraf. Ook de veranda en de betonconstructie zijn versleten en tasten de rest van het gebouw aan.

In de drie lokalen wordt aan zo'n 600 kinderen onderwijs gegeven. Een opgeknapte omgeving zal helpen bij de motivatie en de dagelijkse beleving op school. Goed onderwijs voor de jeugd is de basis voor verdere opbouw van het land. Het opwaarderen van de lokale voorzieningen geeft een positieve impuls aan de omgeving en het verder opbouwen van het land. Zeker in het gebied rond Kaberamaido is dat nodig.

### **Wat gaat het kosten?**

Renovatie van de drie schoollokalen kost ruim € 6.000,-, waarvoor de vloeren, het dak en de houtconstructie worden vernieuwd; ook komt er glas in de raamwerken en wordt het geheel geschilderd.

Ook het bestaande guesthouse krijgt een opknapbeurt zodat het weer jaren gebruikt kan worden. De kosten daarvoor zijn ruim € 2.000,-.

Wij hopen op gulle giften en danken u voor uw bijdrage. U kunt uw bijdrage ook storten via rekening NL83 INGB 0000 0790 36, ten name van Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen.

Namens de bevolking van Kaberamaido, Gert-Jan en Herma Bluijs

## A U

Een hele poos geleden een tv-documentaire gezien, gemaakt door een jonge joodse vrouw.

Haar grootouders hadden de oorlog overleefd maar veel familieleden waren in concentratiekampen omgebracht.

Zij is enig kind van haar joodse ouders.

Omdat ze het verleden als een zware last meedraagt, gaat ze in gesprek met leeftijdgenoten. Hoe ervaren die het om ‘derde generatie’ (nee, geen ‘slachtoffers’) te zijn? Hiervan heeft ze een documentaire gemaakt.

In Israël interviewt ze N., een knaap van vierentwintig.

Dan:

ze gaan naar een Tattoo-shop. N. vraagt met enige aarzeling om een tatoeage op zijn onderarm.

Wat moet erop? vraagt de fors uitgevallen tatoeëerder.

N. vertelt dat hij, toen hij klein was, het zo interessant vond dat zijn oma haar telefoonnummer op haar arm had staan. Zijn vader maakte hem wijzer en vertelde over oma die het concentratiekamp had overleefd.

N. heeft enorme bewondering voor zijn oma: voor hoe zij, na alle verschrikkingen en verlies van bijna haar hele familie, de draad van haar leven weer wist op te nemen; hoe zij iets goeds van haar leven had weten te maken. Daarom, vanwege dat laatste, vroeg hij om die tatoeage – als eerbetoon en als voorbeeld om kracht uit te putten.

Aan de oprechtheid van deze jonge man zal geen mens twijfelen.

Maar toch: de tattoo-man wil de tatoeage niet zetten. Eén keer had hij het gedaan “toen ik het nog niet wist.” Maar nu? “No way, never.”

Hoe harder of zelfs meedogenlozer het leven is, des te sterker dingen spreken.

Ze raken aan je ziel.

Dat maant tot voorzichtigheid.

In deze tijd wordt het kruis weer in alle toonaarden bezongen, beweend, gekust, geroemd, door straten gedragen. Ieder beleeft er het hare en zijne aan. We hebben het niet over ‘wel of niet geloven’.

Soms mis ik in al deze uitingen de eerbied en terughoudendheid van de tattoo-man.

Wat heeft galmen over het ‘onoverwinnelijke, zegevierende’ kruis, met daarna een goed glas wijn, te maken met de verschrikkingen van datzelfde kruis die ieder weldenkend mens vervloekt?

Het doet denken aan “op zondag geloven we en maandag doen we weer gewoon”.



Er is niets triomfantelijks aan een kruis – ook niet aan het kruis van Christus.  
Het vraagt alleen om gedragen te worden. Dat deed Hij.

Kruisen zijn er niet om te verheerlijken maar om te (helpen) dragen.

De evangelieverhalen vertellen dat – voor zover zij konden en mochten – de vrouwen rondom Jezus dat deden: bij Hem in de buurt blijven, zijn gezicht afvegen, machteloos bij Hem waken onder dat vermaledijde kruis.

Om gek van te worden. Of om juist stil van te worden.

Als zij na alle doorstane ellende na de sabbat naar zijn graf gaan om zijn verminkte lichaam te balsemen, vinden ze Hem niet.

Zijn lijdensweg is voorbij.

Er klinken woorden als: wat zoekt u de levende bij de doden? En: hou Me niet vast maar ga naar de anderen en vertel – vertèl het ze! – dat Ik leef.

De oma van die joodse jongen vertelde door de manier waarop zij leefde wat 'leven' is. Niet het nummer op haar arm was daarvoor maatgevend maar zij zèlf als mens.

Het kruis niet verheerlijken maar (helpen) dragen in het vertrouwen dat God jou draagt. Door alles heen.

Moeilijk genoeg.

Met hartelijke groet, em. pastor Landa Rave

## BEGROTING 2016

	begroting 2016	begroting 2015	resultaat 2014
<b>LASTEN</b>			
Persoonskosten	94.300	87.700	79.223
Kosten onroerende zaken:			
- kerkelijke gebouwen	117.400	119.400	118.492
- overige kerkelijke onroerende zaken	30.000	26.000	26.995
- beleggingen	27.500	27.300	25.132
Kosten eredienst	9.900	7.000	8.498
Kosten pastoraal	5.600	6.100	4.542
Verplichte en vrijwillige bijdragen	31.000	32.000	30.145
Beheerskosten	28.900	26.600	21.986
Voordelig saldo	6.400	5.900	21.291
<b>Totaal</b>	<b>351.000</b>	<b>338.000</b>	<b>336.304</b>
<b>BATEN</b>			
Bijdragen parochianen	59.800	61.800	59.935
Opbrengst bezit en beleggingen	249.900	234.900	240.705
Rendement participatie bisdom	41.300	41.300	35.664
<b>Totaal</b>	<b>351.000</b>	<b>338.000</b>	<b>336.304</b>

## **TOELICHTING o p d e B E G R O T I N G 2 0 1 6**

De Beheerscommissie Gebouwen heeft in 2016 een intensief jaar omdat het exterieur (groot onderhoud) van onze kerk en de toren worden aangepakt. Wij hebben hiervoor gespaard door middel van een jaarlijkse donatie aan de voorziening groot onderhoud en ontvangen subsidie van de BRIM-regeling. De Financiële Commissie BOAZ zal het rendement op beleggingen goed moeten bewaken. De rente blijft laag, maar de verhuurde bezittingen renderen. Wij participeren in het beleggingsfonds bij het bisdom en ontvangen maandelijks inzage in het behaalde rendement.

Wij begroten een voordelig resultaat van € 6.400,-. Binnenkort zijn wij in staat om het werkelijke resultaat over 2015 aan u te kunnen voorleggen.

Dankzij uw belangstelling en geldelijke steun voor onze parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen blijft de functie van penningmeester een mooie en dankbare taak.

Tot het geven van verdere informatie bereid,

Cor Kroon

### **AN PLANKEN 40 JAAR EEN BEVLOGEN VRIJWILLIGER**

Een gastvrije ontvangst in haar mooie appartement doet een mens goed. An, nog herstellende van een flinke medische ingreep, is bereid om enthousiast te vertellen over haar vrijwillige inzet voor onze parochie.

In 1976 werd zij gevraagd door pastoor Van Duin om toe te treden tot de Pastorale Raad van de parochie. Een adviserend orgaan ter ondersteuning van het parochiebestuur. Je moest daarvoor bij stemming worden gekozen. An heeft hier veel plezier aan beleefd. De vergaderingen verliepen in goede harmonie en zij had een fijne band met de andere raadsleden. An staat bekend als mondig en bereid om haar mening te geven.

Al gauw werd zij wijkcontactpersoon. Niet alleen Rondom de Toren rondbrengen en Actie Kerkbalans verzorgen, maar belangrijker: de aandacht voor de mens. Ziekenbezoek, aandacht bij verjaardagen, contactdagen in Oldenhove. Werkzaamheden zo passend bij haar karakter en mogelijkheden.

Speciale aandacht had zij voor bewoners van het woonwagenkamp. Volgens anekdote altijd aanwezig in de kerk bij een doop en wanneer de bisschop in de viering voorgaat.

An organiseerde ook tijdens de vastenperiode de “sobere maaltijd”. Organisatie samen met de parochie van Bloemendaal. Geld werd hiermee uitgespaard ten behoeve van de Vastenactie.

Haar werk voor Stem in de Stad dient ook vermeld te worden en haar bijnamen “ An Pil” of “An Jas Uit” heeft zij aan de interviewer uitgelegd. An stond ook bekend om haar uitgebreide mensenkennis.

An heeft nog een belangrijke boodschap voor ons: “Luisteren naar jongeren houdt de Kerk bij de tijd”!

An Planken, dank voor jouw inzet voor onze parochie. Jouw bevologenheid en enthousiasme zullen wij trachten over te brengen aan de jongere mensen.

Cor Kroon

## **BOAZ – LEERHUIS :**

### **“Waarom bemoeit de Kerk zich met de samenleving”**

In het kader van het BOAZ-Leerhuis gaf permanent diaken Philip Weijers op 3 februari 2016 in Overveen aan een gevarieerd publiek uitleg over op wat voor wijze de Kerk haar visie kan geven/geeft bij allerlei vraagstukken die de samenleving betreffen! Zijn verhaal werd regelmatig onderbroken door betrokken vragen van de geboeide luisteraars.

De wijze waarop de Kerk zich maatschappelijk bezig houdt, dateert van 1891, toen de toenmalige Paus Leo XIII in zijn sociale encycliek “Rerum Novarum” (“Van de nieuwe dingen”) aandacht vroeg voor de wantoestanden ontstaan door de industriële revolutie, waarbij mannen, maar vooral ook vrouwen en kinderen werden blootgesteld aan onmenselijke arbeidsomstandigheden. De paus schreef met deze encycliek een eerste profetische blauwdruk over de rechtvaardige inrichting van de maatschappij, waarbij het handelen moet uitgaan van het geweten en niet op basis van willekeur en eigen belang.

Het “instrument” waar het om gaat “de Sociale Leer van de Kerk”, is niet op één moment ontstaan, maar in de loop der tijd. De benaming geeft eigenlijk een verkeerd en onterecht beeld. Het legt niet iets op! De essentie is vanuit de optiek van de kerk maatschappelijke issues te plaatsen in de context van de bijbel/het geloof, daarna de problematiek te analyseren, om vervolgens een advies te geven. De thema’s kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld economie, arbeid, gezin, maar ook klimaat, enzovoort.

Centraal staat daarin, hoe vanuit het katholieke geloof de mens als individu wordt gezien (Personaliteit), hoe de onderlinge verhoudingen binnen de gemeenschap (Solidariteit), en daarbij de verantwoordelijkheid van ieder mens in het juiste perspectief (Subsidiariteit). Dit alles beoogt het algemeen welzijn (Bonum Commune), voorwaarden voor een goede samenleving voor iedereen. Paus Franciscus maakt het heel actueel en concreet in zijn laatste encycliek “Laudato Si”, vertaald: “Wees geprezen – over de zorg voor het gemeenschappelijke huis: de aarde”! Het belang is zo duidelijk in de nog altijd turbulente tijden ....!

De inleiding werd als heel informatief ervaren en sprak zodanig aan dat de vraag, c.q. de behoefte, ontstond hoe meer concreet hiermee aan de slag te gaan? Wellicht een thema voor een bijeenkomst het volgende BOAZ-seizoen? Deze bijeenkomst was in ieder geval een inspiratiebron om als gelovige in deze tijd en speciaal de Veertigdagentijd, verder te bezinnen hoe wij als mensen handen en voeten kunnen geven aan de heilige Geest, aan God, zoals één van de aanwezigen het mens-zijn omschreef? Misschien inderdaad aan de hand van de zeer toegankelijke en boeiende encycliek van paus Franciscus “Laudato Si”, waarvan de Nederlandse vertaling ook op internet te vinden is **www.rkdocumenten.nl** (met onder andere teksten van alle encyclieken). Een gezegende Veertigdagentijd!

### **Verdere informatie**

In 2008 is het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk opgezet, waar regelmatig boeiende studiemiddagen worden gehouden over bepaalde thema's, zoals de zorg, ondernemen en christelijke ethiek, globalisering, onderwijs, Europa, enzovoort. Voor verdere informatie en publicaties van deze studiemiddagen, zie **www.cslk.nl** en e-mailadres **info@cslk.nl**.

Voor mensen die meer willen weten, verwijzen wij naar het boek “De menselijke arbeid in de Katholieke Sociale Leer, ontwikkeling en actualiteit” van de spreker, permanent diaken Philip Weijers (vicevoorzitter CSLK). Het boek geeft een inleiding over de Sociale Leer van de Katholieke Kerk en gaat vervolgens nader in op de ontwikkeling en actualiteit met betrekking tot de menselijk arbeid.

Caroline Maussen-Pouw, BOAZ-Leerhuis

**B O A Z – L E E R H U I S :**  
**Impressie van “Kerk 2.0. In gesprek met priester Jim Schilder,  
voorheen ongelovig journalist”**

Op 24 februari jl. werden maar liefst ruim vijftig mensen in de H. Antoniuskerk in Aerdenhout verrast door het persoonlijke verhaal van oud-journalist en chef redactie van HP/De Tijd, Jim Schilder, die via een aantal bijzondere ervaringen bij God uitkwam en werd uitgenodigd tot een bepaald pad. Daarnaast stonden centraal de ontwikkelingen in de katholieke kerken van de Amsterdamse binnenstad van begin jaren zeventig tot nu. Van dramatische opheffing van de Nicolaasparochie tot nu weer een zeer bloeiende gemeenschap, als een tweede mirakel van Amsterdam. Het eerste Mirakel van Amsterdam (Eucharistisch wonder) uit 1345 wordt jaarlijks tijdens de Stille Omgang herdacht (12 maart jl.).

**Jim schetst kort zijn eigen verhaal** als een soort derde mirakel. Opgegroeid in een gereformeerd gezin uit Kampen, als zesde van tien kinderen met de zondagse praktijk van twee keer anderhalf uur in de kerk. “Niet erg, niet boeiend. *Just a fact of life*. Over God werd veel gezegd, maar het drong niet door.” Tijdens de ontzuiling verliet ook hij de kerk. Na zijn studie journalistiek vertrok hij naar New York. Met een open mind onderzocht hij alle moderne stromingen en keek zoals een journalist tegen dingen aan kan kijken. Tijdens een reis onder andere in Jeruzalem werd bijna ongemerkt een vlammetje in hem ontstoken, en een jaar later wist hij: ik moet naar de kerk – naar een katholieke kerk, waar gebeurt wat Jezus tijdens het Laatste Avondmaal deed. Dat werd de Nicolaaskerk. Het eerste bezoek was “een thuis-komen”. Na enkele weken wilde hij katholiek worden en sloot zich aan bij de doop/vormselgroep. Toen tijdens een rondleiding in de kerk aan de deelnemers werd gevraagd waar zij het liefst wilden zijn in de kerk, liep hij meteen naar het altaar, waar hij diep geraakt werd. Het was een priester-roeping, zo werd hem duidelijk, een soort verliefdheid die zijn leven op z’n kop zette. Drie weken vóór het vormsel had hij een eerste gesprek op de priesteropleiding en een jaar later begon de studie, in deeltijd naast zijn werk bij HP/De Tijd. Na twee jaar was het niet meer te combineren, verkocht hij zijn appartement, nam ontslag en verhuisde naar het seminarie in Vogelenzang. Op 2 juni 2012 werd hij priester gewijd. Wie interesse heeft in zijn verhaal, kan dit aanvragen via e-mail [secretariaat.boaz@outlook.com](mailto:secretariaat.boaz@outlook.com). Of lezen [www.hpdetijd.nl/2009-07-08/chef-hpde-tijd.wordt-priester/](http://www.hpdetijd.nl/2009-07-08/chef-hpde-tijd.wordt-priester/).

### **De kerken van Amsterdam, speciaal de H. Nicolaasbasiliek**

In de jaren zeventig waren de kerken in Amsterdam op sterven na dood. De parochie werd "Citykerk", waarvan mgr. Van Burgsteden nog directeur is geweest. In de Nicolaas begon een kleine groep vrijwilligers met de restauratie van het gebouw. Er kwam een nieuwe liturgie op basis van Nederlandstalige psalmen uit het Abdijboek, die in de jaren daarna uitgroeide tot een complete Romeinse Mis met psalmen. Na veertig jaar bestaat deze "abdijliturgie" nog; vorig jaar ontving de Nicolaasbasiliek daarvoor de Parochieprijs van RKK. De parochie werd in 2001 in ere hersteld.

Hoe heeft dit tweede mirakel kunnen gebeuren? Van leegloop naar terugkomst en vernieuwing, terwijl wetenschappers hadden voorspeld dat de moderne mens geloof en kerk niet meer nodig had. Feit is dat er meer dan voldoende priesters zijn in de zes binnenstadkerken van de Nicolaasparochie, dankzij de aanwezigheid van religieuzen als de jezuiten en de sacramentijnen en priesters van het Opus Dei. Er is een groot en gevarieerd aanbod, en het lijkt erop dat dat ook vraag genereert.

Bij de leegloop van de kerken speelde mee dat ook priesters het geloof verloren. De tijden van het postmodernisme, van twijfel aan alles, van vragen als 'wat is waarheid'. Van belang voor een goede viering is dat de priester een krachtig geloof heeft in God. En dat hij de werkelijke aanwezigheid van Christus uitdraagt zodat de kerk een plek kan zijn voor de ware ontmoeting met Hem.

Het helpt ook als de kerkganger bij binnenkomst niet meteen tegen een overdaad aan informatie loopt die de aandacht afleidt. Dat het in de kerk en in de sacristie voor het begin van de Eucharistieviering stil is, zodat parochianen, priesters en acolieten zich kunnen voorbereiden op het mysterie, op de gezamenlijke ontmoeting in Christus. Het helpt ook als alle handelingen tijdens de Mis in een liturgieblad staan, zodat geen overbodige woorden gesproken hoeven te worden. Zo kan de kern van het geloof volledig beleefd worden. Na de Mis is er alle gelegenheid voor ontmoeting met elkaar. De avond van het BOAZ-Leerhuis eindigde met een levendige discussie.

Het inspirerende verhaal van Jim is eigenlijk zo'n uitnodiging om de Mis op deze wijze te beleven. Misschien een idee om een opname in de Nicolaasbasiliek te bekijken via Uitzending gemist.

(Google: Eucharistieviering 21 februari 2016).

Caroline Maussen-Pouw, BOAZ-Leerhuis,  
met dank aan priester Jim Schilder

## HET ARCHIEF van onze PAROCHIE (aflevering 193)

### **BLOEMBOLLENSCHUREN aan de ZIJLWEG (deel I)**

Trouwe lezers van onze rubriek weten dat wij een affectie hebben met het bollenvak, enerzijds ontstaan door betrokkenheid in onze vroegere werkkring, anderzijds omdat Overveen vroeger de faam had van een bollendorp. De overgrote meerderheid van de “patroons” was katholiek, hetgeen ook gold voor het “volk” (bloemistknechts zei men ook). De meesten waren nauw betrokken bij onze parochie.

Bloembollenschuren van wat oudere leeftijd zijn in doorsnee te herkennen aan (meestal) puntdaken, luiken op verdiepingshoogte, grote deuren en veel ramen, die geopend kunnen worden. Van binnen waren links en rechts stellingen aangebracht, met daartussen flinke ruimten, waarop de bollen konden worden gedroogd. Het opbrengen en afhalen van de bollen was zeer zwaar werk voor het personeel omdat er toen nog geen heftrucks waren. Alles was handwerk. Personeel met rugklachten kwam regelmatig voor. In de tegenwoordige schuren worden de bollen gedroogd op gaasbakken en kuubskisten die met een heftruck worden opgestapeld, hetgeen veel economischer is.

In enkele afleveringen gaan wij in gedachten in de tijd ruim een eeuw terug. Aan de Zijlweg waren toen relatief veel (kleine) kwekerijen gevestigd, die bijna allemaal over een schuur beschikten. Voor een goed begrip zij vermeld dat Overveen vóór de annexatie in 1927 al begon bij de kruising Zijlweg/Julianalaan/Spoorwegstraat. Er werden voornamelijk allerlei soorten hyacinten, in wat mindere mate tulpen, en wat bijgoed (onder andere anemonen, ranonkels, krokussen) geteeld. Vooral tijdens de bloeiperiode van de hyacinten in het voorjaar was de Zijlweg een plaatje waar veel Haarlemmers en Amsterdammers een kijkje kwamen nemen.

De bedrijven waren aan beide zijden van de Zijlweg gevestigd. Wij gaan een fictieve wandeling maken vanaf het al genoemde kruispunt naar “Van Ouds het Raadhuis”. Wij beginnen met de linkerkant van de Zijlweg.

### **Bedrijven**

Gebr. van Velsen is het eerste bedrijf dat wij tegenkomen, nog geen honderd meter verwijderd van de kruising, gevestigd op het adres Zijlweg 104 (vanaf 1927 nummer 154). Achter de woning van de laatste eigenaar Simon van Velsen aan de Zijlweg 104 stond haaks op het woonhuis een flinke bollenschuur. De firma teelde voornamelijk hyacinten en bijgoed, en exporteerde op kleine schaal. Gebr. van Velsen had ook nog tuinen elders in Overveen.



In 1884 opgericht, stopte het bedrijf na het overlijden van eigenaar Simon van Velsen in 1941. De bollenshuur en de achterliggende tuin, die doorliep tot de Brouwersvaart, kwamen in handen van Kousenfabriek Hin. Spoedig daarna werd de schuur gesloopt en het terrein bij dat van Hin getrokken.

Voortlopend zag men aangrenzend één van de tuinen van het grote Haarlemse bollenbedrijf **E.H. Krelage & Zoon**, waar hyacinten werden geteeld. De tuin strekte zich uit van de Zijlweg tot de Brouwersvaart, ongeveer op de plaats waar nu de Hyacintenlaan is. Krelage had daar geen schuur. Wel stond er rond 1895 een grote kas opgesteld waarin pronkbakken waren aangebracht. In deze bakken waren speciale soorten hyacinten geplant die tijdens de bloei waren te bewonderen. Krelage liquideerde in 1922 zijn bedrijf. Op de vrijgekomen terreinen zijn huizen gebouwd.

Enige tientallen meters verder zien wij de villa “de Olifant” van de familie Droste. De villa was gebouwd op een strook grond die in 1931 was gekocht van de buurvrouw Marie Roozen-Roozen. Al in 1974 werd de villa gesloopt. Met de achterliggende grond kon een bouwplan worden gerealiseerd, namelijk de bouw van de Krokusbuurt.

Buurvrouw van Droste was de weduwe Marie Roozen-Roozen die in 1873 was gehuwd met **Leonardus (Nardus, Nars) Roozen**. Het echtpaar was in goeden doen en liet in 1880 een ruime villa met een bollenshuur bouwen aan de Zijlweg 196-198. Roozen teelde daar voornamelijk hyacinten, hij had overigens nog enkele tuinen in Overveen. De hoofdtuin strekte zich uit van de Zijlweg langs de latere Hyacintenlaan, de Brouwersvaart tot de bollenshuur. Na zijn vroege overlijden in 1907 zetten zijn vrouw en de kinderen de kwekerij nog even voort. In 1931 werd het (resterende) vastgoed geveild, het was crisistijd geworden, hetgeen de verkoopprijzen ongetwijfeld zal hebben gedrukt. De bollenshuur kwam in bezit van kweker **Piet Kol**, die er jaren gebruik van maakte. Na onteigening ten behoeve van de bouw van de brandweerkazerne werd de schuur in september 1991 gesloopt.

Tussen de bollenschuren van **Piel Kol** en **P. Bijvoet & Co.** Was slechts een smalle weg. P. Bijvoet & Co., opgericht in 1880, liet de schuur in 1890 bouwen, nadien is deze enige malen vergroot en verbouwd. Bijvoet had voor die tijd een omvangrijk areaal voor de kwekerij, hij teelde ook nog op tuinen te Anna Paulowna, Bennebroek en Vogelenzang. Daarnaast had hij een flinke exporthandel. Wegens ruimtegebrek tijdens het seizoen kocht Bijvoet in 1949 de vroegere bollenshuur van wijlen Ant.J. Neelissen aan de Ramplaan.

Het bedrijf is gestopt in 1986, voornamelijk wegens gebrek aan opvolging. Bovendien werd de schuur onteigend ten behoeve van de bouw van de brandweerkazerne. In september 1991 is de schuur gesloopt. Gelukkig staat de oude bollenschuur aan de Ramplaan er nog steeds en is verbouwd tot appartementen door de nieuwe eigenaren.

Firmant Arnold Bijvoet sr. woonde in een groot huis naast de bollenschuur aan de Zijlweg. Dit huis viel in 1944 ten prooi aan de Duitse vernielzucht. Het pand werd gesloopt om bij een invasie een vrij schootveld te hebben.

Wordt vervolgd.

Historische werkgroep, Henk Mandjes

## PODIUM VOORJAAR 2016

Stem in de Stad presenteert Podium voorjaar 2016.

Naast het dagelijkse werk voor mensen in de marge organiseert Stem in de Stad ook dit voorjaar weer een serie lezingen, concerten, films en Dag van Hoop. Het programma is een zoektocht naar inspiratie door diaconaal werk. “Met elkaar werken we aan een wereld met wat meer zachtheid”, zegt pastor en directeur Ranfar Kouwijer. “Dat willen we graag delen met mooie verhalen en kwetsbare getuigenissen.”

Naast vaste momenten van gebed en meditatie in de Groenmarktkerk en Katrijnkapel van Stem in de Stad, vinden er verschillende lezingen plaats. Zo sprak Kick Bras op dinsdag 23 februari jl. over ‘De samenhang tussen levensvragen en spirituele ervaringen’ en op 5 maart jl. gaf professor Christa Anbeek, bekend van de boeken *Overleveringskunst* en *De berg van de ziel*, een inleiding op de expositie ‘Kwetsbaarheid en Kracht’ van kunstenaar Jeannette Claessen. Aansluitend was er een rondleiding langs de tentoonstelling.

### **Dag van Hoop**

Een van de hoogtepunten van het voorjaarsprogramma is de **Dag van Hoop op 17 april aanstaande**. Na het succes van dit festival in 2015 organiseert Stem dit jaar opnieuw een feestelijke dag met interviews, muziek, minicolleges, kunst en film en hapjes & sapjes. “Op deze dag vieren we verbinding met moslims, joden, christenen, humanisten en iedereen van goede wil”, aldus Ranfar Kouwijer. Iedereen is van harte welkom.

Voor het volledige programma, kijk op [www.stemindestad.nl](http://www.stemindestad.nl)

Graag tot ziens bij Stem in de Stad!

## **VREDESGBED voor STAD en WERELD**

Om de hoop op vrede levend te houden.  
Laat ik mijn licht aansteken, zegt de ster,  
en in het midden laten of het zal helpen  
om de duisternis te verjagen.

Eerste maandag van de maand  
om 12.30 uur in de kerk H. Antonius van Padua,  
Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem.

Na afloop koffie/thee bij „Stem in de Stad”,  
Nieuwe Groenmarkt 22.

De data van het Vredesgebed  
in de komende maanden zijn:  
4 april , 2 mei en 6 juni.

### **UITVAARTEN in OVERVEEN**

Deze worden gedaan door de pastoor, de diaken en daartoe opgeleide parochianen. Uitgangspunt daarbij is dat de voorganger voldoende tijd heeft om de uitvaart zorgvuldig en in overleg met de familie en/of na(ast)bestaanden voor te bereiden.

Voor inlichtingen of afspraken hieromtrent kunt u bellen  
naar het parochiebureau: (023) 527 74 62  
(maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur)

of naar:

C.A.G. Kroon: 06 – 271 660 33

of naar:

pastor N.C.J. Kerssens, tel. mobiel 06 – 442 067 38

## KERK WIJ SAMEN

„Kerk wij samen”, dat is een uitdrukking die wij vaak horen. Maar „kerk wij samen” zijn wij niet alleen binnen de muren van het kerkgebouw, doch ook daarbuiten.

In onze eigen straat kunnen wij veel voor elkaar betekenen. Als er bijvoorbeeld iemand in uw naaste omgeving ziek is of bijzondere aandacht nodig heeft, is het goed als u dat doorgeeft aan de wijkcontactpersoon of aan het parochiebureau. Dit geldt ook voor nieuwkomers in onze parochiegemeenschap.

Laat het weten! Zo kunt u een belangrijke schakel zijn om het ideaal „kerk wij samen” te realiseren.

## PAROCHIANEN ZIEK?

Vroeger kregen wij bericht als een parochiaan ziek was, óf in het ziekenhuis werd opgenomen, óf thuis werd verpleegd.

Nog steeds stellen de pastores en de werkgroepen het op prijs dat dit aan hen wordt doorgegeven.

Wilt u dan even onderstaande gegevens invullen?

---

Hierbij wil ik laten weten, dat

Naam/Voorletters : \_\_\_\_\_  
Adres : \_\_\_\_\_  
Postcode/Woonplaats : \_\_\_\_\_  
Geboortedatum : \_\_\_\_\_  
Telefoon : \_\_\_\_\_

bezoek thuis op prijs stelt

of

per : \_\_\_\_\_ (datum)

In het : \_\_\_\_\_ (ziekenhuis)

is/wordt opgenomen.

**AFGEVEN AAN HET PAROCHIEBUREAU  
OF DE WIJKCONTACTPERSOON**

---

Pastoor dr. B.J.Putter	Grote Krocht 43, 2042 LV ZANDVOORT tel. (023) 571 26 85, mobiel 06 – 128 333 48 e-mail: bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Pastor N.C.J. Kerssens	Sparrenlaan 9a, 2111 AE AERDENHOUT tel. mobiel 06 – 442 067 38 e-mail: ncjkerssens@yahoo.com
Pastor-diaken G.J. van der Wal	Kanaalweg 14, 1165 LW HALFWEG tel. (020) 497 76 12, mobiel 06 – 432 236 90 e-mail: gertjanvanderwal@live.nl
Pastor-diaken J.H.J. Belt	Generaal Spoorlaan 19, 2111 WS AERDENHOUT tel. (023) 576 88 59, mobiel 06 – 149 977 95 e-mail: jhbelt@gmail.com
Parochiebestuur van de Personele Unie	pastoor B.J. Putter, voorzitter S. Perrick, vicevoorzitter J.G.A. Struycken, secretaris C.A.G. Kroon, penningmeester leden: J.P.M. Akerboom, W.J.F.L. Beerkens, M.F.L. Rademakers
Parochiebureau	pastorie, Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN tel. (023) 527 74 62, e-mail: parochie.olvo@planet.nl geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
Locatiecoördinator	P.C.J. Speet, ad interim mobiel 06 – 133 544 50 (tijdens kantooruren)
Financiële Commissie	bankrekening NL83 INGB 0000 0790 36 en bankrekening NL84 ABNA 0562 2379 17 ten name van Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen
Kerkbijdrage/Kerksbalans	bankrekening NL59 INGB 0002 2526 56 ten name van Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen J.B.G. Koppelman, tel. (023) 524 11 46
Kerkhof	parochiebureau, tel. (023) 527 74 62 mevrouw P.P.M. van der Voorn
PCI	A.H.M. van Schaik, secretaris, tel. mobiel 06 – 516 166 25 e-mail: Ad.vanschaik@hotmail.com bankrekening (voor mensen in nood): NL39 ABNA 0543 7729 34 ten name van Parochiële Caritas Instelling Overveen postadres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Secretariaat BOAZ-parochies	mevrouw P.P.M. van der Voorn, coördinator BOAZ-parochies tel. (023) 527 74 62, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com <b>www.boazparochies.nl</b> adres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Zonnebloem	inlichtingen: tel. (023) 542 62 22 – secretaris tel. (023) 526 77 02 – voorzitter bankrekening NL31 INGB 0000 2990 95
Aloysiuschool Peuterspeelzaal	Zandvoortepad 8, 2051 BC OVERVEEN tel. (023) 527 73 79, directeur: A.W.M. Henneman tel. (023) 527 73 77, leidster: mevrouw H.M. Tebbenhof
Redactieadres “Rondom de Toren”	mevrouw M.C. van der Aar Willem de Zwijgerlaan 88, 2051 KJ OVERVEEN tel. (023) 527 54 26, e-mail: mcvanderaar@planet.nl

Uw wijkcontactpersoon is:

Adres: