

## IN DIT NUMMER....

“Pinkstergedachte” door pastor-diaken Gert Jan van der Wal	2
Agenda en intenties	4
Gedoopt	8
Overleden	8
Vieringen in alle BOAZ-parochies	9
Wees niet bang	11
Dag Jan Groenendijk	12
Eerste Heilige Communie – zondag 17 april 2016	14
Luisteren	17
Regionale vormselviering	19
Het archief van onze parochie (aflevering 194)	19
Vredesgebed voor stad en wereld	22
Uitvaarten in Overveen	22
Kerk wij samen	23
Parochianen ziek?	23
Verhuizen?	24

Kopij voor de volgende „Rondom de Toren”  
**uiterlijk 19 juni 2016** inleveren bij het **parochiebureau**

## PINKSTERGEDACHTE

Pinksteren

is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt.  
Is warm lopen voor iets dat hoop geeft en uitzicht biedt.  
Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons  
tot stand kunnen brengen als ze zich laten inspireren  
door woorden van liefde en kracht.

Pinksteren

is diep ademhalen en alles wat in je is  
opzetten voor een droom die lucht geeft.  
Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen  
door die windvlaag van Boven  
die als een frisse bries over de aarde waait.  
Is de kracht van God in elkaar herkennen  
en in zijn Geest met elkaar verder gaan.

### **“Ik laat jullie niet verweesd achter”, Joh,14,18**

We leven in een onstuimige en onevenwichtige tijd. De fundamenten van de samenleving vertonen scheuren. Het referendum over Oekraïne geeft dat aan. Ontevredenheid bij een deel van de bevolking over de koers die Europa vaart als het gaat over handelsverdragen met Oekraïne, opdat die als een opmaat worden beschouwd naar een lidmaatschap van de Europese Unie. Op de achtergrond speelt de angst voor een economische migratie van Oekraïners naar de westerse landen. Angst voor verlies van de eigen identiteit, angst voor minder welvaart.

In het verlengde van het referendum speelt de vluchtelingenproblematiek een grote rol in de verdeeldheid in onze samenleving en in Europa. Het ontbreken van solidariteit binnen Europa schudt aan de grondvesten van Europa. Een Europa dat juist door economische samenwerking en solidariteit de afgelopen decennia vrede en vrijheid heeft weten te bestendigen. Een Europa dat vooral op christelijke fundamenten is gebouwd.

Is de geest uit de fles? Het lijkt er soms wel op.

Belangrijk is om de kalmte en rust te bewaren en te overdenken welke waarde wij hechten aan de grondbeginselen van Europa, van ons land en van onszelf.

Om in omgekeerde volgorde te beginnen.

We kunnen als christenen onze stem laten horen, met vurige tongen de Boodschap van Christus verkondigen met Pinksteren, opdat de ander de Boodschap mag opnemen in het hart.

In dit Heilig Jaar en in alle jaren van ons leven is dat de boodschap van barmhartigheid. In de zeven werken van barmhartigheid, kunnen wij dat “christen zijn” laten zien.

De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangen bezoeken en de doden begraven.

Ons fundament is de verrezen Heer, vanuit dat fundament kunnen wij als geloofsgemeenschappen het voorbeeld zijn om in vertrouwen die boodschap van de barmhartige Jezus Christus aan onze medemens te brengen, opdat de angst voor verlies van identiteit, welvaart vermindert.

Dat wij als christenen een positieve bijdrage leveren en blijven leveren aan een samenleving waar het vertrouwen en de zorg om de medemens voorop staan. Dat deze stem ook in Europa gehoord mag worden.

Met Pinksteren laat Jezus ons niet verweesd achter, want “Als jullie Mij liefhebben, zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag. En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid”. (Joh 14, 15-18)

Moge die Helper, de heilige Geest ons blijven inspireren om mee te werken aan een barmhartigere wereld.

Laat de woorden van het gedicht in ons hart komen en ons aanzetten om in beweging te komen.

De Geest van God

is geen spookbeeld of hersenschim.

Hij is onder ons aanwezig, voelbaar en tastbaar.

Hij spreekt soms uit de blik in onze ogen.

Je ziet hem in de mensen die verdraagzaam zijn en respectvol omgaan met elkaar.

Je voelt Hem in dat liefdevolle gebaar of die hartelijke handdruk.

De Geest van God

is de scheppende kracht die bruggen slaat over de diepste kloven, die mensen bij elkaar brengt en

conflicten ombuigt in begrip en verzoening.

Het is de energie die bergen kan verzetten en mensen boven hun kleinheid uittilt

- de levensadem van God die mensen bezielt en in beweging zet.

pastor-diaken Gert Jan van der Wal

## AGENDA en INTENTIES

### WEEKAGENDA zaterdag 7 mei t/m vrijdag 13 mei 2016

#### ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

- zo. 8 mei 11.00 uur: Eucharistieviering.  
Cantor/organist Paul Waerts.  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens  
intenties: overleden ouders Willemse-van der Zwan  
Lenie en Ton van Wijk  
overleden familie Jünger  
Herman Vreenegoor  
Cornelis Kroese
- di. 10 mei 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter
- do. 12 mei 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens
- vr. 13 mei 13.00 uur: Huwelijksviering voor het bruidspaar  
Eric Rudolf Wildschut en Valéria Nacif.

### WEEKAGENDA zaterdag 14 mei t/m vrijdag 20 mei 2016

#### HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

- zo. 15 mei **09.30 uur:** Eucharistieviering. Organist Nico Waasdorp  
voorganger: pastoor B.J. Putter  
intenties: Ton Joosten  
overleden ouders Van der Zwan-Willemse  
Lenie La Grouw-Korthout  
overleden ouders Bos-Wartena  
Petrus Willemse  
overleden ouders Onel-Mittelmeijer
- 11.00 uur:** Oecumenische viering in Openluchttheater  
Caprera.  
voorgangers: pastoor B.J. Putter,  
dominee A. van Nieuwkerk en  
dominee A. Mak

- ma. 16 mei                    **TWEEDE PINKSTERDAG**  
                                   11.00 uur: Eucharistieviering.  
                                   voorganger: pastor N.C.J. Kerssens  
                                   intentie: voor alle parochianen
- di. 17 mei                    09.00 uur: Eucharistieviering  
                                   voorganger: pastoor B.J. Putter
- 16.00 uur: Woord- en Communieviering in  
                                   "De Blinkert".  
                                   voorganger: pastor-diaken G.J. van der Wal  
                                   intentie: voor onze zieken en onze ouderen
- do. 19 mei                    17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
                                   voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

**WEEKAGENDA zaterdag 21 mei t/m vrijdag 27 mei 2016**

**HEILIGE DRIE-EENHEID**

- zo. 22 mei                    11.00 uur: Eucharistieviering, met Schola Cantorum  
                                   Kennemerland. Organist Nico Waasdorp  
                                   voorganger: pater E. Kimman s.j.  
                                   intenties: Riet van Warmerdam-Hagen  
                                   overleden familie Kimman-de Vos  
                                   overleden ouders Willemse-Nagtegaal en  
                                   overleden dierbaren  
                                   Cornelis Kroese
- di. 24 mei                    09.00 uur: Eucharistieviering  
                                   voorganger: pastoor B.J. Putter
- do. 26 mei                    17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
                                   voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

**WEEKAGENDA zaterdag 28 mei t/m vrijdag 3 juni 2016**

**SACRAMENTS DAG**

- zo. 29 mei                    11.00 uur: Eucharistieviering, met Cantate Domino.  
                                   Dirigent Paul Waerts, organist Jan Luiten.  
                                   Kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en  
                                   crèche voor de allerkleinsten.

voorganger: pastoor B.J. Putter  
intenties: Riet van Dijk  
Ben en Ria Sassen  
Erna Heertje-Kreijmborg  
Gertruda Amory  
Henk van der Pluijm

- di. 31 mei 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter
- wo. 1 juni 9.30 uur: Eucharistieviering in „De Blinkert”.  
voorganger: pastor G.H.W. Zaal  
intentie: voor onze zieken en onze ouderen
- do. 2 juni 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

**WEEKAGENDA zaterdag 4 juni t/m vrijdag 10 juni 2016**

**TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

- zo. 5 juni 11.00 uur: Eucharistieviering, met samenzang.  
Organist Nico Waasdorp.
- voorganger: pastoor B.J. Putter  
intenties: Robertus van Dijk  
overleden familie Jünger  
Herman Vreenegoor  
Jan Groenendijk  
Cornelis Kroese

- di. 7 juni 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter
- do. 9 juni 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

**WEEKAGENDA zaterdag 11 juni t/m vrijdag 17 juni 2016**

**ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

- zo. 12 juni 11.00 uur: Eucharistieviering.  
Cantor/organist Paul Waerts.

voorganger: pastor N.C.J. Kerssens  
intenties: Lenie en Ton van Wijk  
overleden ouders Van der Zwan-Willemse  
overleden ouders Bos-Wartena

di. 14 juni 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter

do. 16 juni 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

**WEEKAGENDA zaterdag 18 juni t/m vrijdag 24 juni 2016**

**TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

zo. 19 juni 11.00 uur: Eucharistieviering, met Cantate Domino.  
Dirigent Paul Waerts, organist Jan Luiten.  
Kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en  
crèche voor de allerkleinsten.

voorganger: pastoor B.J. Putter  
intenties: Ton Joosten  
Lenie La Grouw-Korthout  
Riet van Warmerdam-Hagen  
Petrus Willemse  
Herman van Tol  
Jo Hoogewerf-Houtkamp

di. 21 juni 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter

16.00 uur: Woord- en Communieviering in  
"De Blinkert".  
voorganger: pastor-diaken G.J. van der Wal  
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

do. 23 juni 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

**WEEKAGENDA zaterdag 25 juni t/m vrijdag 1 juli 2016**

**DETIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

zo. 26 juni 11.00 uur: Eucharistieviering, met Schola Cantorum

voorganger: Kennemerland. Organist Nico Waasdorp.  
intenties: pastor N.C.J. Kerssens  
Riet van Dijk  
Ben en Ria Sassen  
Erna Heertje-Kreijmborg  
Maria Biggs-Calvelage  
Gertruda Amory  
Henk van der Pluijm

di. 28 juni 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter

do. 30 juni 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

## **GEDOOPT**

Gelukwensen voor

**Daniel Minh Tú en Fabian Minh Cuòng**, zonen van  
Ronald de Rijk en Elaine Huyen Khanh Lê.

Dat zij gelukkige christenmensen mogen zijn.

## **OVERLEDEN**

**Henricus Simon van der Pluijm**, 92 jaar.  
Hij woonde Prins Mauritslaan 2/34, Haarlem.

**Johannes Petrus Groenendijk**, 81 jaar.  
Hij woonde Rollandslaan 68, Haarlem.

**Johanna Elizabeth Hoogewerf-Houtkamp**, 94 jaar.  
Zij woonde Willem Klooslaan 16, Haarlem.

Dat zij mogen rusten in het licht van de verrijzenis.



## VIERINGEN in alle BOAZ - PAROCHIES

EV = Eucharistieviering  
WOCO = Woord- en Communieviering

### zondag 8 mei 2016

**Bloemendaal** 10.00 uur: WOCO voorg.: mevrouw B.F.A. van Holk-  
van 't Hoff  
**Overveen** 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
**Aerdenhout** 10.00 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken G.J.van der Wal  
**Zandvoort** 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

### zondag 15 mei 2016 – HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

**Bloemendaal** 11.00 uur: OECU \* voorg.: pastoor B.J. Putter,  
dominee A. van Nieuwpoort,  
dominee A. Mak  
**Overveen** 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
**Aerdenhout** 10.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
**Zandvoort** 09.30 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken G.J.van der Wal  
\* Oecumenische viering in Openluchttheater Caprera

### maandag 16 mei 2016 – TWEEDE PINKSTERDAG

**Overveen** 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens

### zondag 22 mei 2016

**Bloemendaal** 10.00 uur: WOCO voorg.: R.J.B. Bremer  
**Overveen** 11.00 uur: EV voorg.: pater E. Kimman s.j.  
**Aerdenhout** 10.00 uur: EV voorg.: pastor Th.W. Duijves  
**Zandvoort** 09.30 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens

### zondag 29 mei 2016

**Bloemendaal** 10.00 uur: EV voorg.: pastor G.H.W. Zaal  
**Overveen** 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
**Aerdenhout** 10.00 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken G.J.van der Wal  
**Zandvoort** 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

### zondag 5 juni 2016

**Bloemendaal** 10.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
**Overveen** 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
**Aerdenhout** 10.00 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken G.J.van der Wal  
**Zandvoort** 09.30 uur: EV voorg.: pastor Th.W. Duijves

**zondag 12 juni 2016**

**Bloemendaal** 10.00 uur: WOCO voorg.: E. van den Borne  
**Overveen** 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
**Aerdenhout** 10.00 uur: EV \* voorg.: pastoor B.J. Putter  
**Zandvoort** 09.30 uur: WOCO voorg.: mevrouw M.J.M. Boddaert-Geerards

\* **GEEN viering in Aerdenhout**, maar parochieviering in Museum Onze Lieve Heer op Solder in Amsterdam

**zondag 19 juni 2016**

**Bloemendaal** 10.00 uur: EV voorg.: pastor G.H.W. Zaal  
**Overveen** 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
**Aerdenhout** 10.00 uur: WOCO voorg.: diaken A.J.G.M. Captijn  
**Zandvoort** 09.30 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken G.J.van der Wal

**zondag 26 juni 2016**

**Bloemendaal** 10.00 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken G.J.van der Wal  
**Overveen** 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
**Aerdenhout** 10.00 uur: EV voorg.: pastor Th.W. Duijves  
**Zandvoort** 09.30 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens

**ADRESSEN KERKGEBOUWEN**

Allerheiligste Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG **BLOEMENDAAL**  
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen,  
Korte Zijlweg 5, 2051 BD **OVERVEEN**  
HH. Antonius en Paulus, Sparrenlaan 9, 2111 AE **AERDENHOUT**  
H. Agatha, Grote Krocht 43, 2041 LV **ZANDVOORT**

**WEBSITE-NIEUWS: [www.boazparochies.nl](http://www.boazparochies.nl)**

Zondagsvieringen: alle vieringen kunt u vinden op [boazparochies.nl/vieringen](http://www.boazparochies.nl/vieringen)  
Alle activiteiten: een volledig overzicht van alle activiteiten kunt u vinden op:  
[boazparochies.nl/agenda](http://www.boazparochies.nl/agenda)  
Laatste nieuws bekijken: [boazparochies.nl](http://www.boazparochies.nl) of [facebook.com/boazparochies](https://www.facebook.com/boazparochies)

**VIERING THUIS LIVE VOLGEN: [www.boazparochies.nl/live](http://www.boazparochies.nl/live)**

De zondagsviering is live te volgen via [www.boazparochies.nl/live](http://www.boazparochies.nl/live). Ook is hier altijd de laatste uitzending te bekijken, dus ook na de uitzending kunt u alsnog de viering zien. Alle uitzendingen zijn ook te vinden op [ustream.com](http://www.ustream.com) of met de **ustream-app** (voor mobiel of tablet). U kunt de vieringen vinden door te zoeken op "boaz vieringen".

## WEES NIET BANG

Wanneer het gesprek gaat over de jeugd in de kerk (of liever de afwezigheid van de jeugd in de kerk), dan wordt vaak verzocht dat vroeger alles beter was. “Vroeger kwam de pastoor of kapelaan nog naar de school en werd er godsdienst gegeven. Maar dat is niet meer, tijden veranderen.” Wordt er dan gezegd.

Het klopt dat tijden veranderen. Een paar weken geleden was ik twee dagen op een van de Zandvoortse scholen, om daar voor het vak godsdienst een Bijbelverhaal te vertellen aan de kinderen. De school maakt gebruik van de methode “Hemel en aarde”, dat op meer scholen wordt gebruikt. Elk kwartaal heeft een eigen thema. Nu was het thema ‘bang’. Wanneer ben je bang en wat doe je als je bang bent? En wanneer ben je niet (meer) bang?

Voorzien van een tas met bijbelplaten en een blauw gordijn ben ik langs alle klassen gegaan. Eerst over bang zijn vragen, vervolgens het Bijbelverhaal over de storm op het meer vertellen. Daarna mochten de kinderen het uitbeelden, met een blauw gordijn als water. In het verhaal maken de leerlingen Jezus wakker. Hij ligt lekker te slapen terwijl de storm tekeergaat en de golven over boord slaan. Eenmaal wakker roept Hij dat het stil moet zijn. En het wordt stil. Wees niet bang, wil Jezus duidelijk maken, want Ik ben bij je.

Op veel plaatsen in de Bijbel wordt gezegd dat mensen niet bang moeten zijn. Maria schrikt als de engel voor haar staat: “Vrees niet Maria”. Mozes durft niet naar de farao te gaan: “Wees niet bang”, wordt hem gezegd. Ook Jezus moet een paar keer tegen zijn leerlingen zeggen dat ze niet bang moeten zijn. Zelf kende Hij ook angst: bijvoorbeeld in de Hof van Olijven, wanneer Hij bidt dat de beker aan hem voorbij mag gaan.

Wees niet bang, dat zijn ook de laatste woorden bij de Hemelvaart: “Ik ben met je, alle dagen, tot aan het einde van de tijd”. Het is een belofte die door de eeuwen door wordt gelezen en doorverteld. Ik ben met je, Ik ga met je mee. Het wordt gezegd in de vieringen in de kerk, of wanneer we samen zijn rondom de sacramenten. God laat je niet los, Hij is met je.

De kinderen op school vertelden dat ze, als ze bang zijn, dicht bij hun ouders kruipen. Ze voelen en weten dat ze daar veilig zijn. In geloof mogen wij ons veilig weten bij Hem, die met ons meegaat, alle dagen van ons leven.

pastor Nico Kerssens

## **DAG JAN GROENENDIJK** **(10-3-1935 – 1-4-2016)**

De bollen bloeien nu in alle kleuren op het kerkhof naast de kerk in Overveen. Deze kleurenpracht hebben we grotendeels te danken aan Jan Groenendijk. Op de jaarlijkse “schoonmaakdag kerkhof” zorgde Jan altijd dat er bollen waren die de vrijwilligers dan onder zijn leiding konden planten. Vorig jaar oktober nam Jan drie van zijn broers mee en samen met de vrijwilligers van de tuinploeg werd het kerkhof netjes gemaakt voor Allerzielen op 2 november en werden de bollen geplant. Jan wist alles van bollen, vooral van tulpen, hij had immers een tuindersbedrijf gehad en was met hart en ziel verknocht aan alles wat met “de tuin” te maken had.

Jarenlang maakte Jan deel uit van de kerkhofploeg (hij was ooit gevraagd door de bekwame Anton Hendriks, die jarenlang de kerkhofbeheerder is geweest en iemand zocht die verstand van tuinieren had... nou, hij had de juiste man gevraagd). Om 10.00 uur eerst gezellig met elkaar koffie drinken en dan gauw aan de slag, want er is altijd veel te doen. Om 13.00 uur soep met brood en een geschild appeltje toe, verhalen vertellen, grapjes maken (Jan met pretoogjes, humor en je lekker uittesten, geweldig!), daarna met een kleiner groepje weer verder werken op het kerkhof en om 16.00 uur afsluiten met een biertje. Jan was eigenlijk “hoofd tuinploeg”. Naar Jan werd geluisterd en wat Jan zei, werd gedaan! Jan wist immers alles van de tuin, had een grote kennis van zaken. En na het biertje kwam hij zich even ‘afmelden’ bij het parochiebureau. “Dag, tot volgende week”. En wij: “Dag Jan, bedankt en tot volgende week!”

Jan was trouw, ook in de winter werkte hij door, een groot deel van de tuinploeg hield dan winterpauze, maar Jan niet. Net als Cees Bos en Jan van der Zwan deed Jan niet aan de winterstop. En deze mannen deden ook het zware werk: oude stenen stuk slaan of verzakte graven weer recht zetten.

Jan deed nog meer: bij elke begrafenis kon hij worden gebeld en was hij aanwezig om de touwen, planken en het emmertje zand (met schepje) neer te leggen. De afgelopen twee jaar was ik degene die belde om te vragen of hij kon, en het was altijd: “Ja, ik ben er” en dan kwam hij eerst een dag ervoor kijken of het juiste graf wel was gegraven. Tijdens de uitvaartviering luidde Jan de klok.

Alleen als er een begrafenis toevallig viel in die ene week per jaar dat Jan en zijn vrouw Cok met vakantie gingen, moest hij verstek laten gaan. Nou, die vakantie was hun van harte gegund.

Ook was Jan 28 jaar collectant in deze kerk. In 2000 stopten de collectanten

en ging men over op het rond laten gaan van mandjes.

In februari jl. hoorden we dat Jan ziek was en dus op woensdag niet kon komen. De week erop was hij er ook niet, we hoorden dat het bergafwaarts ging. We leefden mee, we belden elkaar, hielden elkaar op de hoogte, de pastores Putter en Van der Wal bezochten Jan in het ziekenhuis en we baden voor Jans herstel, maar het mocht niet meer baten. Op 1 april jl. overleed Jan, net 81 jaar geworden.

Jan zei altijd dat hij al een plekje had uitgezocht op het kerkhof. Onze verbazing was dan ook groot toen bleek dat hij gecremeerd werd. Was het dan één van zijn vele grappen geweest?

Jan verraste ons: hij wilde graag dat zijn urn wordt bijgezet in de urnenmuur op “zijn kerkhof”: dat zal zijn plek worden. Zo kan hij de tuinploeg in de gaten houden en wij zullen hem groeten als wij langs lopen.

Nu niet meer: “Tot volgende week”, maar wel “DAG JAN, BEDANKT!”

Namens de vrijwilligers van de tuinploeg, die in de loop der jaren geworden zijn tot jouw vrienden!

Cees Bos (jouw maatje), Bea Dingemans, Willem Entius, Fred Helmus, Trees Jünger, Esther Mattaar, Ted van der Meij, Ad Nelissen, Mieke Samson, Marianne Smulders-Willemse, Annemieke Speet, Jan van der Zwan.

Ook namens Wil van der Lem (die zorgt voor de lekkere koffie) Peter Speet, Cor Kroon (parochiebureau), Mathilde van der Kleij (kerkhofadministratie) en Paula van der Voorn (kerkhofbeheerder, die heel wat geleerd heeft van Jan over het kerkhof).

We zullen je missen, niet alleen jouw kennis, maar jou als persoon!

Paula van der Voorn

## EERSTE HEILIGE COMMUNIE – ZONDAG 17 APRIL 2016

### Voller dan vol, een stampvolle kerk in Overveen!

Zeer velen waren gekomen om te zien hoe 26 communicantjes op zondag 17 april jl. hun Eerste Heilige Communie deden. Nieuwsgierig naar hoeveel mensen er waren? Nou voor de cijferliefhebbers: het waren er meer dan 450 en dan waren er ook nog een aantal kinderen in de Regenboogzaal waar crèche en Kinderkerk was.

De communicantjes, de meesten afkomstig uit de BOAZ-parochies, kwamen de kerk in processie binnen en liepen met hun brandende doopkaarsen onder de versierde bogen door die door hun broertjes en zusjes werden vastgehouden. De bloemen op de bogen waren thuis gemaakt door twee moeders uit Zandvoort en op vrijdagochtend 15 april door een groep andere moeders op de door hen met gekleurd crêpepapier omwikkelde bogen bevestigd. Het Jeugdkoor uit Haarlem-Schalkwijk zong enthousiast én mooi onder de bezie-lende leiding van pianist Ben Kamer. Elk communicantje had een taak tijdens de viering, van collecteren tot het helpen bij het gereed maken van het altaar voor de viering van de Eucharistie.

Een groep ouders had de kerk prachtig versierd met witte bloementoefjes aan de banken en had de “paspoorten” van de kinderen opgehangen. Die paspoorten hadden de kinderen gemaakt tijdens één van de acht voorbereidings-bijeenkomsten die zij vanaf januari op vrijdagmiddagen hebben bijgewoond, onder leiding van pastor Nico Kerssens. Ook waren daarbij steeds twee ouders als begeleiders aanwezig. Op de paspoorten toonden de kinderen uit welk gezin ze kwamen, wie er voor hen belangrijk zijn, welke hobby's ze hebben en of ze huisdieren hebben, op welke school ze zitten en sommigen hadden er ook nog een mooie wens op gezet:

*Ik hoop dat iedereen een fijn leven hebt*

*Grootste wens: een aap treenen*

*Ik wil graag een paard hebben om voor te zorgen en op te rijden*

*Mijn grootste wens is dat alles goed komt*

*Ik wens dat ik dansjuf word*

*Ik wens dat ik kan vliegen*

*Ik wil graag dat iedereen gelukkig is*

*Ik wens dat het oerwoud niet meer word gekapt*

*Mijn wens is dat er geen orlog meer is*

*.....en mijn liefelinks eete is pasta*

Een vader vertelde dat hij nog maar zeven jaar geleden zijn Eerste Communie gedaan had, hij heeft dus als volwassene heel bewust voor het katholieke geloof gekozen. Een moeder las een mooi gedichtje voor dat haar moeder bij haar Eerste Communie had voorgelezen en een andere moeder hield een mooi slotwoord. In de Regenboogzaal was crèche voor de kleintjes onder leiding van vier moeders en voor de kinderen tot 7 jaar was er Kinderkerk, waarbij een Bijbelverhaal werd verteld en de kinderen van water en meel (geschenk van bakker Kuin) brooddeeg vlochten, dat ze thuis mochten afbakken. Ik heb gehoord dat het heel lekker smaakte. Over brood gesproken: nadat de kinderen voor het eerst de Heilige Communie hadden ontvangen, de hostie, zongen zij het lied “Kom in de kring”. Daarna gingen zij naar de Stijlkamer voor een rustig moment, waar Gabriëlle van der Grinten hen een gebed en gedichtje voorlas. Vervolgens liepen zij in optocht terug naar de kerk en brachten rozen naar het Mariabeeld als groet aan Maria. Van de pastor ontvingen zij een herinneringskruisje met de tekst “Geef de wereld kleur”.

Het voorbereidingstraject bestond, naast de acht kinderbijeenkomsten, ook uit de voorstellingsviering op 31 januari in de kerk van Aerdenhout, waar een aantal communicantjes over zichzelf vertelde en wat er te zien was op hun paspoorten, uit het bijwonen van de Aswoensdagviering in Bloemendaal op 10 februari (met het buiten verbranden van de palmtakjes van vorig jaar in een groot vuur). Op een vrijdagmiddag heeft een groot aantal kinderen palmpaas-stokken versierd (met dank aan heer Speet uit Overveen, die een hele dag stokken heeft staan maken) zodat zij op zondag 20 maart de Palmpaasviering in Overveen konden meemaken. Na afloop liepen zij mee in de drukbezochte palmpasenoctocht, achter drumband Damiate aan naar zorgcentrum “De Blinkert” en de speeltuin (met dank aan stomerij Sassen die voor plastic hoezen zorgde, zodat de palmpaasstokken droog bleven tijdens de regenbui). Tijdens de Witte Donderdagviering op 24 maart in Overveen, kregen de communicantjes een bijzondere rol: pastor Kerssens gaf hen uitleg over het Laatste Avondmaal en waste hen de voeten, net zoals Jezus dat deed en zoals paus Franciscus dat ook doet. In Zandvoort zal op 27 mei een leuke terug-kommiddag worden georganiseerd.

Zoals gezegd, het was een mooie Eerste Communieviering. Ik denk dat iedereen ervan genoten heeft zo'n volle kerk te zien. En natuurlijk was dit voor de communicantjes helemaal leuk!

**HARTELIJKE FELICITATIES AAN ALLE COMMUNICANTEN,  
die elk van pastor Nico Kerssens  
een persoonlijke felicitatiekaart hebben gekregen:**

Dimitri van Bakel, Med Beijnes, Féline Coonen, Maes Gerritzen,  
Claire Goedhart, Jochem Groenendijk, Pim de Groot, Lieke Hogewoning,  
Willem Houben, Nathalie Koolen, Samuel van der Kooij, Roemer Koster,  
René Lammers, Laia Landman, Pien Magielse, Gijs Oldenkotte,  
Emilia Pennekamp, Tom Pieters, Melanie Reynolds,  
Pim Silva Da Rocha, Carlijn Smidt, Toon van Soest,  
Olivia Vehmeijer, Niek Waardijk, Yuup Wagter, Kristy Workel.

***Beste jongens en meisjes,***

*Dit is een nieuw begin voor jullie. Wij hopen dan ook dat zowel ouders als kinderen een vervolg zullen geven aan het bijwonen van zondagsvieringen in één van de BOAZ-kerken. Geloven doe je niet alleen, je hebt "voeding" nodig. Bidden kan overal en toch, zoals een pas gedoopte volwassene zei: Katholieken hebben "training" nodig, je moet regelmatig "trainen" om je geloof te onderhouden. Het zou mooi zijn als, naast de hockey- en voetbaltraining of de muziekles, ook de geloofstraining een plek krijgt. Een uurtje per week of per maand, een moment van rust, van bezinning, het gevoed worden door het bijbelverhaal, de uitleg van de pastor, en het samen vieren van de Eucharistie. Misschien is het een idee als een aantal ouders met elkaar afsprekt om samen op een vaste zondag in de maand een kerk te bezoeken? Op die manier wordt het wellicht leuker om naar de kerk te gaan, want dan zit er een groep kinderen die elkaar kennen. Dan ontstaat een ritme ...*

*In de kerk van Overveen is er elke maand Kinderkerk en crèche voor kinderen van 0 tot 7 jaar, onder leiding van een aantal moeders. Er is dan telkens een*



*goed verzorgde viering met een eigen programma voor de kinderen, en natuurlijk gelegenheid tot ontmoeting na afloop. Op de website vind je ook de gewone zondagsvieringen en waar en wanneer de familievieringen zijn.*

***De jeugd heeft de toekomst. De Kerk wil er ook voor hen zijn!***

Hartelijk dank aan alle ouders en vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de Eerstecomunieviering!

Paula van der Voorn, coördinator Eerste Communie BOAZ- parochies

**Zondagsvieringen:** alle vieringen kunt u vinden op **[boazparochies.nl/vieringen](http://boazparochies.nl/vieringen)**

**Alle activiteiten:** een volledig overzicht van alle activiteiten kunt u vinden op: **[boazparochies.nl/agenda](http://boazparochies.nl/agenda)**

**Bekijk thuis live de viering:** de zondagsviering kunt u thuis live volgen of achteraf bekijken op: **[boazparochies.nl/live](http://boazparochies.nl/live)**

**Laatste nieuws:** kijk voor het laatste nieuws op: **[boazparochies.nl](http://boazparochies.nl)** of **[facebook.com/boazparochies](https://facebook.com/boazparochies)**

## L U I S T E R E N

Veel mensen kunnen of willen niet goed luisteren. Ze horen (misschien) wat je zegt maar zijn in gedachten gelijk bezig met wat zij van jouw verhaal vinden. Ze gaan meteen oordelen, of zelfs ver-oordelen. Ze staan te springen om te reageren en hun *eigen* verhaal te vertellen. Een goed gesprek komt zo niet tot stand.

Dat het ook anders kan heb ik in het afgelopen jaar gelukkig veelvuldig mogen ervaren. Het is nu een jaar geleden dat mijn vader en allergrootste vriend Ton van Wijk overleed. Elf jaar na zijn grote liefde en mijn geweldige moeder Lenie van Wijk-Peters. Met mijn beide ouders had ik een enorm fijne, hechte band. Ik was er altijd welkom, in mooie en moeilijke momenten. Wij stonden altijd voor elkaar klaar en deden veel samen. Wij deelden liefde, zorg en gezelligheid. Bijna mijn hele leven tot nu toe (54 jaar) zijn wij samen op vakantie geweest en daar genoten wij intens van. Maar wij konden over en weer óók goed luisteren naar wat er in ons leefde. Het is moeilijk uit te drukken hoeveel mijn ouders voor mij én mijn gezin (nog steeds) betekenen.

Veel is er sinds vorig jaar april op mij afgekomen. Veel moest ik regelen, vele herinneringen kwamen boven aan wat ik met mijn vader doorgemaakt heb. Vrijwel alle herinneringen aan mijn leven met hem zijn prachtig. We hebben echter ook veel pijn samen moeten overwinnen. Zoals na het overlijden van mijn moeder. In fijne openhartige gesprekken konden we elkaar tot steun zijn. Gesprekken waarin we veilig onze allerdiepste gevoelens konden uitspreken. Soms luisterden we alleen maar. Je verhaal kwijt kunnen zonder meteen een antwoord te krijgen doet vaak al erg goed. Je hoeft vaak niets te zeggen om er tóch voor iemand te zijn. Een hand op de schouder of een woordenloze knuffel doet ook veel goed.

Het jaar na het overlijden van mijn vader is het moeilijkste van mijn hele leven. We waren zó innig met elkaar verbonden. Na de dood van mijn moeder werd de band met hem nóg sterker dan hij al was. Zijn laatste weken waren heel erg zwaar. Voor hem én ons. Maar toch was die laatste tijd met hem ook zó mooi. Wij verzorgden hem in zijn eigen huis. Wij hebben in woord en gebaar over en weer onze oneindige liefde en dankbaarheid kunnen tonen aan elkaar. Vele mooie herinneringen hebben we opgehaald. Wij hebben geluisterd naar onze diepste zielenroerselen.

Na zijn dood moest ik over heel veel dingen nadenken. Niet alleen over zakelijke regelingen. Ook over hoe om te gaan met pijn en gemis. Dat veroorzaakte spanning, gepieker, slapeloze nachten en lichamelijke klachten bij mij.

In die moeilijke periodes heb ik nog weer extra ervaren hoe belangrijk en hoe fijn het is om mensen om mij heen te hebben met wie ik écht goed kan praten. Mensen bij wie ik mezelf kan zijn, met al mijn sterke kanten maar ook met wat ik moeilijk vind. Mensen die ik kan vertrouwen en die niet verder vertellen wat ik hen gezegd heb. Belangrijk voor mij is de toon van een gesprek. C'est le ton qui fait la musique.

Ik voel mij gelukkig met de mensen om me heen die écht naar me luisteren. Die mij uit laten praten. Die oog en oor hebben voor mijn verbale én non-verbale communicatie. Wat bedoel ik echt? Die pas goede raad geven *nadat* ik mijn verhaal, mijn verdriet, angst en twijfel heb verteld.

Wat een rijkdom om zulke mensen te mogen ontmoeten! Een goede luisteraar stelt ook vaak goede vragen. Vragen die mij inzicht verschaffen over waar ik mee zit. Vragen die mij een andere kant laten zien van de situatie. Vragen die mij helpen mezelf beter te leren kennen. Echt luisteren is je inleven in de ander. Echt luisteren is een daad van barmhartigheid.

Al die mensen die ik zo mocht ontmoeten hebben mij gesterkt en bemoedigd. Ik ben dankbaar voor zulke vriend(inn)en. In zulke mensen ontmoet ik God. Net als in mijn ouders.

Eugène van Wijk

## REGIONALE VORMSELVIERING

De afgelopen maanden hebben 17 kinderen uit onze BOAZ-parochies én de Haarlemse parochies (Bavo-Groenmarkt, Schalkwijk, Sint-Joseph en Pastoor van Ars) zich voorbereid op het ontvangen van het Vormsel.

Elke maand was een vormselavond in de plebanie. Met elkaar hebben de tieners het gehad over ‘wat betekent het om te geloven’ en ‘waar geloof je in?’ Ook hebben we nagedacht over welke talenten je hebt, dat je hier trots op mag zijn en deze talenten in je leven mag gebruiken.

De avonden werden geleid door Leida Sassen, Inge Dekker, pastor-diaken Johannes Belt en pastor Nico Kerssens.

Ook hebben de kinderen een wapenschild gemaakt, met een eigen wapenspreuk en geschilderd waar ze goed in zijn, wat ze dromen en wat hun droom voor de toekomst is. Tijdens de vormselviering zullen enkelen van hen iets over hun wapenschild vertellen.

Op **zaterdag 4 juni** aanstaande zal Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s. om **18.00 uur** het Vormsel toedienen aan deze 17 kinderen in de kathedrale basiliek van Sint-Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem.

### Vormsel 2017

Ook komend jaar willen we weer kinderen op het Vormsel voorbereiden.

Je kunt je aanmelden op: [vormsel.haarlemkust@gmail.com](mailto:vormsel.haarlemkust@gmail.com) of via [secretariaat.boaz@outlook.com](mailto:secretariaat.boaz@outlook.com)

pastor Nico Kerssens

## HET ARCHIEF van onze PAROCHIE

(aflevering 194)

### BLOEMBOLLENSCHUREN aan de ZIJLWEG (deel II)

Wij vervolgen onze (fictieve) wandeling langs de linkerzijde van de Zijlweg in de richting van “Van Ouds het Raadhuis”. In onze vorige aflevering kwamen de schuren van Gebr. van Velsen, Nardus Roozen, Piet Kol en P. Bijvoet & Co. ter sprake.

Na het passeren van de gebouwen van P. Bijvoet & Co. en het kapitale woonhuis van firmant Arnold Bijvoet sr. staan wij nu voor het bedrijf van buurman **Walter Blom & Zoon**, opvallende gebouwen. Het bedrijf werd opgericht in 1865.

Oprichter Wouter Blom trouwde in 1868 met Elisabeth Roozen, dochter van Antoon Roozen I, die hem in 1870 een perceel tuingrond aan de Zijlweg verkocht. Blom liet daarop in L-vorm een woonhuis en een flinke bollenschuur aan Zijlweg 76 bouwen. Blom was ook een echte hyacintekweker die al in 1875 begon te exporteren. Blom en zijn zonen hadden oog voor expansie. In 1925 verhuisde het bedrijf daarom naar Hillegom omdat in Overveen onvoldoende grond beschikbaar was. Blom liet op 5 maart 1925 woning en schuur veilen in "Van Ouds het Raadhuis".

Koper was de kweker **Jan J. Roozen (Morseld)** die de schuur voor zijn eigen bedrijf ging gebruiken. Roozen was vroeger firmant geweest van N.F. Roozen & Co. aan de Houtvaart. Als door een wonder is het complex Zijlweg 76 in 1944 ontsnapt aan de sloopwoede van de Duitse bezetter. Roozen had naast de kwekerij, die aldaar liep van de Zijlweg tot de Brouwersvaart, een bescheiden exporthandel. In 1950 stopte hij zijn bedrijf.

De bollenschuur werd overgedaan aan **N.V. Supergran**, een van oorsprong Belgisch zaadteeltbedrijf, die haar eigenlijke tuin aan het Marcellisvaartpad had. In 1963, ten tijde van de aanleg van de Westelijke Randweg, is de bollenschuur gesloopt. Thans staat op haar plek de Kerk van de Nazarener, hoek Zijlweg/Westelijke Randweg.

Even verder passeren wij het naastgelegen bloembollenbedrijf van **P.A. Tweehuijsen**. Oprichter Piet Tweehuijsen was getrouwd met Geertruida Roozen, ook een dochter van Antoon Roozen I. Schoonvader Roozen verkocht hem in 1866 een perceel tuingrond waarop hij een woning annex bollenschuur in L-vorm liet bouwen. Tweehuijsen begon zijn bedrijf in 1865. Ook hij teelde voornamelijk hyacinten. Naast de tuin aan de Zijlweg die tot aan de Brouwersvaart liep, had hij ook nog een tuin nabij de Elswoutslaan en een te Schoten. Ook hij exporteerde op kleine schaal. Rond 1890/1900 is hij mededirecteur geweest van de openbare (groene) veilingen in de omgeving.

De laatste eigenaar was zoon Gijs W. Tweehuijsen, die in 1921 het bedrijf stopte. Het land werd verhuurd. De grote schuur werd gebruikt voor autostalling. Dankzij de activiteiten van zijn zoon Wim werd Tweehuijsen allengs een garagebedrijf. De Duitse bezetter liet in 1944 woning en schuur/garage slopen, een groot verlies. Pas na jaren kon op dezelfde plek een nieuwe garage worden gebouwd, nu gelegen langs de in 1963 aangelegde Westelijke Randweg. Het bedrijf bestaat nog steeds, zij het onder een andere naam en eigenaar, Biemond & van Wijk.

Wij komen nu op de plek waar enige leden van de familie **Van Velsen** hun kwekerij hebben gehad. Het archief laat zich hierover niet duidelijk uit. Wij kwamen wel een berichtje tegen in het “Weekblad voor Bloembollencultuur”, dat op 31 januari 1893 “een grote bollenschuur met stellingen, van hout en stenen pannen ter amotie (= sloop) werd aangeboden, staande aan de Zuidzijde van de Zijlweg” op de bloemisterij van de firma **F. van Velsen Jr.** Verder is er niets vermeld over een bollenschuur van de familie Van Velsen, die er toch wel geweest moet zijn. In die tijd was een bollenkweker zonder schuur niet gebruikelijk.

De meeste Van Velsens waren niet gehuwd. Enkelen woonden in een groot herenhuis Zijlweg 37, dat in latere jaren is vervangen door een stenen gebouw waarin thans Uitgeverij Gottmer is gevestigd. In 1924 heeft onze parochie een perceel tuinland gekocht, eigendom van wijlen **Pieter van Velsen Jan-Pietzn.** Dit omvangrijke perceel is jarenlang gepacht door de firma **Jeroen Barnhoorn**, hovenier.

Wij naderen thans de tuin “Nooit Gedacht” die (nog steeds) gelegen is achter hoge huizen aan de Zijlweg, vanaf de voormalige tuin van Barnhoorn tot het r.-k. kerkhof, grenzend aan de Brouwersvaart. Tot 1924 was de tuin eigendom van de familie **Roozen (Bos)**, waarop uiteraard voornamelijk hyacinten werden geteeld. Waarschijnlijk zo rond 1890 of iets eerder is op deze tuin een bescheiden houten bollenschuur gebouwd. Deze is de enige bollenschuur die nog langs de Zijlweg voorkomt. Eigenaar is nu de heer **Wim Roosen** van een andere tak van deze uitgebreide familie.

Hier eindigt onze wandeling langs de linkerzijde van de Zijlweg. In de volgende aflevering nemen wij een kijkje aan de rechterzijde.

#### **Opvallende onderlinge familierelaties**

Nardus Roozen, Wouter Blom en Piet Tweehuijsen waren zwagers, zij waren getrouwd met dochters van Antoon Roozen I, in de wandeling Gouwen Toon genoemd. Het valt te raden waarover op verjaardagen werd gesproken.

Trouwens, Leo Bijvoet (van P. Bijvoet & Co.) was de zwager van Jan Roozen (Morseld), Bijvoet was getrouwd met een zus.

Om het nog ingewikkelder te maken, Arnold Bijvoet Sr. (P. Bijvoet & Co.) was getrouwd met Jans Roozen (van de familie Roozen-Bos) en was dus ook een zwager van Nardus Roozen! Bovendien moest Arnold Bijvoet oom en tante zeggen tegen enige oudere heren en dames Van Velsen!

Wordt vervolgd.

Historische werkgroep, Henk Mandjes

## **VREDESGBED voor STAD en WERELD**

Om de hoop op vrede levend te houden.  
Laat ik mijn licht aansteken, zegt de ster,  
en in het midden laten of het zal helpen  
om de duisternis te verjagen.

Eerste maandag van de maand  
om 12.30 uur in de kerk H. Antonius van Padua,  
Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem.

Na afloop koffie/thee bij „Stem in de Stad”,  
Nieuwe Groenmarkt 22.

De data van het Vredesgebed  
in de komende maanden zijn:  
6 juni, 4 juli en 1 augustus.

### **UITVAARTEN in OVERVEEN**

Deze worden gedaan door de pastoor, de diaken en daartoe opgeleide parochianen. Uitgangspunt daarbij is dat de voorganger voldoende tijd heeft om de uitvaart zorgvuldig en in overleg met de familie en/of na(ast)bestaanden voor te bereiden.

Voor inlichtingen of afspraken hieromtrent kunt u bellen  
naar het parochiebureau: (023) 527 74 62  
(maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur)

of naar:

C.A.G. Kroon: 06 – 271 660 33

of naar:

pastor N.C.J. Kerssens, tel. mobiel 06 – 442 067 38

## KERK WIJ SAMEN

„Kerk wij samen”, dat is een uitdrukking die wij vaak horen. Maar „kerk wij samen” zijn wij niet alleen binnen de muren van het kerkgebouw, doch ook daarbuiten.

In onze eigen straat kunnen wij veel voor elkaar betekenen. Als er bijvoorbeeld iemand in uw naaste omgeving ziek is of bijzondere aandacht nodig heeft, is het goed als u dat doorgeeft aan de wijkcontactpersoon of aan het parochiebureau. Dit geldt ook voor nieuwkomers in onze parochiegemeenschap.

Laat het weten! Zo kunt u een belangrijke schakel zijn om het ideaal „kerk wij samen” te realiseren.

## PAROCHIANEN ZIEK?

Vroeger kregen wij bericht als een parochiaan ziek was, óf in het ziekenhuis werd opgenomen, óf thuis werd verpleegd.

Nog steeds stellen de pastores en de werkgroepen het op prijs dat dit aan hen wordt doorgegeven.

Wilt u dan even onderstaande gegevens invullen?

---

Hierbij wil ik laten weten, dat

Naam/Voorletters : \_\_\_\_\_  
Adres : \_\_\_\_\_  
Postcode/Woonplaats : \_\_\_\_\_  
Geboortedatum : \_\_\_\_\_  
Telefoon : \_\_\_\_\_

bezoek thuis op prijs stelt

of

per : \_\_\_\_\_ (datum)

In het : \_\_\_\_\_ (ziekenhuis)

is/wordt opgenomen.

**AFGEVEN AAN HET PAROCHIEBUREAU  
OF DE WIJKCONTACTPERSOON**

---

## VERHUIZEN?

*Help onze administratie. Geef uw verhuizing door met deze bon.  
(in de brievenbus van het parochiebureau) of  
stuur een e-mail met uw gegevens naar: [secretariaat.boaz@outlook.com](mailto:secretariaat.boaz@outlook.com)  
U kunt ook op een PostNL-verhuisbericht „r.-k. parochie” aankruisen.*

### LAAT JE KENNEN!

Naam : \_\_\_\_\_

Voornaam/-namen : \_\_\_\_\_  
(voluit)

Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M/V

Burgerlijke staat : \_\_\_\_\_

Huidig adres : \_\_\_\_\_

Postcode/Woonplaats : \_\_\_\_\_

Verhuisdatum : \_\_\_\_\_

Nieuw adres : \_\_\_\_\_

Postcode/Woonplaats : \_\_\_\_\_

Telefoonnummer : \_\_\_\_\_

Gezinsleden:  
(voornaam/-namen voluit) \_\_\_\_\_ Geboortedatum: \_\_\_\_\_ M/V  
\_\_\_\_\_ M/V  
\_\_\_\_\_ M/V

*Ik/wij wil(len) wel/niet in het ledenbestand  
van Overveen blijven staan.*



Pastoor dr. B.J. Putter	Grote Krocht 43, 2042 LV ZANDVOORT tel. (023) 571 26 85, mobiel 06 – 128 333 48 e-mail: bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Pastor N.C.J. Kerssens	Sparrenlaan 9a, 2111 AE AERDENHOUT tel. mobiel 06 – 442 067 38 e-mail: ncjkerssens@yahoo.com
Pastor-diaken G.J. van der Wal	Kanaalweg 14, 1165 LW HALFWEG tel. (020) 497 76 12, mobiel 06 – 432 236 90 e-mail: gertjanvanderwal@live.nl
Pastor-diaken J.H.J. Belt	Generaal Spoorlaan 19, 2111 WS AERDENHOUT tel. (023) 576 88 59, mobiel 06 – 149 977 95 e-mail: jhjbelt@gmail.com
Parochiebestuur van de Personele Unie	pastoor B.J. Putter, voorzitter S. Perrick, vicevoorzitter J.G.A. Struycken, secretaris C.A.G. Kroon, penningmeester leden: J.P.M. Akerboom, W.J.F.L. Beerkens, M.F.L. Rademakers
Parochiebureau	pastorie, Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN tel. (023) 527 74 62, e-mail: parochie.olvo@planet.nl geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
Locatiecoördinator	P.C.J. Speet, ad interim mobiel 06 – 133 544 50 (tijdens kantooruren)
Financiële Commissie	bankrekening NL83 INGB 0000 0790 36 en bankrekening NL84 ABNA 0562 2379 17 ten name van Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen
Kerkbijdrage/Kerksbalans	bankrekening NL59 INGB 0002 2526 56 ten name van Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen J.B.G. Koppelman, tel. (023) 524 11 46
Kerkhof	parochiebureau, tel. (023) 527 74 62 mevrouw P.P.M. van der Voorn
PCI	A.H.M. van Schaik, secretaris, tel. mobiel 06 – 516 166 25 e-mail: Ad.vanschaik@hotmail.com bankrekening (voor mensen in nood): NL39 ABNA 0543 7729 34 ten name van Parochiële Caritas Instelling Overveen postadres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Secretariaat BOAZ-parochies	mevrouw P.P.M. van der Voorn, coördinator BOAZ-parochies tel. (023) 527 74 62, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com <b>www.boazparochies.nl</b> adres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Zonnebloem	inlichtingen: tel. (023) 542 62 22 – secretaris tel. (023) 526 77 02 – voorzitter bankrekening NL31 INGB 0000 2990 95
Aloysiuschool Peuterspeelzaal	Zandvoortepad 8, 2051 BC OVERVEEN tel. (023) 527 73 79, directeur: A.W.M. Henneman tel. (023) 527 73 77, leidster: mevrouw H.M. Tebbenhof
Redactieadres “Rondom de Toren”	mevrouw M.C. van der Aar Willem de Zwijgerlaan 88, 2051 KJ OVERVEEN tel. (023) 527 54 26, e-mail: mcvanderaar@planet.nl

Uw wijkcontactpersoon is:

Adres:

