

IN DIT NUMMER....

“Zomer” door pastoor Bart Putter	2
Agenda en intenties	3
Gehuwd	8
Vakantie pastores	8
Vieringen in alle BOAZ-parochies	9
Even bijpraten	11
Oecumenische pinksterbijeenkomst	13
Thuiskomen	14
Hartverwarmend!	15
Vredesgebed voor stad en wereld	15
Het zesde zintuig van pastoor Bart Putter	16
Thema-avond geloofsopvoeding	19
“Niemand kijkt!”	20
Het archief van onze parochie (aflevering 195)	21
Uitvaarten in Overveen	23
Bedevaart naar Rome	24

Kopij voor de volgende „Rondom de Toren”
uiterlijk 14 augustus 2016 inleveren bij het **parochiebureau**

Z O M E R . . .

Als pastoor van Zandvoort – en ik vermoed zomaar dat dat andere inwoners van het dorp ook regelmatig zal overkomen – kan het gebeuren dat mensen die je ontmoet blij verrast opkijken wanneer je vertelt dat je in Zandvoort woont. Meestal echter meteen gevolgd door de opmerking: “Maar dat verkeer, hè?!” Mijn antwoord is steevast dat dat laatste best wel meevalt, en zich beperkt tot een paar dagen per jaar.

Maar het is inderdaad waar, Zandvoort is zo’n plaats waar het leven geleid wordt door de seizoenen, met de zomer als hoogseizoen. Op het moment van schrijven hebben we hier het weekend rond Max Verstappen achter de rug, wat inderdaad leidde tot vele, vele bezoekers. In hetzelfde weekend vierde emeritus-pastoor Dick Duijves zijn 50-jarig priesterjubiläum in de Agathakerk – hoewel zijn feest een relatief kleine bijdrage geleverd zal hebben aan de verkeersdruk, die zondag. Ook op deze plaats nog van harte proficiat aan de jubilaris!

De één is er gevoeliger voor dan de ander, maar als de zon zich meer laat zien en de temperaturen stijgen, komt dat het humeur meestal ten goede. Met vaak ook in het vooruitzicht die zomervakantie met haar vrijheid, en misschien wel die reis die ondernomen gaat worden. De behoefte om zo nu en dan uit het gewone ritme te breken is eigen aan de mens. Om rust te hebben, of om juist het avontuur te zoeken. Voor sommigen onder ons kan de zomerperiode juist moeilijker zijn: wanneer je aan huis gebonden bent om wat voor reden dan ook en er juist niet op uit kunt trekken kan dat moeilijk zijn. Zeker wanneer degenen die je regelmatig een bezoekje brengen juist in die periode afwezig zijn. Ook al zullen de meesten elkaar die vakantie gunnen, het gevoel alleen achter te blijven is nooit prettig. De reizigers kunnen die pijn misschien verzachten door een kaartje te sturen, dat we de thuisblijvers niet vergeten zijn!

Het woord “vakantie” komt van het Latijnse “vacare” of “vaco” wat betekent leeg, leeg worden, onbezet. Het woord vacature is bijvoorbeeld daarvan afgeleid. We willen even alles achter ons laten, even rust, geestelijk of lichamelijk, om daarna met hernieuwde energie terug te keren naar ons “gewone” leven. Dat mag ook een geestelijke dimensie hebben. Boven de ingang van de Abdij van Egmond is een tegeltableau te zien met de wapenspreuk van het huis: “Deo vacare”. Vrij zijn voor God, ruimte scheppen voor God.

Tijdens een verblijf in het buitenland worden al snel monumentale kerkgebouwen bezocht. Die indruk maken door de grootte, door de vele franjes, of juist door hun eenvoud. En vaak ook door de stilte, rust, een stille

Aanwezigheid die er lijkt te heersen. Tijdens zo'n bezoek – of natuurlijk gewoon tijdens een bezoek aan de zondagse viering in één van onze eigen kerken – mogen we even stil worden, rust ervaren, God in ons midden weten. Ruimte maken voor Hem, wat betekent minder ruimte voor alle indrukken, zorgen en gedachtes die ons al gedurende de hele dag bestormen. Ruimte maken voor Hem, bezinning, even stilstaan in ons leven, en uiteindelijk natuurlijk terug naar huis met de consequentie van zijn woord: openheid voor de naaste.

Dat laatste krijgt ook vorm in onze parochies. Heel concreet worden 40 vluchtelingen opgevangen in het Spalier in Zandvoort en er zullen er uiteindelijk ruim 100 worden opgevangen op Dennenheuvel, in Bloemendaal. En natuurlijk staan de Caritasinstellingen van onze parochies ook in alle verborgenheid mensen in nood heel concreet bij.

Dat we hen, de mensen in nood dichtbij en veraf, ook tijdens de komende zomerperiode niet vergeten. En natuurlijk ook even denken aan degenen die achterblijven, en hen iets van onze betrokkenheid laten merken. Om zo onszelf vrij te maken. Vrij van alle zorgen, vrij voor anderen, vrij voor God!

pastoor Bart Putter

<p style="text-align: center;">Vanaf 1 juli aanstaande is de Eucharistieviering op donderdag om 09.00 uur.</p>

A G E N D A e n I N T E N T I E S

WEEKAGENDA zaterdag 2 juli t/m vrijdag 8 juli 2016

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

- | | | |
|------------|-------------|--|
| za. 2 juli | 14.00 uur: | Huwelijksviering voor het bruidspaar
Alan Joseph Murphy en
Alexandra Sophie de Boer. |
| zo. 3 juli | 11.00 uur: | Eucharistieviering, met BOAZ-cantorij.
Dirigent/organist Paul Waerts. |
| | voorganger: | pastor N.C.J. Kerssens |
| | intentie: | pastor Jan Hopman |

- di. 5 juli 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter
- wo. 6 juli 09.30 uur: Eucharistieviering in „De Blinkert”.
voorganger: pastor G.H.W. Zaal
intentie: voor onze zieken en onze ouderen
- do. 7 juli **09.00 uur:** Eucharistieviering
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 9 juli t/m vrijdag 15 juli 2016

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

- zo. 10 juli 11.00 uur: Eucharistieviering.
Cantor/organist Paul Waerts.
voorganger: pastor B.H.M. Dijkman
intenties: Anna en Corrie Willemse
Piet en Wil Buijs-Willemse
overleden ouders Rem en dochter
Thomas Gijsbertus Heeremans
Lenie en Ton van Wijk
overleden familie Jünger
Herman Vreenegoor
Jan Groenendijk
Adrianus van Schie
- di. 12 juli 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter
- do. 14 juli **09.00 uur:** Eucharistieviering
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens
- vr. 15 juli 14.00 uur: Huwelijksviering voor het bruidspaar
Eric Hendrikus Jonkhout en
Aukje Janke Veenstra.

WEEKAGENDA zaterdag 16 juli t/m vrijdag 22 juli 2016

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

- zo. 17 juli 11.00 uur: Eucharistieviering.
Cantor/organist Paul Waerts.

voorganger: pastoor B.J. Putter
intenties: overleden ouders Van der Zwan-Wilemse
Lenie La Grouw-Korthout
Riet van Warmerdam-Hagen
overleden ouders Bos-Wartena
Petrus Willemse
overleden ouders Onel-Mittelmeijer

di. 19 juli 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter
16.00 uur: **GEEN VIERING** in “De Blinkert”

do. 21 juli **09.00 uur:** Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

WEEKAGENDA zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli 2016
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zo. 24 juli 11.00 uur: Eucharistieviering, met Schola Cantorum
Kennemerland. Organist Nico Waasdorp.
voorganger: pastoor B.J. Putter
intenties: Lenie en Ton van Wijk
Ton Joosten
Gertruda Amory
Jo Hoogewerf-Houtkamp

di. 26 juli 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

do. 28 juli **09.00 uur:** Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

WEEKAGENDA zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus 2016
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zo. 31 juli 11.00 uur: Eucharistieviering. Organist Nico Waasdorp.
voorganger: pastoor B.J. Putter
intenties: Ben en Ria Sassen
Erna Heertje-Kreijmborg
Riet van Dijk
Henk van der Pluijm

- di. 2 aug. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter
- wo. 3 aug. 09.30 uur: Eucharistieviering in „De Blinkert”.
voorganger: pastor G.H.W. Zaal
intentie: voor onze zieken en onze ouderen
- do. 4 aug. **09.00 uur:** Eucharistieviering
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 6 augustus t/m vrijdag 12 augustus 2016
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

- zo. 7 aug. 11.00 uur: Eucharistieviering. Organist Nico Waasdorp.
voorganger: pastoor B.J. Putter
intenties: Anna en Corrie Willemse
Piet en Wil Buijs-Willemse
overleden ouders Rem en dochter
Thomas Gijsbertus Heeremans
pastor Gijs Okhuijsen
Jan Groenendijk
Adrianus van Schie
- di. 9 aug. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens
- do. 11 aug. **09.00 uur:** Eucharistieviering
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 13 augustus t/m vrijdag 19 augustus 2016
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

- zo. 14 aug. 11.00 uur: Eucharistieviering. Organist Nico Waasdorp.
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens
intenties: Lenie en Ton van Wijk
Ton Joosten
overleden familie Jünger
overleden familie Kimman-de Vos
Petrus Willemse

- di. 16 aug. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens
- 16.00 uur: Woord- en Communieviering in
"De Blinkert".
voorganger: pastor-diaken G.J. van der Wal
intentie: voor onze zieken en onze ouderen
- do. 18 aug. **09.00 uur:** Eucharistieviering
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 20 augustus t/m vrijdag 26 augustus 2016
EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

- zo. 21 aug. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Cantor/organist Paul Waerts.
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens
intenties: overleden ouders Van der Zwan-Willemse
overleden ouders Bos-Wartena
Finie Willemse-Dahmen
overleden familie Kimman-de Vos
Jo Hoogewerf-Houtkamp
- di. 23 aug. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens
- do. 25 aug. **09.00 uur:** Eucharistieviering
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

GEHUWD

Eric Rudolf Wildschut en Valéria Nacif.

Dat zij open en ontvankelijk hun toekomst tegemoet gaan.

OVERLEDEN

Adrianus Petrus van Schie, 87 jaar.

Hij woonde Bloemendaalseweg 136, Bloemendaal.

Evert Pieter Borst, 74 jaar.

Hij woonde Abraham Mensstraat 13, Haarlem.

Koen Frans Johan Iding, 43 jaar.

Hij woonde Floris Nightingalestraat 130, Haarlem.

Isabel Maria Davids, 54 jaar.

Zij woonde Slangenkruidlaan 38, Haarlem.

Dat zij mogen rusten in het licht van de verrijzenis.

VAKANTIE PASTORES

De pastores zijn in 2016 met vakantie op de volgende data:

pastor-diaken G.J. van der Wal : 9 juli tot en met 31 juli
pastor N.C.J. Kerssens : 16 juli tot en met 2 augustus
pastoor B.J. Putter : 9 augustus tot en met 3 september

VIERINGEN in alle BOAZ - PAROCHIES

EV = Eucharistieviering
WOCO = Woord- en Communieviering

zondag 3 juli 2016

Bloemendaal	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	pastor-diaken G.J.van der Wal
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	pastor N.C.J. Kerssens
Aerdenhout	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J.Putter
Zandvoort	09.30 uur:	EV	voorg.:	pastor N.C.J. Kerssens

zondag 10 juli 2016

Bloemendaal	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	mevrouw C. Huisman
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	pastor B.H.M. Dijkman
Aerdenhout	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastor G.H.W. Zaal
Zandvoort	09.30 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J.Putter

zondag 17 juli 2016

Bloemendaal	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastor Th.W. Duijves
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter
Aerdenhout	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastor N.C.J. Kerssens
Zandvoort	09.30 uur:	WOCO	voorg.:	mevrouw M.J.M. Boddaert- Geerards

zondag 24 juli 2016

Bloemendaal	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	mevrouw B.F.A. van Holk- van 't Hoff
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter
Aerdenhout	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	diaken A.J.G.M. Captijn
Zandvoort	09.30 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter

zondag 31 juli 2016

Bloemendaal	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastor W.H. Al
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter
Aerdenhout	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	mevrouw M.C.B.Th. Gerlach- Butzelaar
Zandvoort	09.30 uur:	EV	voorg.:	pastor Th.W. Duijves

zondag 7 augustus 2016

Bloemendaal 10.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter
Aerdenhout 10.00 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken G.J.van der Wal
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

zondag 14 augustus 2016

Bloemendaal 10.00 uur: WOCO voorg.: mevrouw C.Huisman
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor W.H. Al
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastor G.H.W. Zaal

zondag 21 augustus 2016

Bloemendaal 10.00 uur: WOCO voorg.: R.J.B. Bremer
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor G.H.W. Zaal
Zandvoort 09.30 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken G.J.van der Wal

ADRESSEN KERKGEBOUWEN

Allerheiligste Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG **BLOEMENDAAL**
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
Korte Zijlweg 5, 2051 BD **OVERVEEN**
HH. Antonius en Paulus, Sparrenlaan 9, 2111 AE **AERDENHOUT**
H. Agatha, Grote Krocht 43, 2041 LV **ZANDVOORT**

Vier thuis **LIVE** de viering mee via www.boazparochies.nl/live.

Meerdere parochianen weten inmiddels onze live-uitzending van de zondagsviering in de kerk te vinden. Sinds ruim een half jaar hebben we in onze kerk een camera hangen die trouw elke zondag de viering rechtstreeks uitzendt op onze website. We hopen dat dit bekend wordt bij alle parochianen van de BOAZ-parochies die graag de viering willen bijwonen, maar daar om welke reden dan ook niet toe in staat zijn. Kent u nog mensen die in deze doelgroep vallen? We stellen het zeer op prijs als u hen op de hoogte wilt stellen.

De vieringen zijn live te volgen via www.boazparochies.nl/live. Ook is hier altijd de laatste uitzending te bekijken, dus ook na de uitzending kunt u alsnog de viering volgen. Alle uitzendingen zijn ook vinden op ustream.com of met de **ustream-app** (voor mobiel of tablet). U kunt de vieringen vinden door te zoeken op “boaz vieringen”.

WEBSITE-NIEUWS: www.boazparochies.nl

Zondagsvieringen: alle vieringen kunt u vinden op boazparochies.nl/vieringen

Alle activiteiten: een volledig overzicht van alle activiteiten kunt u vinden op:

boazparochies.nl/agenda

Thuis bekijken van de viering: de zondagsviering kunt u live thuis volgen of achteraf bekijken op: boazparochies.nl/live

Laatste nieuws bekijken: boazparochies.nl of facebook.com/boazparochies

EVEN BIJPRATEN

Voor de kinderen

Het voorjaar staat in parochies altijd in het teken van de kinderen die de Eerste Heilige Communie ontvangen, en de jongeren die met het Heilig Vormsel een bewuste keuze maken voor ons geloof. Daarover hebt u ook eerder of elders al kunnen lezen.

De voorbereiding op de Eerste Communie, een aantal bijeenkomsten onder leiding van pastor Nico Kerssens, telkens samen met één van de ouders, werd door de ouders zeer geprezen. Daarom wordt vanuit de BOAZ-parochies een vervolgtrajec aangeboden aan de kinderen, waarbij voortgebouwd wordt op het project dat tijdens de voorbereiding voor de Eerste Communie is gevolgd. Praktisch betekent dit dat de kinderen maandelijks bij elkaar komen voor een bijeenkomst onder leiding van pastor Nico, samen met Gabriëlle van der Grinten, een studente aan de PABO die afkomstig is uit Overveen. Een aantal kinderen heeft zich al aangemeld voor de eerste bijeenkomst in juni, anderen zullen vanaf september aansluiten.

Voor de ouders

In mei vond in Zandvoort een eerste bijeenkomst plaats waarvoor de ons bekende ouders van dopelingen, eerstecommunicanten en vormelingen van de afgelopen drie jaar waren uitgenodigd. Het werd een avond rond geloofs-opvoeding, gericht op het gesprek met elkaar, met een gespreksimpuls door Tim Schilling – afkomstig uit Seattle, werkzaam bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit – aan de hand van Disney-films. Met zestien aanmeldingen was het een geslaagde avond, die voor een vervolg open staat!

Het BOAZ-Leerhuis

Het afgelopen jaar werden de films, lezingen, kooroptredens en bezinningsavonden die opgenomen waren in het BOAZ-Leerhuis goed bezocht, en ook voor het seizoen 2016-2017 wordt alweer hard gewerkt aan het programma. Ik kan er nog niet teveel over zeggen, maar het belooft een inspirerend en divers programma te worden, met bijzondere gastsprekers!

De organisatie

Het samenwerkingsverband dat de parochies van Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort vormen krijgt langzaam maar zeker steeds meer vorm, met name in de gemeenschappelijke initiatieven die genomen worden. Een noodzaak, maar vooral ook een kans: mensen die elkaar anders niet zouden zien, ontmoeten elkaar, kinderen en jongeren zien dat ze niet de enigen zijn die iets met Kerk hebben, en ouders komen met elkaar in contact. Op het gebied van organisatie en communicatie tussen de verschillende locaties en bijvoorbeeld met het parochiebestuur liggen er nog enige uitdagingen, eigen aan een nieuwe organisatiestructuur. De Pastorale Raad – oorspronkelijke bestaande uit drie vertegenwoordigers van elke parochie met als doel elkaar leren kennen en pastorale moeilijkheden, kansen en ideeën te bespreken – telde de afgelopen jaren telkens minder leden als gevolg van allerlei persoonlijke redenen. Tegelijkertijd kwam de vraag op naar het eigenlijke doel van de Raad.

Vanaf juni zullen daarom locatiecoördinatoren aanschuiven bij de Pastorale Raad. Om het aantal te versterken, maar vooral om een directe input vanuit de verschillende locaties te leveren, die hopelijk ook tot directe actie kan leiden op de goede ideeën die vaak besproken worden. De vertegenwoordigers van de parochies ontmoeten elkaar zodoende vaker, activiteiten kunnen op elkaar worden afgestemd, de communicatie kan langs kortere lijnen verlopen, met als gevolg natuurlijk hopelijk ook nieuwe initiatieven die genomen kunnen worden in onze parochies.

Samen vormen we onze parochies, samen vormen we onze gemeenschap van gelovigen in onze regio. Laten we ons samen inzetten voor elkaar!

pastoor Bart Putter

OE C U M E N I S C H E P I N K S T E R B I J E E N K O M S T

Als pinkstermensen werden wij verwelkomd door dominee Ad van Nieuwpoort. Moedig om te komen, ondanks de sombere weersvoorspelling. Er waren zeer veel van dit soort mensen en de somberheid werd gelukkig niet bewaarheid. Goede omstandigheden om psalm 119 in een vrije vertaling van Huub Oosterhuis op muziek van Antoine Oomen en met een vertolking door het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek tot ons door te laten dringen.

Het specifieke thema van psalm 119 is dat Zijn woord ons bewaren zal. Dat woord komt uit Zijn mond en uit Zijn hand. Het gaat over “het wonder van Uw Thora”. Uw woorden heb ik lief en zijn mijn raad en ruimte, vreugde en verademing.

Deze mooie woorden uit de inleiding kwamen tot uitdrukking in 23 liederen met teksten over genoemde woorden. Een greep uit de liederen:

- Uw woorden zijn mijn raad en ruimte.
- Uw geboden woorden, die alleen beger ik.
- In Uw geboden woorden vind ik mijn geluk en strek ik mijn handen uit.
- Ik zal Uw woorden bewaren en leer ze aan mij.
- Uw woord is een lamp voor mijn voeten, licht op mijn pad.
- Uw woord een open raam waar licht uit schijnt.
- Hoe verlang ik mijn eigen lied te maken van Uw woorden.

Na deze vele liederen, zonder onderbreking gezongen, nog een woord en wel het woord van pastoor Bart Putter. Immers, zoals hij meldde, “de pastoor heeft altijd het laatste woord!”

De pastoor benadrukte het belang van nieuwe aandacht voor de psalmen. Hij verwees naar het scheppingsverhaal, het inblazen van de Geest (Ruach). Met Pinksteren ontvingen de apostelen de Geest van God. De heilige Geest zal ons ook de adem van God laten ontvangen. Hiermede ontstaat nu met Pinksteren een nieuw leven met God.

De kinderen brachten al dit leven mee en toonden een door hen zelf gemaakte vredesduif.

Vele woorden en vooral meningen na afloop over deze pinksterbijeenkomst in de prachtige locatie van het Openluchttheater Caprera.

Cor Kroon

THUISKOMEN

Eind april was ik in Barcelona voor een conferentie over jongerenwerk in de kerk. Al tien jaar organiseert Life Teen, een internationale beweging voor kerkelijk jongerenwerk, een conferentie voor jongerenwerkers uit Europa. In de andere werelddelen worden ook dergelijke conferenties georganiseerd.

Tot nu toe was de Europese conferentie altijd in Nederland, maar dit jaar voor het eerst in Barcelona. Met 200 jongerenwerkers, waaronder 30 priesters, ben je een weekend samen om elkaar te bemoedigen en te inspireren.

Ook al zijn de meesten vreemden, spreek je weinig Spaans of Catalaans, toch is er een band. Wanneer je samen bent met hetzelfde doel scheidt dat een band. Er ontstaat een familiegevoel.

De dagen na de conferentie bleef ik in Barcelona. Toen ik op een morgen een kerk binnen stapte om het brevier te bidden, kwam de gedachte in me op: wat is het toch fijn om katholiek te zijn. Zomaar een kerk binnenlopen en weten dat je thuis bent. Over de hele wereld zijn kerken gebouwd en waar je ook binnenkomt, het geeft een gevoel van vertrouwdheid. Je bent geen vreemde, maar huisgenoot.

Of je nu op reis bent in het buitenland of in Nederland, we kennen allemaal dat onweerstaanbare gevoel: je ziet een (mooi) kerkgebouw en wilt naar binnen. We krijgen allemaal de neiging om een kaarsje op te steken, ook al doen we dat normaal niet zo vaak. Als katholiek voelt het vertrouwd om een katholieke kerk binnen te stappen. Je voelt dan dat de Kerk veel groter is dan onze lokale BOAZ-parochiegemeenschappen.

Een van de onderwerpen die bij de conferentie aan bod kwam, was de vraag: hoe zorg je er voor dat jonge mensen (maar eigenlijk iedereen, jong en oud) zich thuis voelen in de kerk? Het antwoord is eenvoudig en moeilijk tegelijk: door vriendschap en tegen iemand zeggen: je bent welkom, ook jij hoort erbij. Ik neem je zoals je bent, zoals God van iedereen houdt zonder onderscheid. Velen hebben behoefte aan dat gevoel: je mag hier thuis zijn. Het is de meest kostbare en waardevolle investering: het persoonlijke contact, zorgen dat een ander zich gekend weet.

Het is misschien iets om tijdens de vakantie over na te denken als u een kerk bezoekt: voel ik me hier thuis en waarom?

We noemen ons zelf een parochiegemeenschap. Dat is een mooie benaming en een uitdaging om het waar te maken en zo te houden.

pastor Nico Kerssens

HARTVERWARMEND!

De actie Kerkbalans 2016 opende in de folder met
"De kerk heeft hart voor u".

Welnu, vele parochianen hebben zelf ook hart voor onze parochie en lieten dit blijken met een toezegging en later met een daadwerkelijke hartverwarmende overmaking.

Goed om nu tussentijds eens de cijfers aan u te tonen.

Ontvangen tot en met 24 mei 2016	€ 27.282,50	(vorig jaar € 26.407,53)
inclusief toezeggingen	€ 37.970,71	(vorig jaar € 40.494,41)
Ontvangen in 2014	€ 42.430,--	
Ontvangen in 2013	€ 49.423,--	

Voor parochianen die nog niet hebben gereageerd op de oproep in de mooie folder, thans een verzoek om uw hart alsnog open te stellen.

Onze bankrekening NL59 INGB 0002 2526 56 ten name van Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen kunt u gebruiken om uw hart te tonen. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de parochie van Overveen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Jan Koppelman
Cor Kroon, penningmeester

VREDESGEBED voor STAD en WERELD

Om de hoop op vrede levend te houden.
Laat ik mijn licht aansteken, zegt de ster,
en in het midden laten of het zal helpen
om de duisternis te verjagen.
Eerste maandag van de maand
om 12.30 uur in de kerk H. Antonius van Padua,
Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem.
Na afloop koffie/thee bij „Stem in de Stad”,
Nieuwe Groenmarkt 22.
De data van het Vredesgebed
in de komende maanden zijn:
4 juli, 1 augustus en 5 september.

HET ZESDE ZINTUIG VAN PASTOOR BART PUTTER

Omdat hij nu een jaar officieel benoemd is tot pastoor van de vier BOAZ-parochies en in de pastorie van Zandvoort woont, vond ik de tijd gekomen hem te vragen voor een interview over het zesde zintuig. Hij ging direct hiermee akkoord en geeft ons hiermee de mogelijkheid hem beter te leren kennen met daarbij de toezegging dat hij altijd open staat voor een gesprek van mens tot mens, hoe beperkt zijn tijd hiervoor soms ook mag zijn. Spreek hem dus gerust aan als de kans daar is voor een korte persoonlijke kennismaking. Hier zijn antwoorden op de zes bekende vragen:

1. Bent u met kerk/geloof grootgebracht?

Ja, toch wel. Mijn ouders horen tot de generatie babyboomers zoals de naoorlogse geboortegolf genoemd wordt en zijn, als zovelen met hen, in de begin jaren zeventig toen alles wat lossier werd en ook de zondagsplicht niet meer zo zwaar telde hun geloof en kerkelijke binding wat kwijt geraakt. Maar toen ik op 11 juli in 1977 in Heerhugowaard geboren werd hebben ze me wel laten dopen. Kort na mijn geboorte werd bij mijn moeder een ernstige vorm van lymfeklierziekte geconstateerd. Door chemo, operaties en bestraling, heeft men de ziekte onder controle gekregen. Ik was veel te klein om daar iets van mee te krijgen. Van al de zorgen, die ze zeker hadden, heb ik niets gemerkt, wel bleef ik enig kind. Mijn vader was bakker en ik groeide op in een mooi huis met een grote tuin, ging naar kleuterschool en lagere school en deed mijn Eerste H. Communie. Rond die tijd had mijn vader, en mijn moeder met hem, de kerk weer teruggevonden. Mijn vader had in 1982 een zwaar ongeluk gehad. Hij werd door een auto van zijn fiets gereden. Om te revalideren moest hij veel fietsen en vaak ging het richting Heiloo en door de bedevaartplaats Heiloo kwam het geloof weer in beeld. Ik ben bewust katholiek opgevoed maar wel wat meer keuze kerkelijk. We gingen als gezin op bedevaart, zijn in Banneux geweest en in 1989 zelfs naar Noord-Italië naar een bedevaartsoord van Maria. Dat was wel heel ver voor ons omdat mijn moeder als gevolg van haar ziekte altijd moe was. Daar in Italië heeft zich iets heel bijzonders voorgedaan. Opeens was mijn moeder niet meer moe! De chronische vermoeidheid viel zomaar van haar af en is ook jaren weggebleven. Zelfs de specialisten van het AVL hebben het als een wonderlijke genezing benoemd. Ondanks alles wat we meemaakten, of misschien wel juist daardoor, waren we met zijn drietjes een hecht gezin. Ik heb een fijne jeugd gehad. Na de lagere school ben ik in Alkmaar naar een protestants-christelijk atheneum gegaan en later oriënteerde ik me al op een studie economie bij de VU in Amsterdam wat wel bij mij leek te passen. Priester worden kwam nog niet in mij op. Ik was wel misdienaar geweest maar niet elke misdienaar wordt tenslotte priester.

Mijn ouders lieten me qua beroepskeuze helemaal vrij. Toen ik 18-19 jaar was, ben ik in Amsterdam in contact gekomen met een jongere religieuze congregatie en dat contact heeft mijn roeping wakker gemaakt. De zondagsvieringen die ik meemaakte, het geloof dat ik bij deze jongeren zag en voelde zette me aan tot nadenken. Priester worden, het betekende voor mij kiezen voor een celibatair leven en voor mijn ouders geen kleinkinderen.

2. Heeft de kerk u in de weg gestaan?

Ik ben vanuit een bewuste keuze priester geworden en de kerk heeft me daar de gelegenheid en de opleiding voor gegeven. Na het Atheneum ben ik in Vogelenzang in Casa Carmeli de opleiding tot priester gaan volgen, intern, samen met acht andere studenten. Ik heb dat als een goede tijd ervaren. Ik kreeg daar bevestiging en begeleiding in mijn denken. Ik heb me daar veilig en geborgen gevoeld. Ik heb studenten zien komen en gaan, maar voor mij was het de juiste keuze. Zes jaren van studie en in het zevende jaar de kerkelijke wijdingen met ondertussen verschillende stage periodes om de praktijk te leren, de Hartekamp wat heel leerzaam was, als diaken in Heemstede en later als priester in Bergen. Waardevolle ervaringen in het parochiepastoraat wat het doel van een priesteropleiding is. Op 22 februari 2004 ben ik tot diaken gewijd en op 5 juni mocht ik in het bijzijn van mijn beide ouders de priesterwijding ontvangen. Toen volgde ik al twee dagen per week in Münster (Duitsland) een studie Canoniek Recht, vier semesters waarvan ik het laatste in Rome volgde. Dus vertrok ik in juli 2005 naar Rome waar ik na het behalen van het licentiaat in het Canoniek Recht mijn studies heb afgesloten met een doctoraat in het Canoniek Recht in 2008. Nee, de kerk heeft me niet in de weg gestaan, ze heeft me kansen gegeven en gevormd en ik maak nu zelf onderdeel uit van het instituut kerk en bisdom. Wat niet wegneemt dat ook ik mij soms afvraag wat de kerk anders zou moeten en kunnen doen om in deze tijd haar rol te kunnen blijven vervullen. Om te voorkomen dat ze haar eigen boodschap in de weg staat.

3. Wat heeft uw geloofsopvatting beïnvloed?

Om te beginnen natuurlijk mijn ouders die mij hun geloof voorleefden en de docenten in de opleiding die het geloof onderbouwden, de leerstof van filosofie en theologie en de praktijk van de parochie. Mijn jaren in Rome, de ervaring van de wereldkerk met studenten van overal vandaan. Het kijken over de kerkgrenzen heen, twee stages van een maand in Zuid-Afrika en in Peru, in het Amazonegebied. Als persoon is paus Benedictus – gekozen kort voor mijn priesterwijding – van invloed op mij geweest en nu de huidige paus Franciscus met zijn boodschap in deze tijd. Maar ik denk wat mijn geloofsbeleving het meeste beïnvloed heeft en nog beïnvloedt is het contact met de eerder

genoemde religieuze congregatie die me op de weg gezet hebben toen. Ze hebben in Slowakije een soort missiepost, twee parochies voor 26 dorpen waar ik inmiddels vaak geweest ben, deels als vakantie maar zeker ook als dagen van bezinning. Ze trekken zich daar het lot aan van de zigeunerbevolking: de Roma, hun leven in ontstellende armoede en uitsluiting. Ze willen er zijn voor deze mensen en hen laten voelen dat ze waardevol zijn in de ogen van God. Het geloof van deze jonge mensen, hun manier van in het leven staan, inspireert me nog steeds.

4. Waarom bent u actief in de parochie?

Toen ik uit Rome terugkwam werd mijn werkterrein heel divers. Als docent ging ik lesgeven aan de priester- en diakenopleiding op de Tiltenberg en woonde daar ook. Daarnaast werd ik benoemd tot rechter aan de kerkelijke rechtbank van het bisdom, en later ook tot vicekanselier van het bisdom met uiteindelijk een heel breed taakveld. Mijn huis op de Tiltenberg stond in het bos en keek uit op de bollenvelden. Ik woonde daar zeven jaar toen de vraag kwam om pastoor Matthieu Wagemaker voor een periode van drie maanden te willen vervangen in de BOAZ-parochies. Maar Matthieu kwam terug om weg te gaan en de bisschop vroeg me om naast mijn werk als rechter, vicekanselier en docent, pastoor over vijf parochies te worden – Schalkwijk kwam er ook bij – met als ondersteuning een fulltime pastor, Nico Kerssens, en een fulltime diaken Gert Jan van der Wal. Mijn beweegreden tot het accepteren van deze aanstelling was de mogelijkheid om mijn bestuurlijke activiteiten in dienst te stellen van het pastoraat. De kerk als organisatie met de parochie als de realiteit van de praktijk. Parochianen ervaren dingen anders dan de leiding. Hoe vind je als kerk aansluiting bij de leefwereld van de mensen? Hoe bescherm je mensen? Het is goed voor mezelf om me daarvoor in te zetten en weer deel van een parochiegemeenschap uit te maken. Maar alles bij elkaar is het een zware opdracht en best veel, maar het gaat. Hoewel er misschien in de toekomst ergens een keuzemoment kan komen, want hoelang houd je dit vol zonder het gevoel te krijgen iedereen tekort te doen? Het is een hele stap, waar ik nog steeds geen spijt van heb. Ik voel me wel hier – ik krijg de kans – men geeft me de kans, en ik hoop en vertrouwen dat het goed blijft gaan.

5. Wat moet volgens u hoog op ieders agenda?

Verdraagzaamheid! Ik denk, zoals paus Franciscus, dat we niet moeten beginnen met de moraal, met geboden en verboden, maar met het brengen van het simpele geloof in iemands leven. Een houding van openheid om mensen tegemoet te treden, de durf ook om ze in alle vrijheid te ontmoeten. Proberen te voorkomen dat je je in jouw eigen kleine wereldje terugtrekt achter de dijk van angst en eigen gelijk. Het is voor ons als de navolgers van Christus een

specifieke roeping, een opdracht om de levenshouding van Jezus tot de onze te maken.

6. Welk beeld van God is u dierbaar?

Mijn geloofsbeleving gaat uit van een nabije God, die met ons begaan is, die met ons zo begaan is dat hij zijn zoon mens liet worden onder ons. Een God die liefde is en er voor je is ook al voelt hij soms ver weg. Wie God voor je is, is onze eerste boodschap als kerk en als gelovige om dat kenbaar te maken. God – voor mij – een persoonlijke God, vergevingsgezind, barmhartig en vergevend, telkens weer. Een God die ons telkens nieuwe kansen geeft.

Tilly Boddaert - Geerards

T H E M A – A V O N D G E L O O F S O P V O E D I N G

Op 24 mei jl. organiseerden de BOAZ-parochies in Zandvoort een thema-avond over geloofsopvoeding voor (jonge) ouders. Als moeder van de vorig jaar gedoopte Berend ontving ik een uitnodiging. Ik besloot te gaan. Gelegenheid om met andere ouders van gedachten te wisselen over de uitdagingen van een eigentijdse én katholieke opvoeding krijg je nu eenmaal niet zo vaak!

De avond werd begeleid door Tim Schilling, geboren in Seattle, getrouwd met een Nederlandse en onder meer werkzaam bij het Centrum voor Parochie-spiritualiteit in Nijmegen. Hij lichtte het thema van de geloofsoverdracht toe aan hand van Disney-films als *Cars*, *Pocahontas*, *Up* en *Frozen*. We hebben gezamenlijk gekeken naar fragmenten, die, voor wie goed kijkt en luistert, bol staan van de christelijke symboliek. Het was verrassend om te ontdekken dat, bekeken vanuit dit perspectief, deze films een goede aanleiding kunnen zijn voor een geloofsgesprek met je kinderen. Tim inspireerde ons om uit te kijken naar dit soort aanleidingen, niet alleen in de Disney-films.

Na het zien van de fragmenten hebben we in kleinere groepjes nog verder gediscussieerd over de mogelijkheden die we als ouders zien om geloofs-overdracht vorm te geven. Wat mij opviel in dit gesprek is dat veel ouders worstelen met het ‘aantrekkelijk’ houden van geloof en kerkbezoek voor hun opgroeiende kinderen en graag ervaringen hierover uitwisselen. Een avond als deze biedt dan uitkomst.

Met veertien deelnemers was de opkomst niet overweldigend, maar wel voldoende voor een goed gesprek. Al met al was het een geslaagde avond!

Elsbeth Blomjous

“ NIEMAND KIJKT ! ”

riep het meisje verontwaardigd. Ik schat haar een jaar of negen. Ze stond met haar moeder en kleinere broertje voorovergebogen, bezig met iets in de grond. “Niemand kijkt !” hoorde ik toen ik amper een meter verder was. Ik was de enige in de buurt. Met een grote zwaai stapte ik terug. “Waar moet ik naar kijken?”

“Kareltje is dood !” Haar stem werd zachter.

Kareltje was een jong vogeltje dat “een week, mam?” bij hun in de tuin had geleefd. Nu hadden ze hem begraven: net buiten hun tuin, onder een halve baksteen waarop een papiertje met zijn naam, twee schuine stokjes en een bloemetje dat het kleine broertje voorzichtig begieterde.

Ik keek er met eerbied naar en had de neiging om te vragen of ik een kruisje over Kareltje zou maken. Maar het leek me niet het moment om van alles uit te moeten leggen voor het geval ze geen idee hadden waar een kruisje op zou moeten slaan.

We stonden met ons vieren letterlijk stil bij het korte leven van Kareltje en zijn verdrietige einde. “Ik vind dat jullie dit heel mooi gedaan hebben” zei ik en nam am afscheid.

Onderweg naar huis dacht ik: hoeveel pijn is er niet waar niemand naar kijkt, waar niemand bij stil staat, waar niemand de tijd voor neemt? Niet eens vanuit kwade wil maar omdat iedereen met andere dingen bezig is, vaak met zichzelf. Wat een zegen zijn dan de woorden van psalm 139: ‘Heer, U kent me, U ziet me of ik nu zit of sta [. . .] U bent om me heen, U bent voor me en achter me, en uw hand ligt op mijn schouder. Dat U me zo kent, kan ik niet bevatten, het gaat mijn verstand te boven. . . ’

Thuisgekomen ben ik in mijn nestkastje gaan kijken. Al een paar dagen miste ik de aanvoer van vader en moeder pimpelmees. Zouden de jongen uitgevlogen zijn? Maar helaas, ‘mijn’ Kareltje was ook dood. Helemaal volgroeid maar niet levensvatbaar.

Ik heb hem begraven, met een kruisje op zijn zachte veertjes, samen met zijn drie broertjes / zusjes die letterlijk nog in hun dopje zaten.

Niemand keek maar u weet er nu van. Zo is het goed.

Een zomerse groet voor ieder van u,
em. pastor Landa Rave

HET ARCHIEF van onze PAROCHIE (aflevering 195)

BLOEMBOLLENSCHUREN aan de ZIJLWEG (deel III)

In de twee vorige afleveringen wandelden wij (fictief) langs de linkerzijde van de Zijlweg, vanaf het kruispunt Julianalaan/Spoorwegstraat/Zijlweg in de richting van “Van Ouds het Raadhuis”. Nu gaan wij langs de rechterzijde van de Zijlweg een kijkje nemen. Wij gaan ongeveer een eeuw terug in de tijd.

Al na enkele meters staan wij voor de bollenschuur van **Peter van Velsen** aan de Spoorwegstraat. Oprichter Peter van Velsen, hij begon in 1834, breidde met zijn zoons de kwekerij annex exporthandel allengs verder uit, maar rond 1900 vond een inkrimping plaats. Per advertentie berichtte de firma in 1904 dat haar kantoor en bloemisterij thans zijn gevestigd op het adres Spoorwegstraat 5 (Zijlweg eerste straat over het spoor). Voordien was de firma langs tijd aan de Houtvaart gevestigd. De laatste eigenaar was Gerard van Velsen, die in 1922 de zaak overdeed aan het collegabedrijf Gebr. Roozen te Overveen. De (nog nieuwe) bollenschuur werd van de hand gedaan. De laatste gebruiker was Diesel Holland. De schuur werd in december 2005 gesloopt om plaats te maken voor de grote supermarkt van Albert Heijn (Vos).

Verder gaande passeren wij het r.-k. Triniteitslyceum, dat gebouwd is op een (voormalige) bollentuin van **Jan B. Bos Az.**

Daarna volgt het woonhuis Zijlweg 69 met land en een bollenschuur, gelegen naast de terreinen van het r.-k. lyceum, eigendom van **Henri A.J. Bos** (Roozen). Bos teelde ook nog op een flinke tuin nabij het huidige De Ruyterplein en langs de Houtvaart. Bos overleed in 1911, zijn vrouw in 1923. In datzelfde jaar werden woning, bollenschuur en land aan de Zijlweg geveild. Wij weten helaas niet wie de koper was en wanneer de schuur is gesloopt.

Even verder staan wij voor het dubbele woonhuis “Patientia” met aansluitend een kleine bollenschuur, Zijlweg 65 (na de annexatie in 1927 Zijlweg 219), eertijds eigendom van kweker **Cornelis Rusman**. In 1893 bracht de firma **C. Rusman & Co** het kantoor der bloemisterij over van de Houtvaart naar Zijlweg 65. Uiteindelijk kwam het vastgoed in handen van **Henri A.J. Lohman**, die de oude firmanaam bleef gebruiken. Lohman was als jongmaatje bij Rusman in dienst gekomen en trouwde later met een medefirmante. Rusman had een kleine exporthandel op Duitsland.

De woningen en de schuur bevonden zich ongeveer ter hoogte van de huidige kruising Zijlweg/Westelijke Randweg. In 1917, tijdens Wereldoorlog I, stopte

Lohman met het bedrijf en trad in dienst van de L.T.B. (de Land- en Tuinbouwbond), hij werd directeur van de Coöperatieve Handelsraad L.T.B. Het werd geen succes, hij werd toen beheerder van de Overveense vestiging van de Handelsraad L.T.B. De bollenschuur werd zijn pakhuis. Hij bleef tot zijn overlijden in 1924 als zodanig werkzaam. In 1931 gaf de gemeente Haarlem voor de schuur een sloopvergunning af. Het precieze jaar van sloop is ons helaas niet bekend.

De heer Lohman was zeer actief in onze parochie. Hij was de regent die voor het Armbestuur de bouw van "Huize Duinrust" begeleidde. Bovendien is hij geruime tijd collectant geweest in onze kerk.

Even verder staan wij voor de grote houten bollenschuur Zijlweg 57 (na 1927 Zijlweg 243) van **Jan B. Bos Az.**, in de wandeling "**Zwarte Jan Bos**" genoemd (zijn gelijknamige neef van het Marcelisvaartpad werd ter onderscheiding "Rooie Jan Bos" genoemd). De schuur stond ongeveer ter hoogte van het (voormalige) gebouw van de Provinciale Waterstaat.

Bos was een van de deskundigste bloembollenkwekers in Overveen, speciaal in de teelt van hyacinten. Daarnaast exporteerde hij ook. Bos had tuinen aan de Zijlweg, aan de Houtvaart (de Kolk) en in Heemstede. In 1922 overleed hij plotseling op 60-jarige leeftijd.

De afdeling Overveen-Bloemendaal van "Bloembollencultuur" organiseerde om de paar jaar onderlinge tentoonstellingen, meestal in Hotel-Restaurant "Van Ouds het Raadhuis" te Overveen. Jan Bos was een regelmatig inzender. Zijn bijdragen werden veelal zeer geprezen, hetgeen wijst op zijn vakmanschap. Legio prijzen zijn door hem in de wacht gesleept.

Ook in het kerkelijke- en verenigingswezen was hij actief. Van 1906 tot 1922 was hij lid van het R.-K. Kerkbestuur te Overveen, van 1905 tot 1922 voorzitter van het College van Collectanten, maar daarnaast is hij ook van 1902 tot 1922 voorzitter geweest van de afdeling Overveen-Bloemendaal van "Bloembollencultuur".

Bij het overlijden van de heer Bos werden de kwekerijen geliquideerd. De schuur werd door de weduwe Bos-Klücken verhuurd aan de firma's M.Thoolen en Jan P.Groenendijk. De schuur was – zijn tijd vooruit – verwarmd, hetgeen een groot voordeel is. In 1944 is de schuur – zoals zoveel panden in de buurt – op grond van Duitse bevelen gesloopt, teneinde een vrij schootsveld te hebben als er een Geallieerde invasie zou plaatsvinden.

Zwarte Jan Bos dankt zijn faam aan de winning van de "Enkele Rode Jan Bos", na zijn overlijden in 1927 gepresenteerd door overbuurman P. Bijvoet & Co., die met deze hyacint veel succes had. De "E.R. Jan Bos" is nog steeds in de handel.

De laatste bollenschuur die wij tegenkomen is die van de firma **Jean Barth Bos**, Etablissement Horticole, opgericht in 1868. Over het bedrijf zijn weinig gegevens voorhanden. Vlak na 1900 is de opmerkelijk grote witte schuur annex kantoor aan de Zijlweg 37 gebouwd. De “kasteelachtige” schuur werd vooral gebruikt voor exportactiviteiten. Zij lag ongeveer 50 à 75 meter achter het woonhuis Zijlweg 271 (Haarlemse nummering) op de huidige hoek Bijdorplaan/Veldzigtlaan. Deze plek is thans straat en parkeerhaven. Wel bekend is dat de firma voor Wereldoorlog I exporteerde naar verre afnemers (onder andere Rusland en Oost-Europa). Firmant Piet Bos was een bereisde en ervaren reiziger. Firmant Jan Bos (Rooie Jan Bos) had de kwekerij aan de Marcelisvaart onder zijn hoede met een eigen bollenschuur. In 1914 is het kantoor verplaatst van de Marcelisvaart naar de Zijlweg. In 1945 overleed firmant Piet Bos, zijn broer Jan heeft met zijn zoon de zaak nog enige jaren voortgezet.

De grote schuur aan de Zijlweg heeft de oorlog overleefd. Zij werd, na de opheffing, gebruik als machinefabriek, in 1965 volgde de sloop.

Slot. Tot zover onze (fictieve) wandeling langs de Zijlweg.

Historische wekgroep, Henk Mandjes

UITVAARTEN in OVERVEEN

Deze worden gedaan door de pastoor, de diaken en daartoe opgeleide parochianen. Uitgangspunt daarbij is dat de voorganger voldoende tijd heeft om de uitvaart zorgvuldig en in overleg met de familie en/of na(ast)bestaanden voor te bereiden.

Voor inlichtingen of afspraken hieromtrent kunt u bellen

naar het parochiebureau: (023) 527 74 62

(maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur)

of naar:

C.A.G. Kroon: 06 – 271 660 33

of naar:

pastor N.C.J. Kerssens, tel. mobiel 06 – 442 067 38

BEDEVAART naar ROME

Met bisdom Haarlem-Amsterdam naar Nederlandse bedevaart in Rome!

In navolging van de succesvolle Romereis in mei 2015 organiseert het bisdom van Haarlem-Amsterdam van **14 tot en met 19 november aanstaande** nogmaals een bedevaartsreis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Nederlands bedevaart naar Rome vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Tijdens deze bedevaart vindt op dinsdag 15 november de Nederlandse Dag plaats. Vele katholieke organisaties zoals KBO, Katholiek Nieuwsblad en alle bisdommen zullen samen de Eucharistie vieren in de Sint-Pieter. Na de viering zal paus Franciscus persoonlijk alle Nederlanders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. Het belooft een unieke ervaring te worden waar iedereen zich welkom mag voelen: parochianen en pastores uit ons bisdom, bisschoppen en curie, samen op reis in verbondenheid en geloof.

Ook maakt u deze week een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u andere grote basilieken, de Santa Maria Maggiore en de Sint-Paulus buiten de Muren, en ander highlights van Rome als het Pantheon, het Colosseum, Piazza Navona, enzovoort. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van Rome.

Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen en te genieten van deze bruisende Italiaanse hoofdstad.

De pelgrimgroep van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal ook de “Scavi” bezoeken onder de Sint-Pieter, bijzondere opgravingen waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt.

Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). De reis wordt begeleid door gidsen en reisleiders die goed bekend zijn met Rome.

U kunt zich **tot 1 september aanstaande aanmelden** (daarna is deelname afhankelijk van beschikbare vliegtuigstoelen en hotelkamers). Deelname aan de reis bedraagt € 839,- (toeslag eenpersoonskamer € 150,-).

Meer informatie of voor aanmelding voor deelname:

- op de website van het bisdom **www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl**
of neem contact op via **bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl**
of bel naar Dea Broersen (06 250 214 17)
of pastoor Eric van Teijlingen (06 – 135 238 96)
- op de website van de VNB **www.vnb.nl** of neem contact op via
- (073) 681 81 11

Pastoor dr. B.J. Putter	Grote Krocht 43, 2042 LV ZANDVOORT tel. (023) 571 26 85, mobiel 06 – 128 333 48 e-mail: bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Pastor N.C.J. Kerssens	Sparrenlaan 9a, 2111 AE AERDENHOUT tel. mobiel 06 – 442 067 38 e-mail: ncjkerssens@yahoo.com
Pastor-diaken G.J. van der Wal	Kanaalweg 14, 1165 LW HALFWEG tel. (020) 497 76 12, mobiel 06 – 432 236 90 e-mail: gertjanvanderwal@live.nl
Pastor-diaken J.H.J. Belt	Generaal Spoorlaan 19, 2111 WS AERDENHOUT tel. (023) 576 88 59, mobiel 06 – 149 977 95 e-mail: jhjbelt@gmail.com
Parochiebestuur van de Personele Unie	pastoor B.J. Putter, voorzitter S. Perrick, vicevoorzitter J.G.A. Struycken, secretaris C.A.G. Kroon, penningmeester leden: J.P.M. Akerboom, W.J.F.L. Beerkens, M.F.L. Rademakers
Parochiebureau	pastorie, Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN tel. (023) 527 74 62, e-mail: parochie.olvo@planet.nl geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
Locatiecoördinator	P.C.J. Speet, ad interim mobiel 06 – 133 544 50 (tijdens kantooruren)
Financiële Commissie	bankrekening NL83 INGB 0000 0790 36 en bankrekening NL84 ABNA 0562 2379 17 ten name van Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen
Kerkbijdrage/Kerksbalans	bankrekening NL59 INGB 0002 2526 56 ten name van Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen J.B.G. Koppelman, tel. (023) 524 11 46
Kerkhof	parochiebureau, tel. (023) 527 74 62 mevrouw P.P.M. van der Voorn
PCI	A.H.M. van Schaik, secretaris, tel. mobiel 06 – 516 166 25 e-mail: Ad.vanschaik@hotmail.com bankrekening (voor mensen in nood): NL39 ABNA 0543 7729 34 ten name van Parochiële Caritas Instelling Overveen postadres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Secretariaat BOAZ-parochies	mevrouw P.P.M. van der Voorn, coördinator BOAZ-parochies tel. (023) 527 74 62, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com www.boazparochies.nl adres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Zonnebloem	inlichtingen: tel. (023) 542 62 22 – secretaris tel. (023) 526 77 02 – voorzitter bankrekening NL31 INGB 0000 2990 95
Aloysiuschool Peuterspeelzaal	Zandvoortepad 8, 2051 BC OVERVEEN tel. (023) 527 73 79, directeur: A.W.M. Henneman tel. (023) 527 73 77, leidster: mevrouw H.M. Tebbenhof
Redactieadres “Rondom de Toren”	mevrouw M.C. van der Aar Willem de Zwijgerlaan 88, 2051 KJ OVERVEEN tel. (023) 527 54 26, e-mail: mcvanderaar@planet.nl

Uw wijkcontactpersoon is:

Adres: