

IN DIT NUMMER....

“Broederschap” door pastor-diaken Gert Jan van der Wal	2
Agenda en intenties	4
Gedoopt	7
Overleden	7
Vieringen in alle BOAZ-parochies	8
Kinderkerk en crèche	10
Kerststal en Klimaatop Parijs	10
Actie Kerkbalans	11
Foto’s vrijwilligersmiddag	11
Familieviering op zondag 31 januari	12
Familieviering op Aswoensdag	13
Maatschappelijke vraagstukken	14
Jaar van Barmhartigheid	14
Johannes passion	15
Het archief van onze parochie (aflevering 192)	16
Meditaties Veertigdagentijd 2016	18
Als er ...	19
Vredesgebed voor stad en wereld	19
Gebed van paus Franciscus	20
Lourdesreizen	21
Lekker eten	22
Uitvaarten in Overveen	22
Kerk wij samen	23
Parochianen ziek?	23
Verhuizen?	24

Kopij voor de volgende „Rondom de Toren”
uiterlijk 6 maart 2016 inleveren bij het **parochiebureau**

BROEDERSCHAP

Een Nieuw Jaar ligt voor ons, grotendeels nog ongerept. We kunnen met een schone lei beginnen. Onze persoonlijke intenties die we elkaar aan het begin van het jaar wensen, willen we in vervulling laten gaan. Intenties gebaseerd op ons geluk en op het geluk van anderen. Een heel jaar staat ons daartoe ter beschikking. De inspiratiebron vinden wij in het pasgeboren Kerstkind dat ons de weg wijst naar het geluk. Het geluk dat ons in genade is gegeven en wij uit kunnen dragen naar de ander.

Paus Franciscus heeft in zijn nieuwjaarstoespraak mensen opgeroepen elkaars verschillen te accepteren en in te zien dat iedereen elkaars broeder of zuster is.

De paus roept op tot broederschap.

"We zijn allen kinderen van dezelfde hemelse vader, we maken deel uit van dezelfde menselijke familie en we delen een gezamenlijk lot", zei de kerkvader tegen de menigte op het Sint-Pietersplein. Wij zijn allen kinderen van God met verschillende religieuze of areligieuze achtergronden. Achtergronden, die niet mogen leiden tot afwijzing, isolatie, geweld.

"Wat gebeurt er in de harten van de mensen? Wat gebeurt er in de harten van de mensheid om zulk geweld voort te brengen?" vroeg de kerkvader. "Het moet ophouden." Geweld is de uiterste vorm van afwijzing van broederschap.

Wat betekent broederschap in onze parochiegemeenschappen? Hoe ziet onze broederschap eruit? Dragen wij elkaar, verdragen wij elkaar en kunnen we samen het Heilig Evangelie verder uitdragen?

In concreto houdt het in dat we oog voor elkaar hebben, contact met elkaar zoeken, belangstelling, aandacht, tijd hebben, een bezoek brengen. Verdragen is ook met elkaar omgaan zonder dat je vrienden hoeft te worden, maar dat wel doet op een respectvolle manier. En van ons christenen wordt gevraagd om de Woorden van het Heilig Evangelie in ons hart op te nemen en in de praktijk te brengen.

Broederschap komt tot uiting door het gemeenschappelijk vieren in de vieringen op zondag en doordeweeks. We zijn verbonden met elkaar door samen te bidden, te zingen, en te luisteren.

Een vorm van broederschap is ook de catechisatie.

De familie- en kindervieringen, zoals de kerstvieringen leiden tot verbroedering van jongeren en ouderen. Vele parochianen zijn betrokken bij de voorbereidingen van de Heilige Communie- en Heilige Vormselgroepen. Ze zijn weer gestart en we gaan binnenkort een avond organiseren voor de ouders van dopelingen, communicanten en vormelingen over opvoeding en de rol van het geloof in de opvoeding, opdat ouders steun kunnen vinden bij elkaar.

Een vorm van broederschap is ook de diaconie. Afgelopen jaar hebben we als parochiegemeenschappen ons ingezet voor de geestelijke en financiële noden van de ander. Dankzij de inzet van vele parochianen kunnen noden van mensen worden verzacht en is het mogelijk om met onder andere Kerstmis, mensen toch het kerstgevoel te geven, door de ontvangst van een kerstattentie of een kerstpakket.

In 2015 hebben parochies inzamelingsacties georganiseerd voor de vluchtelingen in de Koepel in Haarlem. In dit Nieuwe Jaar staan we voor een nieuwe uitdaging van broederschap. Binnenkort komt in het voormalige Boerhaaveverpleeghuis de huisvesting voor 350 vluchtelingen. Met onze parochies en andere religieuze gemeenschappen willen we een steentje bijdragen om hun leven dragelijker te maken.

Als christenen kunnen we laten zien dat broederschap in onze genen zit. Een heel jaar staat ons daartoe ter beschikking. Het Kerstkind zal ons de weg wijzen.

Namens de pastores,
u allen een gezegend 2016 gewenst!

pastor-diaken Gert Jan van der Wal

AGENDA en INTENTIES

WEEKAGENDA zaterdag 30 januari t/m vrijdag 5 februari 2016

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

- zo. 31 jan. 11.00 uur: Eucharistieviering, met Cantate Domino. Zij zingen "Deutsche Messe" van F. Schubert. Dirigent Paul Waerts, organist Jan Luiten. Kinderkerk en crèche.
voorganger: pastoor B.J. Putter
intenties: Petrus Kersten
Benno Ruland
Riet van Dijk
Ben en Ria Sassen
Erna Heertje-Kreijmborg
- di. 2 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter
- wo. 3 febr. 09.30 uur: Eucharistieviering in „De Blinkert”.
voorganger: pastor G.H.W. Zaal
intentie: voor onze zieken en onze ouderen
- do. 4 febr. 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 6 februari t/m vrijdag 12 februari 2016

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

- zo. 7 febr. 11.00 uur: Eucharistieviering, met BOAZ-cantorij.
Organist Paul Waerts.
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens
intenties: Robertus van Dijk
José Josso-Kuipers
Betty Visser-Kal
- di. 9 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter
- wo. 10 febr. **ASWOENSDAG**
geen viering

do. 11 febr. 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 13 februari t/m vrijdag 19 februari 2016
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zo. 14 febr. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Cantor/organist Paul Waerts.
voorganger: pastoor B.J.Putter
intenties: Adelaïde van Pampus-van de Pavoordt
pastor Gijs Okhuijsen
Ton Joosten
Maria Biggs-Calvelage
Lenie en Ton van Wijk
Lenie La Grouw-Korthout

di. 16 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

16.00 uur: Woord- en Communieviering in
"De Blinkert".
voorganger: pastor-diaken G.J. van der Wal
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

do. 18 febr. 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 20 februari t/m vrijdag 26 februari 2016
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zo. 21 febr. 11.00 uur: Eucharistieviering, met Cantate Domino.
Zij zingen de Mis van Albrechtsbergen.
Dirigent Paul Waerts, organist Jan Luiten.
Kinderkerk en crèche.
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens
intenties: Serafina Koelemeijer-Huijbens
Astrid Draijer
overleden ouders Van der Zwan-Willemse
Riet van Warmerdam-Hagen

- di. 23 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter
- do. 25 febr. 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 27 februari t/m vrijdag 4 maart 2016

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

- zo. 28 febr. 11.00 uur: Eucharistieviering, met Schola Cantorum
Kennemerland. Organist Nico Waasdorp.
voorganger: pastoor B.J.Putter
intenties: Petrus Kersten
Riet van Dijk
Ben en Ria Sassen
Erna Heertje-Kreijmborg
overleden ouders Bos-Wartena
- di. 1 maart 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter
- wo. 2 maart 09.30 uur: Eucharistieviering in „De Blinkert”.
voorganger: pastor G.H.W. Zaal
intentie: voor onze zieken en onze ouderen
- do. 3 maart 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 5 maart t/m vrijdag 11 maart 2016

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

- zo. 6 maart 11.00 uur: Eucharistieviering, met BOAZ-cantorij.
Organist Paul Waerts.
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens
intenties: Robertus van Dijk
José Josso-Kuipers
- di. 8 maart 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

do. 10 maart 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 12 maart t/m vrijdag 18 maart 2016
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zo. 13 maart 11.00 uur: Eucharistieviering .
Cantor/organist Paul Waerts.
voorganger: pastoor B.J. Putter
intenties: Ton Joosten
Lenie en Ton van Wijk
overleden ouders Van der Zwan-Willemse
Mathilde van der Meer

di. 15 maart 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

16.00 uur: Woord- en Communieviering in
"De Blinkert".
voorganger: pastor-diaken G.J. van der Wal
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

do. 17 maart 17.45 uur: Eucharistieviering, met Vespers
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens

GEDOOPT

Gelukwensen voor

Ronja Linea Henriëtte Maria,

dochter van Jacqueline Eveline Paulina Anna Maria Vlegels.

Dat zij een gelukkig christenmens mag zijn.

OVERLEDEN

Lenie La Grouw-Korthout, 89 jaar.

Zij woonde Donkerelaan 285, Bloemendaal.

Maria Francina van Warmerdam-Hagen, 83 jaar.

Zij woonde Leonard Springerlaan 29, Haarlem.

Dat zij mogen rusten in het licht van de verrijzenis.

VIERINGEN in alle BOAZ - PAROCHIES

EV = Eucharistieviering
WOCO = Woord- en Communieviering

Zondag 31 januari 2016

Bloemendaal 10.00 uur: EV voorg.: pastor W.H. Al
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

zondag 7 februari 2016

Bloemendaal 10.00 uur: WOCO voorg.: R.J.B. Bremer
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens
Aerdenhout 10.00 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken
G.J. van der Wal
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

woensdag 10 februari 2016 - ASWOENSDAG

Bloemendaal 19.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens
Overveen geen viering
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter
Zandvoort 18.00 uur: EV * voorg.: pastoor B.J. Putter
* Vastenmaaltijd en aansluitend Eucharistieviering

zondag 14 februari 2016

Bloemendaal 10.00 uur: EV voorg.: pastor G.H.W. Zaal
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor W.H. Al
Zandvoort 09.30 uur: OECU** voorg.: dominee T.G. van der Linden
pastor-diaken
G.J. van der Wal

** Oecumenische viering in de protestantse kerk

zondag 21 februari 2016

Bloemendaal 10.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens
Aerdenhout 10.00 uur: WOCO voorg.: mevrouw M.C.B.Th. Gerlagh-
Butzelaar
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens

zondag 28 februari 2016

Bloemendaal 10.00 uur: WOCO voorg.: E. van den Borne
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter
Aerdenhout 10.00 uur: WOCO voorg.: mevrouw
M.J.M. Boddaert-Geerards
Zandvoort 09.30 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken
G.J. van der Wal

zondag 6 maart 2016

Bloemendaal 10.00 uur: EV voorg.: pastor Th.W. Duijves
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens
Aerdenhout 10.00 uur: WOCO voorg.: parochiaan
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastor W.H. Al

zondag 13 maart 2016

Bloemendaal 10.00 uur: WOCO voorg.: mevrouw B.F.A. van Holk-
van 't Hoff
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J.Putter
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J.Putter

De zondagsviering in de kerk van Overveen is rechtstreeks te zien via www.boazparochies.nl/live. De uitzending ("live stream") kan ook op de BOAZ-site worden gevonden. Zie www.boazparochies.nl, **vieringen**, **kijk live mee**.

ADRESSEN KERKGEBOUWEN

Allerheiligste Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG **BLOEMENDAAL**
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen,

Korte Zijlweg 5, 2051 BD **OVERVEEN**

HH. Antonius en Paulus, Sparrenlaan 9, 2111 AE **AERDENHOUT**

H. Agatha, Grote Krocht 43, 2041 LV **ZANDVOORT**

Voor de uitgebreide gegevens van de vieringen zie:

www.boazparochies.nl

KINDERKERK en CRÈCHE

Kinderkerk en crèche tijdens een aantal zondagsvieringen!

Een aantal moeders organiseert Kinderkerk en crèche in Overveen tijdens een aantal zondagsvieringen om 11.00 uur. Dit betekent dat er nu ook opvang is voor de allerkleinsten en aan de anderen wordt een verhaal verteld uit de bijbel, een gebedje geleerd, er wordt geknutseld, getekend en nog veel meer.

Kinderkerk is er op **zondag 31 januari, 21 februari en 20 maart**.

Neem uw kinderen mee naar de viering en laat hen via Kinderkerk vertrouwd raken met de kerk. En u kunt in de kerk genieten van het mooie koor Cantate Domino.

Zie het rooster in dit blad en kijk op **[www. boazparochies.nl/vieringen](http://www.boazparochies.nl/vieringen)**.

KERSTSTAL en KLIMAATTOP PARIJS

Allereerst waardering voor vrijwilligers Gerard en Johan die onze mooie kerststal aan de parochianen hebben gepresenteerd. Ieder jaar toch een flinke klus om dit op te bouwen!

Maar waarom de kerststal verbinden met de klimaatop? Staande en kijkende naar het herderskind, die met schaatsen in zijn hand naar de kribbe is gekomen, wordt het verband duidelijk.

Tweeduizend jaar geleden werd er kennelijk in het warme Heiligland geschaatst! Sindsdien werd de aarde door opwarming ook in die regio dermate beïnvloed dat de Klimaatop in Parijs daar aandacht aan moest geven.

Wij lezen in de krant: “De Klimaatop die moest slagen is geslaagd! Totaal 195 landen beloven plechtig de aarde hooguit twee graden warmer te laten worden. De getoonde eendracht is historisch en hoopgevend. Het redden van de planeet verenigt de wereld.”

Eendracht en hoop, zo passend bij een christelijke gedachte. Hopelijk kunnen de herderskinderen in de toekomst weer de schaatsen onderbinden. Gerard en Johan mogen de schaatsen dus gaan slijpen!

Cor Kroon

ACTIE KERKBALANS

Inmiddels hebben alle parochianen en belangstellenden de folder “**De kerk heeft HART voor u**” ontvangen. Mocht u de folder niet hebben ontvangen dan liggen er exemplaren achterin de kerk.

De Actie Kerkbalans 2015 is heden afgesloten en heeft een opbrengst gegeven van € 40.194,41 (in jaar 2014 € 42.430,-) Dank voor uw bijdrage!

Onze trouwe kerkgangers brengen via collecten en kaarsengeld een belangrijke aanvullende bijdrage. Goed om deze kengetallen eens te vermelden.

	2015	2014
Collecten voor onze eigen kerk	€ 7.700,-	€ 8.400,-
Collecten bij uitvaarten	€ 4.400,-	€ 2.600,-
Collecten voor derden	€ 5.700,-	€ 3.000,-
Kaarsengeld, misboekjes	€ 1.400,-	€ 1.000,-

Is uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar?

Wij zijn een ANBI-instelling, dus uw bijdrage hoger dan 1% van uw inkomen en hoger dan € 60,- is als gift aftrekbaar. De drempel verlaagt uw aftrek.

Het is echter mogelijk om uw bijdrage aan de kerk (dus zonder fiscale drempel) voor 100% af te trekken bij uw aangifte. U sluit dan met onze kerk een overeenkomst voor vijf jaar, waarbij u een vast bedrag aan de kerk toezegt. Deze overeenkomst “periodieke giften” kan buiten de notaris om rechtstreeks met de parochie worden afgesloten. Simpel en kosteloos.

Bij overlijden eindigt de overeenkomst uiteraard. Door middel van een periodieke gift kunt u de kerk laten meeprofitieren van uw belastingvoordeel door het verhogen van uw gift ten opzichte van een eerdere gift.

Informatie kunt u krijgen bij de werkgroep Kerkbalans.

Cor Kroon

FOTO 's VRIJWILLIGERSMIDDAG

Wilt u de foto's van de vrijwilligersmiddag van 29 november 2015 nog eens zien: kijk op <http://boazparochies.nl/fotos/>

FAMILIEVIERING op ZONDAG 31 JANUARI

om 10.00 uur in de Antoniuskerk te Aerdenhout.

Deze viering is zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. Op deze zondag zullen 26 communicantjes zich voorstellen. Een aantal van de communicantjes zal twee liedjes zingen, die ze hebben geoefend onder leiding van organist/pianist Max Koning. Ook het Antoniuskoor zingt tijdens deze viering.

Ze hebben dan al op twee vrijdagmiddagen geleerd over de Schepping en het Doopsel. Die middagen vinden plaats in de SPAR in Aerdenhout onder leiding van pastor Nico Kerssens en er zijn altijd twee ouders bij om mee te helpen. De pastor heeft aan de kinderen de Antoniuskerk laten zien, ze mochten hun naam op een kaars schrijven, hij leert hen “Het Onze Vader” en nog veel meer.

Thuis hebben ze op een groot gekleurd vel papier een “paspoort” over zichzelf gemaakt, met foto’s, tekeningen en ze hebben er bijvoorbeeld op geschreven op welke school ze zitten, wat hun hobby’s zijn, uit welk gezin ze komen en of er huisdieren zijn.

Er volgen nog zes kindermiddagen in de SPAR en op 15 april gaan de kinderen oefenen in de kerk van Overveen.

De volgende kinderen gaan zich voorstellen:

Carlijn Smidt, Claire Goedhart, Dimitri van Bakel, Emilia Pennekamp,
Féline Coonen, Gijs Oldenkotte, Jochem Groenendijk, Kristy Workel,
Laia Landman, Lieke Hogewoning, Maes Gerritzen, Med Beijnes,
Melanie Reynolds, Nathalie Koolen, Niek Waardijk, Olivia Vehmeijer,
Pien Magielse, Pim de Groot, Pim Silva da Rocha, René Lammers,
Roemer Koster, Samuel van der Kooij, Tom Pieters,
Toon van Soest, Willem Houben en Yuup Wagter

Wij wensen de kinderen een hele mooie voorbereidingstijd toe. Op 17 april dan is het zover, zij zullen hun Eerste Heilige Communie doen tijdens de viering van 11.00 uur in de kerk van Overveen.

Paula van der Voorn, coördinator Communieproject

FAMILIEVIERING o p A S W O E N S D A G

Aswoensdag - 10 februari is om **19.00 uur** in de kerk van de **Allerheiligste Drie-eenheid** (Bispinckpark) een familieviering met pastor N.C.J. Kerssens.

Speciale gasten: de aanstaande communicantjes en de kinderen van Club BOAZ, ook alle andere kinderen zijn van harte welkom!

Aswoensdag is het begin van de Veertigdagentijd, de vastentijd. Het is een tijd om sober te zijn en tijd vrij te maken voor bezinning. In de Veertigdagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest en denken aan wat Jezus uit liefde voor ons heeft gedaan. Hij heeft alles voor ons gegeven.

In de viering krijg je een askruisje. Met zijn duim tekent de priester een klein kruisje op je voorhoofd. As is een bijbels symbool. As is stof, dat wegwaait, het is een teken van loslaten.

Wat echt belangrijk is, is je hart. Hoe ziet je hart eruit? Soms zeggen mensen dat iemand een gouden hart heeft, dat is veel meer waard dan veel geld.

In de Veertigdagentijd willen we ons gouden hart nog mooier maken (oppoetsen). Dat kan bijvoorbeeld door aardig voor elkaar te zijn en elkaar te helpen. Het kan ook door sorry of het spijt me te zeggen.

Waar je spijt over hebt, mag je in deze viering op een briefje schrijven.

Iedereen mag voor deze viering de palmtakjes die men vorig jaar op Palmzondag heeft gekregen van huis meenemen. Deze takjes worden nu door de kinderen, samen met de spijtbriefjes, buiten in het vuur verbrand. Als het vuur uit is, blijft er as over. As die wegwaait. Het is weg ...

GRAAG TOT ZIENS!

pastor Nico Kerssens

MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Hoe kijken we daar als kerk tegenaan?

In het leven van alledag komen er veel zaken aan de orde. Maatschappelijke vraagstukken over onder andere het leven, het gezin, de arbeid, de economie, het kapitaal, het klimaat, vrede en oorlog. De kerk heeft de verantwoordelijkheid om zich met maatschappelijke vraagstukken te bemoeien, onderwerpen die veelal complex zijn en veel kennis vereisen. Het geloof uit zich immers ook op werken, in dienstbaarheid aan elkaar, aan de opbouw van een rechtvaardige maatschappij. We willen nadenken over de bron van dit maatschappelijk handelen, een hogere inspiratie die eigen belang overstijgt. Ons katholieke geloof is een geweldige inspiratiebron voor ons sociaal handelen. Diaken Philip Weijers vertelt hierover. Een aanrader, van harte welkom!

Aanmelden kan tot en met 1 februari via: secretariaat.boaz@outlook.com of via telefoon (023) 527 74 62

Datum : woensdag 3 februari 2016

Tijd : 20.00 tot 22.00 uur

Plaats : Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Overveen
(ingang pastorie)

JAAR VAN BARMHARTIGHEID

Bezinningsmiddag door pater Frans Vervooren.

Op 8 december 2015 is op initiatief van paus Franciscus het **Jaar van Barmhartigheid** begonnen. Zoals de paus aangeeft, een mogelijkheid om in dit heilig jaar ons hart te openen niet alleen voor de zeer nabije medemens, maar juist ook voor mensen in de meest hopeloze randgebieden van de wereld. Pater Frans Vervooren leidt deze bezinningsmiddag rond het thema “Barmhartigheid” en de wellicht nog bekende “geestelijke en lichamelijke werken van Barmhartigheid”, die door alle tijden heen actueel en nodig blijven! Twee evangeliëverhalen zullen die middag centraal staan, dat van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10) en dat van de barmhartige Vader (of “de verloren zoon”: Lucas 15).

Voor wie dat wil, is er na afloop de mogelijkheid tot een kort persoonlijk gesprek met de inleider. Misschien een welkome gelegenheid in deze soms complexe tijden...?

Aanmelden kan tot en met 9 maart via: secretariaat.boaz@outlook.com of via telefoon (023) 527 74 62. Voor een gesprek is aanmelden niet nodig.

Datum : zaterdag 12 maart 2016

Tijd : 13.30 tot 15.00 uur. Daarna vrijblijvend mogelijkheid tot een kort persoonlijk gesprek met de inleider (tot 16.30 uur)

Plaats : Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Overveen
(ingang pastorie)

JOHANNES PASSION

door Kamerkoor Vocoza en Barokorkest Concerto d'Amsterdam

De Johannes Passie van Bach is één van de meest geliefde koorwerken ooit geschreven. In de passie wordt het lijden en sterven van Jezus verteld, zoals beschreven door de evangelist Johannes. Het gaat over een mens met een missie, die weet wat er staat te gebeuren en daar niet voor terugdeinst omwille van de redding van alle mensen. Kamerkoor Vocoza brengt deze klassieker met een orkest in originele bezetting uit de tijd van Bach (1865-1750) en zestal veelbelovende jonge solisten.

Entree € 27,50 of € 17,50 voor jongeren tot 26 jaar en houders van CJP, Stadspas en HaarlemPas. U ontvangt € 5,- **vroeboekorting** op het volle tarief bij reservering op de website en **vooruitbetaling vóór 1 februari** op rekening NL05 INGB 0005 0572 19 ten name van Vocoza in Amsterdam.

Kerk en kassa gaan een half uur voor aanvang open. **Voorverkoop** via de leden of vocoza.nl

Datum : zondag 13 maart 2016

Tijd : 15.00 tot 18.00 uur (met inleiding en pauze)

Plaats : Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Overveen

HET ARCHIEF van onze PAROCHIE (aflevering 192)

KATHOLIEK VROUWENGILDE

Ondanks pogingen hadden wij tot dusverre geen informatie over deze vereniging, vroeger kortweg de Vrouwenbond geheten. Tot onze verrassing ontvingen wij via de heer **Frits van der Veldt** te Hoofddorp een feestprogramma en een circulaire van het Katholiek Vrouwengilde, afkomstig van de familie **Antoon van der Veldt-Verduin** uit Tuindorp. Laten wij deze stukken eens wat nauwkeuriger bekijken.

Programma feestavond K.V.G. Overveen

Het, gedeeltelijk in kleur uitgevoerde, gestencilde programma, gedateerd 26 november 1959, heeft betrekking op het tienjarige bestaan. Het K.V.G. is dus in 1949 opgericht.

Programma:

1. Openingslied
2. Haute couture "Maison Van der Weiden"
3. Declamatie
4. Zang
5. Muzikaal allerlei door "Muzikalayka"

Het is in onze ogen een weer zeer eenvoudig feestprogramma, de vereniging zal wel weinig middelen hebben gehad. Mevrouw Van der Weiden, echtgenote van leraar/schilder Matthé van der Weiden, was toen voorzitter van het Vrouwengilde.

Circulaire van maart 1968

Volgens de circulaire was toen aan mevrouw M. van Wijck-Veldhuis te Bloemendaal secretaresse, de heer Cees van Galen ging over de centjes. De contributie bedroeg f 7,50 per jaar.

In de circulaire worden de activiteiten in de komende maanden opgesomd die in "Domi", het verenigingsgebouw aan het Zandvoortepad, zullen plaatsvinden. Wij citeren:

- op vrijdag 29 maart wordt gestart met een **bloemschikcursus**, die vier avonden zal vergen. Kosten f 1,50 per keer;
- op 26 maart zal **mejuffrouw Jos Fijen** met enige van haar leerlingen van de Mater Amabilisschool" een modeshow verzorgen in de grote zaal van "Domi". Ook zal mejuffrouw Fijen vertellen over het doel en de mogelijkheden van dit onderwijs;

- op 23 april komt zangeres **Coby Schreyer** uit “de Waag” naar “Domi”. 's Morgens is er dan om 9 uur een Eucharistieviering, waarna in “Domi” een ontbijt met een overweging door onze moderator. Later is er gelegenheid voor discussie. De kosten voor die ochtend bedroegen f 2,75 per persoon;
- de **uitgaansdag** is op 6 juni, naar onder andere Rotterdam (metro) en, zo onze secretaresse verzekert, het wordt zoals altijd een heel gezellige dag. De kosten van die dag bedroegen f 19,50;
- wij zijn van plan eens in de maand een **koffieurtje** te organiseren bij Hotel-Café-Restaurant “Roozendaal”.

Het Katholiek Vrouwengilde bestaat al jaren niet meer, waarschijnlijk veroorzaakt door een tanende belangstelling. In 1961 ademde de vereniging nog een echt katholieke geest. Dat is 50 jaar geleden.

DE ZILVEREN SCHAAL

Op 26 februari 2013 overleed **mevrouw Laurien Hollander-Francken** te Santpoort op ruim 80-jarige leeftijd. Zij kwam jarenlang tegen Kerstmis en Pasen naar het parochiebureau om zorg te doen dragen voor het vullen van de zilveren schaal met passende bloemen en planten, waarna de schaal op een trede voor het altaar werd gezet, hetgeen altijd voor de kerkgangers een feestelijk gezicht was.

De zilveren schaal is aan de kerk geschonken door de vermogende familie Gompertz die op “Sparrenheuvel” woonde, gelegen aan de Bloemendaalseweg te Bloemendaal. Bloemendaal hoorde toen nog onder de parochie Overveen. Wanneer de schenking heeft plaatsgevonden konden wij helaas niet achterhalen, waarschijnlijk in de tweede helft van de 19^e eeuw. Ook de naam van de maker weten wij niet.

Opeenvolgende generaties van de familie (Gompertz, Huijsser, Francken, Hollander) stelden er een eer in op de genoemde feestdagen de schaal te doen vullen. In onze tijd zijn dat de dames Huijsser-Bouvby, Francken-Huijsser en als laatste mevrouw Hollander-Francken geweest. Het vullen van de schaal werd jarenlang verzorgd door de firma Barnhoorn (Jeroen Barnhoorn) en na de stopzetting van het bedrijf door de firma Koelemij.

De parochie zal de traditie voortzetten. Afgelopen Kerstmis 2015 stond de schaal, gevuld met uitbundig bloeiende planten, weer op zijn oude plekje.

Historische werkgroep, Henk Mandjes

MEDITATIES VEERTIGDAGENTIJD 2016

Bekend en toch onbekend

UITNODIGING voor vijf dinsdagavonden om 19.30 uur in de plebanie van de kathedraal

We nodigen u uit samen te komen zingen, bidden en mediteren. Vorig jaar mediteerden wij over de psalm die velen dierbaar is: Psalm 23 'Mijn herder is de Heer, nooit zal het mij aan iets ontbreken.' Dat lied kan dit jaar weer klinken.

Daarnaast is het dit jaar is de bedoeling enkele kerkliederen te overwegen die we erg vaak zingen en die ons dierbaar zijn. Niet altijd denken we over de inhoud na: we zingen gewoon. De bedoeling is nu ook om gewoon te zingen maar samen na te denken over de diepere betekenis van de (over) bekende liederen. De diensten worden gehouden in de Bisschoppelijke Sacristie. Het 'Tussenkoor' verleent medewerking. De meditatie worden verzorgd door diaken Eric Fennis en pastoor Hein Jan van Ogtrop. De laatste dienst in de serie zal de Boeteviering zijn in de Goede Week in de kerk. Ingang: deur plebanie aan de tuinkant. Aanmelding niet nodig, u bent welkom! Hierbij de lijst.

1^e avond: dinsdag 23 februari 2016 (na de 2^e vastenzondag), H.J. van Ogtrop
Lied 255: **Gij zijt in glans verschenen**

2^e avond: dinsdag 1 maart 2016 (na de 3^e vastenzondag), E.H. A. Fennis
Lied 326: **God roept een mens op weg te gaan**

3^e avond: dinsdag 8 maart 2016 (na zondag Laetare), H.J. van Ogtrop
Lied 208: **Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht**

4^e avond: dinsdag 15 maart 2016 (na Passiezondag), E.H.A.Fennis
Lied 243: **Blijf mij nabij**

5^e avond: dinsdag 22 maart 2016 (na Palmzondag), Boeteviering
Lied 171: **Gedenken wij dankbaar**

Welkom bij deze passende voorbereiding op Pasen.

Het pastorale Bavoteam: Hein Jan van Ogtrop, pastoor
Eric Fennis, diaken

Leidsevaart 146, 2014 HE HAARLEM,
website: www.rkbavo.nl , tel. (023) 553 33 77

ALS ER ...

Als er op mijn deur geklopt wordt
laat ik jou dan buiten staan
of wil ik naar je luisteren
ben ik echt met je begaan

Stel ik mijn hart voor je open
en doe ik het licht voor je aan
zodat jij warm en veilig
in jouw volle licht komt te staan

Verleg ik door jou mijn grenzen
kijken we elkaar dieper aan
zien we dan eenzelfde mens
met recht op een goed bestaan

Laat ik me zien, zet ik een stap
komen we naast elkaar te staan
het Licht breekt door ons heen
samen zijn we de grens overgegaan

(Marline Wieegers-Schreuder)

VREDESGEBED voor STAD en WERELD

Om de hoop op vrede levend te houden.
Laat ik mijn licht aansteken, zegt de ster,
en in het midden laten of het zal helpen
om de duisternis te verjagen.
Eerste maandag van de maand
om 12.30 uur in de kerk H. Antonius van Padua,
Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem.
Na afloop koffie/thee bij „Stem in de Stad”,
Nieuwe Groenmarkt 22.
De data van het Vredesgebed
in de komende maanden zijn:
1 februari, 7 maart, 4 april en 2 mei.

GEBED van PAUS FRANCISCUS

voor het Heilig jaar van de Barmhartigheid

Heer Jezus Christus,
U hebt ons geleerd om barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader,
en hebt ons gezegd dat wie U ziet Hem ziet.
Toon ons uw gelaat en wij zullen gered zijn.

Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs
van hun verslaving aan geld;
de overspelige vrouw en Magdalena ervan hun geluk
alleen te zoeken in een schepsel;
liet Petrus wenen na zijn verloochening
en verzekerde de berouwvolle dief van het Paradijs.
Laat ons, alsof ze aan ieder van ons persoonlijk gericht zijn,
de woorden horen die U sprak tot de Samaritaanse vrouw:
“Als u de gave van God kende!”

U bent het zichtbare gezicht van de onzichtbare Vader
van de God die zijn macht boven alles openbaart
door vergeving en barmhartigheid:
laat de Kerk uw zichtbare gezicht in de wereld zijn,
haar Heer verrezen en verheerlijkt.

U hebt gewild dat uw dienaren zich ook met zwakheid bekleden
zodat zij medelijden voelen met hen
die in onwetendheid en dwaling verkeren:
geef allen die hen naderen het gevoel verwacht,
geliefd en vergeven door God te zijn.

Zend uw Geest en heilig ieder van ons met zijn zalving,
zodat het Heilig jaar van de Barmhartigheid
een jaar van genade van de Heer mag zijn
en uw Kerk, het hernieuwd enthousiasme,
het goede nieuws naar de armen mag brengen,
vrijheid verkondigen aan de gevangenen en onderdrukten,
en blinden het zicht mag teruggeven.

Wij vragen U dit, Heer Jezus,
op voorspraak van Maria, de Moeder van de Barmhartigheid,
U die leeft en heerst met de Vaders de Heilige Geest
in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

L O U R D E S R E I Z E N

voor jonge, oude, gezonde en zieke mensen!

Er zijn reizen naar Lourdes die begeleid worden door de medewerkers van de Lourdesgroep bisdom Haarlem-Amsterdam.

9 daagse busreis van 20 tot en met 28 mei 2016 (afwijkende datum)

Wij rijden dit jaar een andere route naar Lourdes en bezoeken onder andere Banneux en het Hospice in Beaune (museum). En natuurlijk Nevers. Vertrek vanuit Haarlem.

8 daagse treinreis van 1 tot en met 8 september 2016

Vertrek vanaf station Maastricht (vanuit Haarlem met een touringcar naar Maastricht).

6 daagse vliegreis van 22 tot en met 27 mei 2016

6 daagse vliegreis van 2 tot en met 7 september 2016

De mensen die met het vliegtuig reizen kunnen zich in Lourdes aansluiten bij de bus- of treinreizigers en in hetzelfde hotel logeren. Vertrek vanaf vliegveld Eindhoven.

Voor inlichtingen en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij:

Joke Hoekman tel. (013) 521 67 01, mobiel 06 – 423 477 29
Linda Walsweer tel. (075) 617 76 05
Diaken Philip Weijers tel. (023) 524 69 78

Onze reizen worden georganiseerd in samenwerking met de Limburgse Bedevaarten. Meer informatie kunt u vinden op onze website:

www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl

LEKKER ETEN

bij Antonius kookt in Schalkwijk !

Vanaf 19 januari 2016 opent “Antonius kookt” een keuken In Schalkwijk, Wijkcentrum DOCK, Laan van Berlijn 1.

De deur is open om 17.45 uur, aanvang maaltijd om 18.00 uur.

Eénmaal per veertien dagen kookt de brigade in de buurtkeuken van Antonius een heerlijke driegangenmaaltijd met koffie toe. Voor de prijs van maar € 5,--. Mensen die zich alleen voelen, financieel het niet zo breed hebben of een andere reden hebben om bij ons te komen eten en nieuwe mensen te ontmoeten om eens bij te praten, zijn bij ons van harte welkom.

Voelt u zich alleen of eenzaam, of anders, kom eens mee eten. Wellicht kent u iemand die zich eenzaam voelt en kunt u samen komen genieten van een maaltijd of koop een Sospeso maaltijd voor iemand die er eens uit wil maar daar even geen geld voor heeft, om bij ons, namens u, te komen eten.

U kunt u opgeven bij de verschillende betrokken kerken en bij het wijkcentrum: De Ontmoetingskerk, het Open Huis en de Moeder van de Verlosser.

UITVAARTEN in OVERVEEN

Deze worden gedaan door de pastoor, de diaken en daartoe opgeleide parochianen. Uitgangspunt daarbij is dat de voorganger voldoende tijd heeft om de uitvaart zorgvuldig en in overleg met de familie en/of na(ast)bestaanden voor te bereiden.

Voor inlichtingen of afspraken hieromtrent kunt u bellen

naar het parochiebureau: (023) 527 74 62

(maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur)

of naar:

C.A.G. Kroon: 06 – 271 660 33

of naar:

pastor N.C.J. Kerssens, tel. mobiel 06 – 442 067 38

KERK WIJ SAMEN

„Kerk wij samen”, dat is een uitdrukking die wij vaak horen. Maar „kerk wij samen” zijn wij niet alleen binnen de muren van het kerkgebouw, doch ook daarbuiten.

In onze eigen straat kunnen wij veel voor elkaar betekenen. Als er bijvoorbeeld iemand in uw naaste omgeving ziek is of bijzondere aandacht nodig heeft, is het goed als u dat doorgeeft aan de wijkcontactpersoon of aan het parochiebureau. Dit geldt ook voor nieuwkomers in onze parochiegemeenschap.

Laat het weten! Zo kunt u een belangrijke schakel zijn om het ideaal „kerk wij samen” te realiseren.

PAROCHIANEN ZIEK?

Vroeger kregen wij bericht als een parochiaan ziek was, óf in het ziekenhuis werd opgenomen, óf thuis werd verpleegd.

Nog steeds stellen de pastores en de werkgroepen het op prijs dat dit aan hen wordt doorgegeven.

Wilt u dan even onderstaande gegevens invullen?

Hierbij wil ik laten weten, dat

Naam/Voorletters : _____
Adres : _____
Postcode/Woonplaats : _____
Geboortedatum : _____
Telefoon : _____

bezoek thuis op prijs stelt

of

per : _____ (datum)

In het : _____ (ziekenhuis)

is/wordt opgenomen.

**AFGEVEN AAN HET PAROCHIEBUREAU
OF DE WIJKCONTACTPERSOON**

VERHUIZEN?

*Help onze administratie. Geef uw verhuizing door met deze bon.
(in de brievenbus van het parochiebureau) of
stuur een e-mail met uw gegevens naar: secretariaat.boaz@outlook.com
U kunt ook op een PostNL-verhuisbericht „r.-k. parochie” aankruisen.*

LAAT JE KENNEN!

Naam : _____

Voornaam/-namen : _____
(voluit)

Geboortedatum : _____ M/V

Burgerlijke staat : _____

Huidig adres : _____

Postcode/Woonplaats : _____

Verhuisdatum : _____

Nieuw adres : _____

Postcode/Woonplaats : _____

Telefoonnummer : _____

Gezinsleden:
(voornaam/-namen voluit) _____ Geboortedatum: _____ M/V
_____ M/V
_____ M/V

*Ik/wij wil(len) wel/niet in het ledenbestand
van Overveen blijven staan.*

Pastoor dr. B.J.Putter	Grote Krocht 43, 2042 LV ZANDVOORT tel. (023) 571 26 85, mobiel 06 – 128 333 48 e-mail: bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Pastor N.C.J. Kerssens	Sparrenlaan 9a, 2111 AE AERDENHOUT tel. mobiel 06 – 442 067 38 e-mail: ncjkerssens@yahoo.com
Pastor-diaken G.J. van der Wal	Kanaalweg 14, 1165 LW HALFWEG tel. (020) 497 76 12, mobiel 06 – 432 236 90 e-mail: gertjanvanderwal@live.nl
Pastor-diaken J.H.J. Belt	Generaal Spoorlaan 19, 2111 WS AERDENHOUT tel. (023) 576 88 59, mobiel 06 – 149 977 95 e-mail: jhjbelt@gmail.com
Parochiebestuur van de Personele Unie	pastoor B.J. Putter, voorzitter S. Perrick, vicevoorzitter J.G.A. Struycken, secretaris C.A.G. Kroon, penningmeester leden: J.P.M. Akerboom, W.J.F.L. Beerkens, M.F.L. Rademakers
Parochiebureau	pastorie, Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN tel. (023) 527 74 62, e-mail: parochie.olvo@planet.nl geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
Locatiecoördinator	P.C.J. Speet, ad interim mobiel 06 – 133 544 50 (tijdens kantooruren)
Financiële Commissie	bankrekening NL83 INGB 0000 0790 36 en bankrekening NL84 ABNA 0562 2379 17 ten name van Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen
Kerkbijdrage/Kerkbalans	bankrekening NL59 INGB 0002 2526 56 ten name van Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen J.B.G. Koppelman, tel. (023) 524 11 46
Kerkhof	parochiebureau, tel. (023) 527 74 62 mevrouw P.P.M. van der Voorn
PCI	mevrouw I.P.M. van Rijsoort-Bosschaart, secretaris tel. mobiel 06 – 295 011 33 bankrekening (voor mensen in nood): NL39 ABNA 0543 7729 34 ten name van Parochiële Caritas Instelling Overveen postadres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Secretariaat BOAZ-parochies	mevrouw P.P.M. van der Voorn, coördinator BOAZ-parochies tel. (023) 527 74 62, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com www.boazparochies.nl adres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Zonnebloem	inlichtingen: tel. (023) 542 62 22 – secretaris tel. (023) 526 77 02 – voorzitter bankrekening NL31 INGB 0000 2990 95
Aloysiuschool Peuterspeelzaal	Zandvoortepad 8, 2051 BC OVERVEEN tel. (023) 527 73 79, directeur: A.W.M. Henneman tel. (023) 527 73 77, leidster: mevrouw H.M. Tebbenhof
Redactieadres “Rondom de Toren”	mevrouw M.C. van der Aar Willem de Zwijgerlaan 88, 2051 KJ OVERVEEN tel. (023) 527 54 26, e-mail: mcvanderaar@planet.nl

Uw wijkcontactpersoon is:

Adres: