

## IN DIT NUMMER....

“Wat nu na het jaar van de Barmhartigheid?” door pastor-diaken Gert Jan van der Wal	2
Agenda en intenties	4
Gedoopt	7
Overleden	7
Vieringen in alle BOAZ-parochies	8
Projectkoor 023 zingt 20 <sup>e</sup> eeuw	10
Even voorstellen	11
Feestelijke viering van het 12½ jarige priesterjubileum van pastoor Bart Putter	12
Afscheid van Jan	13
Vijfentwintig communicantjes stellen zich voor	15
Begroting 2017	16
Toelichting begroting 2017	17
Gemeenschappelijke ziekenzalving	18
Het archief van onze parochie (aflevering 198)	21
Adventsactie	24
Vastenactie 2017	26
Stille Omgang	27
Vredesgebed voor stad en wereld	28
Uitvaarten in Overveen	28

Kopij voor de volgende „Rondom de Toren”  
**uiterlijk 26 maart 2017** inleveren bij het **parochiebureau**

## WAT NU NA HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID?

Na de afsluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid in november 2016 is de vraag: hoe nu verder?

Hoe gaan we het Nieuwe Jaar in?

De Blijde Boodschap kan ons een antwoord geven, want in het evangelie van Johannes in de viering van 15 januari ziet Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zegt: 'Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt' (Joh 1,29).

Het **Lam Gods** is een symbool voor Jezus Christus. Het christelijke geloof belijdt dat Jezus Christus de Messias is, God en mens, die door zijn kruisdood en verrijzenis de zondige mensheid gered heeft. Hij is de middelaar tussen God en mens, die de toegangspoort heeft geopend voor het eeuwig leven. Door zijn woord en voorbeeld heeft hij ook alle mensen de weg gewezen om door liefde en gerechtigheid het "Rijk der Hemelen" binnen te treden.

Dat Jezus Christus als een Lam wordt voorgesteld, vinden we naast de vermelding in het evangelie van Johannes, in het laatste boek van de Bijbel, de Apocalyps. Het grote 'visioen van het Lam' begint in dit boek als volgt: 'Toen zag ik tussen de troon met de vier dieren en de kring van de oudsten een Lam, staande, als geslacht...' (Apk 5:6).'

En als u in Gent bent geweest, hebt u zeker een bezoek gebracht aan de Sint-Baafs kathedraal om het veelluik van de Aanbedding van het Lam Gods, dat in 1432 door de gebroeders van Eyck is geschilderd, te aanschouwen.

Midden aan de onderzijde van het paneel ligt het Lam op het altaar.

Het uit zijn hals bloedende Lam is een symbool: het stelt Jezus voor die zijn leven offert om de mensheid van zijn zonden te verlossen. Net als bij de kruisiging van Christus stromen allerlei lieden toe om het schouwspel te aanschouwen. Het bloed van het Lam (= onschuld) vloeit in een wijnkelk: dit maakt duidelijk waar de wijn die tijdens kerkdiensten gedronken wordt, symbool voor staat. Het onschuldige Lam wordt voor ons geofferd.

En wat is de zonde van de wereld? Je kunt het formuleren als een verstoring in de relatie met God, omdat wij niet in de Geest van Hem hebben geloofd en gehandeld.

Het is de zonde die te maken heeft met wantrouwen. En in onze wereld is er veel wantrouwen.

Wantrouwen tussen mensen, tussen volken, leidt tot onrust en onvrede.

## **Wat nu na het jaar van Barmhartigheid?**

Zie het Lam Gods, toont ons de zin van ons leven. We mogen leven voor elkaar, zoals God er wil zijn voor ons. Elkaar vertrouwen durven geven en blijven geven, ook als dat vertrouwen wordt beschaamd, want dan pas groei je, niet alleen in vertrouwen, maar ook in geloof en liefde.

In het logo van het jaar van Barmhartigheid staat een Christusfiguur centraal afgebeeld met kruiswonden aan handen en voeten, die een man op zijn schouders heeft gelegd alsof die man een schaap is. Jezus houdt die man vast aan handen en voeten, zoals een schaap aan voor- en achterpoten is vastgebonden, opdat het niet meer zou kunnen weglopen en opdat het goed gedragen zou kunnen worden.

**Mogen wij zijn zoals de Christusfiguur in het logo, waarbij de ene mens de ander draagt.** Zelf zal ik het logo maar blijven dragen om elke dag eraan herinneerd te worden om barmhartig te zijn.

**Moge de vrucht van het jaar van Barmhartigheid zijn dat wij elkaar in dit nieuwe jaar blijven dragen.**

pastor-diaken Gert Jan van der Wal

## **A G E N D A e n I N T E N T I E S**

### **WEEKAGENDA zaterdag 11 februari t/m vrijdag 17 februari 2017 ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

- zo. 12 febr. 11.00 uur: Eucharistieviering.  
Cantor/organist Paul Waerts.  
Kindvriendelijke viering en crèche voor de  
allerkleinsten in de Regenboogzaal.
- voorganger: pastor N.C.J. Kerssens  
intenties: overleden ouders Van der Zwan-Willemse  
Lenie en Ton van Wijk
- di. 14 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter

### **WEEKAGENDA zaterdag 18 februari t/m vrijdag 24 februari 2017 ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

- zo. 19 febr. 11.00 uur: Eucharistieviering, met Cantate Domino.  
Dirigent/organist Paul Waerts.  
Kinderkerk voor kinderen tot en met 8 jaar en  
crèche voor de allerkleinsten.
- voorganger: kapelaan B.C. Beemster  
intenties: Petronella van Rijn-Blom  
Wilhelmina Derksen-Nas  
Anna Welbergen-van Vlijmen  
Justine Koot  
pastor Gijs Okhuijsen  
Ton Joosten  
Henny Koop-van Kleeff  
Nel Willemse-de Wit  
Theodorus Huberts  
Hans Frenay
- di. 21 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter
- 16.00 uur: Woord- en Communieviering in  
"De Blinkert".
- voorganger: pastor-diaken G.J. van der Wal  
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

**WEEKAGENDA zaterdag 25 februari t/m vrijdag 3 maart 2017**

**ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR**

zo. 26 febr. 11.00 uur: Eucharistieviering, met Schola Cantorum  
Kennemerland. Organist Nico Waasdorp.  
voorganger: pastor N.C.J. Kerssens  
intenties: Ben en Ria Sassen  
Erna Heertje-Kreijmborg  
Marian Speelman-Kaart  
overleden ouders Bos-Wartena

di. 28 febr. 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter

wo. 1 maart

**ASWOENSDAG**

09.30 uur: Eucharistieviering in „De Blinkert”.  
voorganger: pastor G.H.W. Zaal  
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

**WEEKAGENDA zaterdag 4 maart t/m vrijdag 10 maart 2017**

**EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

zo. 5 maart GEEN VIERING. Zie Aerdenhout.  
intentie Theo van der Voort  
(die in Aerdenhout wordt afgelezen)

di. 7 maart 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter

**WEEKAGENDA zaterdag 11 maart t/m vrijdag 17 maart 2017**

**TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

zo. 12 maart 11.00 uur Eucharistieviering.  
Cantor/organist Paul Waerts.  
Kindvriendelijke viering en crèche voor de  
allerkleinsten in de Regenboogzaal  
voorganger: pastoor B.J. Putter  
intenties: Jan Groenendijk  
Lenie en Ton van Wijk

di. 14 maart 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter

**WEEKAGENDA zaterdag 18 maart t/m vrijdag 24 maart 2017**

**DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

- zo. 19 maart 11.00 uur Eucharistieviering, met Cantate Domino.  
Dirigent/organist Paul Waerts.  
Kinderkerk voor kinderen tot en met 8 jaar en  
crèche voor de allerkleinsten.
- voorganger: pastoor B.J. Putter  
intenties: Anna Welbergen-van Vlijmen  
Justine Koot  
Henny Koop-van Kleeff  
Ton Joosten  
Nel Willemse-de Wit  
Theodorus Huberts  
Hans Frenay  
overleden ouders Van der Zwan-Willemse  
Cornelis Kroese
- di. 21 maart 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter
- 16.00 uur: Woord- en Communieviering in  
"De Blinkert".
- voorganger: pastor-diaken G.J. van der Wal  
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

**WEEKAGENDA zaterdag 25 maart t/m vrijdag 31 maart 2017**

**VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

- zo. 26 maart 11.00 uur Eucharistieviering, met Schola Cantorum  
Kennemerland. Organist Nico Waasdorp.
- voorganger: kapelaan B.C. Beemster  
intenties: Petronella van Rijn-Blom  
Erna Heertje-Kreijmborg  
Ben en Ria Sassen  
Marian Speelman-Kaart  
overleden ouders Bos-Wartena
- di. 28 maart 09.00 uur: Eucharistieviering  
voorganger: pastoor B.J. Putter

**WEEKAGENDA zaterdag 1 april t/m vrijdag 7 april 2017**

**VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

- zo. 2 april      11.00 uur      Eucharistieviering.  
Cantor/organist Paul Waerts.  
voorganger:      pastoor B.J. Putter  
intentie:          voor alle parochianen
- di. 4 april      09.00 uur:      Eucharistieviering  
voorganger:      pastoor B.J. Putter
- wo. 5 april      09.30 uur:      Eucharistieviering in „De Blinkert”.  
voorganger:      pastor G.H.W. Zaal  
intentie:          voor onze zieken en onze ouderen

**GEDOOPT**

Gelukwensen voor  
**Lisa Sandra Janet Brandjes**  
en  
haar zoon **Melle Milan Dees Maria Brandjes**.

Dat zij gelukkige christenmensen mogen zijn.

**OVERLEDEN**

**Theodorus Gerardus Huberts**, 86 jaar.  
Hij woonde Vrijburglaan 18, Overveen.

**Johannes Adrianus Maria Frenay**, 78 jaar.  
Hij woonde in “Nieuw Delftweide”, Haarlem.

**Maria Adriana Speelman-Kaart**, 67 jaar.  
Zij woonde Van Raephorststraat 37, Haarlem.

**Johannes Theodorus van der Voort**, 95 jaar.  
Hij woonde in “Wildhoef”, Bloemendaal.

Dat zij mogen rusten in het licht van de verrijzenis.

## VIERINGEN in alle BOAZ - PAROCHIES

EV = Eucharistieviering  
WOCO = Woord- en Communieviering

### zondag 12 februari 2017

Bloemendaal 10.00 uur: WOCO voorg.: E. van den Borne  
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter  
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens

### zondag 19 februari 2017

Bloemendaal 10.00 uur: EV voorg.: pastor G.H.W. Zaal  
Overveen 11.00 uur: EV \* voorg.: kapelaan B.C. Beemster  
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor Th.W. Duijves  
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

\* Ook Kinderkerk en crèche.

### zondag 26 februari 2017

Bloemendaal 10.00 uur: EV oorg.: pastoor B.J. Putter  
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor W.H. Al  
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: kapelaan B.C. Beemster

### woensdag 1 maart 2017 - ASWOENSDAG

Bloemendaal 19.00 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken G.J. van der Wal  
Overveen geen viering  
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor N.C.J. Kerssens  
Zandvoort 18.00 uur: VASTENMAALTIJD  
19.15 uur: EV \* voorg.: kapelaan N.C. Beemster

\* met eerstecomunicanten.:

### zondag 5 maart 2017

Bloemendaal geen viering  
Overveen geen viering  
Aerdenhout 10.00 uur: EV \*\* voorg.: pastoor B.J. Putter,  
pastor N.C.J. Kerssens en  
pastor-diaken G.J. van der Wal  
Zandvoort 09.30 uur: geen viering  
\*\* BOAZ-viering



**zondag 12 maart 2017**

<b>Bloemendaal</b>	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	mevrouw C.Huisman
<b>Overveen</b>	11.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter
<b>Aerdenhout</b>	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastor G.H.W. Zaal
<b>Zandvoort</b>	09.30 uur:	WOCO	voorg.:	mevrouw M.J.M. Boddaert-Geerards

**zondag 19 maart 2017**

<b>Bloemendaal</b>	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter
<b>Overveen</b>	11.00 uur:	EV *	voorg.:	pastoor B.J. Putter
<b>Aerdenhout</b>	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	pastor-diaken G.J.van der Wal
<b>Zandvoort</b>	09.30 uur:	EV	voorg.:	kapelaan B.C. Beemster

\* Ook Kinderkerk en crèche.

**zondag 26 maart 2017**

<b>Bloemendaal</b>	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	mevrouw B.F.A. van Holk-van 't Hof
<b>Overveen</b>	11.00 uur:	EV	voorg.:	kapelaan B.C. Beemster
<b>Aerdenhout</b>	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastor Th.W.Duijves
<b>Zandvoort</b>	09.30 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter

**zondag 2 april 2017**

<b>Bloemendaal</b>	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastor W.H.Al
<b>Overveen</b>	11.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter
<b>Aerdenhout</b>	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	mevrouw M.C.B.Th. Gerlagh-Butzelaar
<b>Zandvoort</b>	09.30 uur:	EV	voorg.:	kapelaan B.C. Beemster

**ADRESSEN KERKGEBOUWEN**

Allerheiligste Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG **BLOEMENDAAL**  
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen,

Korte Zijlweg 5, 2051 BD **OVERVEEN**

HH. Antonius en Paulus, Sparrenlaan 9, 2111 AE **AERDENHOUT**

H. Agatha, Grote Krocht 43, 2041 LV **ZANDVOORT**

**WEBSITE-NIEUWS: [www.boazparochies.nl](http://www.boazparochies.nl)**

Zondagsvieringen: alle vieringen kunt u vinden op **[boazparochies.nl/vieringen](http://boazparochies.nl/vieringen)**

Alle activiteiten: een volledig overzicht van alle activiteiten kunt u vinden op:

**[boazparochies.nl/agenda](http://boazparochies.nl/agenda)**

Thuis bekijken van de viering: de zondagsviering kunt u live thuis volgen of achteraf bekijken op: [boazparochies.nl/live](http://boazparochies.nl/live)  
Laatste nieuws bekijken: [boazparochies.nl](http://boazparochies.nl) of [facebook.com/boazparochies](https://www.facebook.com/boazparochies)

## PROJECTKOOR 023 zingt 20<sup>e</sup> EEUW

**PRAYERS FOR MANKIND** van Aleander Levine.

Haarlems Projectkoor 023, onder leiding van Felix van den Hombergh, geeft op **11 februari 2017** een bijzonder concert **in onze kerk**. Projectkoor 023 zingt dan het stuk "Prayers for Mankind" van componist Alexander Levine. Zin in een bijzonder concert? Kom dan luisteren!

Prayers for Mankind is gecomponeerd door de hedendaagse Russisch-Engelse componist Alexander Levine (\* 1955) op teksten van Alexander Men (1935-1990), een orthodox christelijk priester, theoloog en schrijver die een belangrijke rol speelde in de religieuze vernieuwing aan het einde van de Sovjettijd. Hij werd vermoord in 1990, maar zijn geschriften blijven mensen inspireren. Prayers for Mankind is een symfonie van aansprekende gebedsteksten die getuigen van diep geloof en tegelijkertijd moderne spiritualiteit. De muziek van Levine lijkt qua stijl een beetje op die van de Britse componisten Tavener en Rutter.

Projectkoor 023 is een projectkoor van geoefende zangers met jaarlijks wisselende samenstelling en een andere thema. Dirigent Felix van den Hombergh heeft dit jaar met de Prayers for Mankind opnieuw voor een bijzondere programmering gezorgd die buiten de geijkte paden van amateurkoren valt.

Het concert vindt plaats in onze kerk op zaterdag 11 februari 2017, aanvang 20.15 uur.

Kaarten via voorverkoop: volwassenen € 12,50 (aan de zaal € 15,-).

Kinderen tot en met 16 jaar en CJP: € 8,- (één tarief)

Voorverkoop kaarten via: [www.projectkoor023.nl](http://www.projectkoor023.nl)

Van harte aanbevelen.

De redactie

## EVEN VOORSTELLEN

### **Een nieuwe kapelaan.**

Beste parochianen van de BOAZ-parochies, wellicht kent u me al vanuit de vieringen in Zandvoort of in Overveen, waar ik me al kort heb voorgesteld. Mijn naam is Nars Beemster. Mijn naam is afgeleid van de Heilige Bernardus, aan wiens goede zorgen ik bij mijn doopsel ben toevertrouwd. Ik ben geboren in het dorpje De Weere in Westfriesland, waar mijn vader een landbouwbedrijf runde, samen met zijn broers. Met een grote passie voor techniek en gefascineerd door de grote tractoren en machines die het land bewerkten ben ik landbouwtechniek gaan studeren aan de H.T.S. in Amsterdam.

Voorafgaande aan deze studie, in de nacht van 19 op 20 augustus 1990, raakte ik in een akelig incident betrokken, dat mijn leven ingrijpend zou gaan veranderen. Op die bewuste avond, op een kermis in Westfriesland, raakte ik 's avonds laat in een vechtpartij betrokken. Na twee dagen werd ik met hersenbeschadigingen wakker uit een coma in het ziekenhuis.

Een onzekere periode brak aan. De hersenbeschadigingen maakten dat ik me moeilijk kon concentreren, evenwichtsstoornissen had, verlammingen en spasische trekken aan de linkerzijde van mijn lichaam. Het was ook in deze periode dat een goede vriend van de bokscub, die goed kon boksen, die ingenieur was en die alles bezat wat ik wenste, uit het leven stapte, en dat een goede vriend met wie ik altijd motor reed, zijn armen en een been verloor in een motorongeluk, zodat hij nu voor altijd in een rolstoel zit.

Situaties die maakten dat ik mezelf, in de onzekerste periode uit mijn leven, vragen begon te stellen: Wat zou mijn toekomst brengen? Waar leefde ik voor? Is er leven na de dood? Enzovoort? Vragen die maakten dat ik op een avond op mijn knieën ben gevallen en God gevraagd heb om hulp. Ik hoorde geen stem uit de hemel en heb ook geen licht gezien, maar beloofde God mijn leven te beteren, omdat ik me wel bewust was dat ik er eigenlijk zelf een puinhoop van gemaakt had. Ik ging weer naar de kerk en ging voor het eerst luisteren naar wat er gezegd werd. Dat vond ik mooi en interessant: een God die van je houdt, die altijd wil vergeven, wat je ook gedaan had. Dat klonk als muziek in mijn oren! Mijn eerste biecht die ik na verloop van tijd zou spreken was een machtig moment!

Een weg van terugkeer naar God, Mensgeworden in Jezus, was begonnen. Na mijn H.T.S.-studie heb ik nog een jaar gewerkt in de machinebouw. Nadat in 1996 mijn laatste vriendinnetje onze verkering uitmaakte met de woorden “dat zij zich overbodig voelde in de relatie” omdat ik meer van God hield dan van haar, gaf ik me gewonnen en besloot ik om de toen net opgestarte priesteropleiding in ons bisdom te gaan doen.

In 2002 ben ik priester gewijd. Daarna heb ik gewerkt in de parochies van Heerhugowaard, Zaandam en Volendam. De laatste vijf jaar heb ik als rector gewerkt in het Heiligdom ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ in Heiloo, waar nu sinds 2016 de priesteropleiding ook is geïntegreerd in het Missionair Centrum. Met de komst van het seminarie is in goed overleg met de bisschop besloten, dat ik het Heiligdom zou overdragen aan een nieuwe rector en zelf weer deeltijds zou terugkeren naar de parochies. Zo ben ik nu dan terecht gekomen in de BOAZ-parochies.

In vertrouwen dat we met elkaar een fijne tijd zullen gaan beleven in de BOAZ-parochies, hoop ik dat we elkaar spoedig ook ‘live’ beter zullen leren kennen.

Met een hartelijke groet,

kapelaan Nars Beemster

**FEESTELIJKE VIERING van het 12½ JARIGE  
PRIESTERJUBILEUM  
van PASTOOR BART PUTTER**

En het werd een feest in de kerk te Overveen op zondag 4 december 2016!  
Tevens volgens vele toehoorders een ontroerend feest!

Bijzonder om rondom de altaartafel vijf pastores aan te treffen. Onder de pastores pastor H. Schilder, een neef van onze pastoor Bart. Hij schetste in de overweging het verwerken van het verlies van de moeder van de jubilaris. Hij maakte ook melding van de zwaarte heden ten dage van het priesterschap. Hij vergeleek de verticale balk van het kruis met het opgaan naar God van het priesterschap en de gelovigen bevinden zich op de horizontale balk. Een vergelijking om over na te denken omdat wij gewend zijn aan het vergelijk van de herder en de zorg voor zijn schapen.

Het Agathakoor uit Zandvoort en de BOAZ Cantorij verzorgden de gezangen en wat was het genieten van dit mooie koor. Rejoice in the Lord always, dit lied vormde een meer dan feestelijke afsluiting. Hoe zou zijn vader de gebeurtenis hebben ervaren?

Ontroering en trots kon je zien in de ogen van de vader van pastoor Bart.

Secretaris Joris Struycken van het BOAZ-bestuur bedankte onze pastoor voor zijn inzet voor wel vijf parochies (de vier BOAZ-parochies en Schalkwijk) gecombineerd met zijn werkzaamheden voor het bisdom. Hij overhandigde het cadeau namens de BOAZ-parochies, een prachtige icoon van apostel en evangelist Johannes, die op de berg Tabor zijn evangelie (“de blijde boodschap”) dicteert aan een leerling. Deze icoon was vers van de pers gemaakt door iconenschilderes mevrouw Sonja van den Aardweg-Hissink.

Bij een feest hoort een taart en jawel die was aanwezig met twaalf hele en een halve kaars. Pastoor Bart kan goed blazen. Een geweldig initiatief!

Het dankwoord van de feesteling richtte zich tot medepastores en het ondersteunende secretariaat en de locatievertegenwoordigers. Zeker ook bedoeld voor alle vrijwilligers in de parochies. Onmisbaar deze steun voor onze pastoor. Bart sprak “ik voel mij thuis in deze parochies.”

Nu genoeg gebeden, gezongen en gesproken.

Achterin de kerk werden wij verwend met heerlijke hapjes en krentenbrood. Wij feliciteerden hem en velen konden ook de hulpbisschop Mgr. Hendriks begroeten.

Wij wensen pastoor Bart vele gezonde en voldoeninggevende jaren toe in zijn priesterschap. Blijf de blijde boodschap aan ons verkondigen!

Cor Kroon

## **A F S C H E I D v a n J A N**

*Toespraak bij de urnbijzetting van Jan Groenendijk in de urnenmuur op het kerkhof te Overveen op 7 januari 2017.*

Allereerst wil ik, namens de vrijwilligers van de tuinploeg, Cok, de kinderen van Jan en Cok en hun partners en de kleinkinderen vanmorgen welkom heten in de Regenboogzaal. Op woensdagmorgen is dit de ruimte waar wij, als vrijwilligers, altijd koffiedrinken aan onze ronde stamtafel.

Ook wil ik de familie laten weten dat wij, als tuinploeg, het erg op prijs stellen dat wij op deze ochtend bij de plaatsing van de urn van Jan in de urnenmuur aanwezig mochten zijn. De aanwezigheid van onze groep mag voor jullie een teken zijn hoeveel Jan, ook voor ons, heeft betekend.

Hoewel hij daar zelf – bescheiden als Jan was – niets van wilde weten, was hij de leidsman bij onze bezigheden. Voor vragen over snoeien, schoffelen, dahlia's of bollen planten en andere werkzaamheden, over struiken, planten, enzovoort; Jan was ons aanspreekpunt. Als wij, na de koffie, aan de slag gingen wist hij ook altijd wel een paar klussen die gedaan konden worden: een vraag aan iemand van ons om iets bepaalds te doen ging dan vaak vergezeld van de opmerking 'als je wilt, hoor' (maar niemand maakte er ooit bezwaar tegen).

Zo'n jaar of zeven geleden, nadat Sjaak Heemskerk door een beroerte was getroffen, en ik op woensdagochtend gestopt was met badmintonnen (ofwel pingpongen zoals Jan dat noemde) gingen wij meer samenwerken. Na een korte cursus scheeffliggende grafstenen weer waterpas plaatsen met behulp van de dommekracht en een nog kortere om overbodige grafstenen te verwijderen (lees: stuk te slaan) gingen wij aan de slag. Dat was lichamelijk best zwaar en Jan was dat meer gewend dan ik. Als onze Trees dan af en toe even kwam kijken was haar verzuchting vaak: 'Oh jongens, jongens toch'.. .. Ook bij dat soort werkzaamheden kwam de droge humor van Jan soms naar boven. Ik herinner me dat wij samen bezig waren om een grafsteen te verwijderen en allebei even bij moesten komen, Jan leunde op een schop en ik op de voorhamer. Zijn commentaar: 'Moet je ons nou eens zien staan, twee hartpatiënten bij elkaar'!

Ook bij de uitvaarten gingen wij een aantal jaren geleden samen aan de slag: de planken voor de dragers goed leggen, balken en touwen op hun plek. Jan zette de luidklok aan en weer uit als de kist met de overledene op de balken stond. In de aanloop naar zijn 75<sup>e</sup> verjaardag liet Jan weten dat hij er over dacht om te stoppen en hetzelfde gebeurde ook voordat hij 80 werd. Beide malen zwichtte hij voor onze sterke aandrang om toch door te gaan: wij vormen een gezellige groep samen en dat heeft voor hem vast de doorslag gegeven.

Nu is Jan dan weer terug op ons kerkhof en zo blijft hij, gevoelsmatig, nog altijd 'een beetje bij ons'.

Cees Bos

## VIJFENTWINTIG COMMUNICANTJES STELLEN ZICH VOOR

Wij zijn verheugd dat 25 kinderen uit de BOAZ-parochies zijn begonnen met het voorbereidingstraject voor de Eerste Heilige Communie. Er is inmiddels al een aantal kinderbijeenkomsten geweest onder leiding van kapelaan Nars Beemster. Hij wordt bijgestaan door Gabriëlle van der Grinten, die bijna afgestudeerd is aan de PABO. Ook zijn bij elke kinderbijeenkomst steeds drie moeders of vaders aanwezig om te helpen.

Op zondag 29 januari jl. tijdens de Eucharistieviering van 10.00 uur stelden de aanstaande communicantjes zich voor aan de parochianen. Dit vond plaats in de kerk van de Allerheiligste Drie-eenheid in het Bispinckpark te Bloemendal. Alle kinderen hebben een eigen "paspoort" gemaakt, die waren daar te zien en een paar van hen mochten er iets over vertellen, wie en wat er voor hen belangrijk zijn, wat hun hobbies zijn, enz.

De volgende kinderen werden van harte verwelkomd tijdens die viering op 29 januari:

*Bartosz Glogowska, Christian Klein, David Bogaars, Djennah Ricke,  
Emilie Kooij, Emil Pokorski,  
Eric Rek, Fien Kaptein, Floris van der Tol, Gijs Pieters,  
Isabelle Brenninkmeijer,  
Ivanna Rutgers van der Loeff, Julie Frese, Misha Rutgers van der Loeff,  
Nina Reynolds, Olivia Huibregtsen, Pieter Bogaars, Pieter de Jong,  
Rolito Jamil, Thijs Frese, Tomás Fearon,  
Tristan Knol, Trofee de Wit, Tymoteusz Wójtowicz en Wout Thoolen.*

De grote dag zal zijn op zondag 21 mei: dan zullen deze kinderen hun Eerste Heilige Communie doen in de kerk te Overveen om 10.30 uur.

Paula van der Voorn,  
coördinator Eerstecommunietraject

## BEGROTING 2017

	<b>begroting 2017</b>	<b>begroting 2016</b>	<b>resultaat 2015</b>
<b>LASTEN</b>			
Persoonskosten	92.372	94.300	86.886
Kosten onroerende zaken:			
- kerkelijke gebouwen	120.700	117.400	124.807
- overige kerkelijke onroerende zaken	30.000	30.000	20.764
- beleggingen	26.900	27.500	22.642
Kosten eredienst	10.400	9.900	10.734
Kosten pastoraal	4.000	5.600	3.602
Verplichte en vrijwillige bijdragen	31.815	31.000	31.520
Beheerskosten	20.400	28.900	21.032
Voordelig saldo	2.703	6.400	3.679
<b>Totaal</b>	<b>339.290</b>	<b>351.000</b>	<b>325.666</b>
<b>BATEN</b>			
Bijdragen parochianen	56.500	59.800	65.241
Opbrengst bezit en beleggingen	237.790	249.900	230.414
Rendement participatie bisdom	45.000	41.300	30.011
<b>Totaal</b>	<b>339.290</b>	<b>351.000</b>	<b>325.666</b>



## TOELICHTING BEGROTING 2017

Onze bezittingen en beleggingen renderen redelijk en de huuropbrengsten vormen een stabiele factor voor de toekomst. Onze belegging in het Participatiefonds bij het bisdom geeft aanleiding om voorzichtig 4% rendement in de begroting te kunnen opnemen. Wel zorgen in 2017 over rente en koersontwikkeling.

Jaarlijks doteren wij aan de voorziening groot onderhoud € 96.700,- om dit groot onderhoud te kunnen laten uitvoeren. Op dit moment geeft een tienjarenplan aan de Beheerscommissie Gebouwen de nodige zorg. Heel belangrijk voor de uitstraling van onze kerk vormt het parochiekerkhof. Niet alleen de opbrengst van de huren zijn van belang, maar zeker ook de dienstbaarheid naar de parochianen en bezoekers van onze kerk.

Wij kunnen voor 2017 een positief resultaat van € 2.703,- laten zien!

Vitale kerk?

Een vitale kerk betekent voor het bisdom Haarlem-Amsterdam, behalve financiën, ook het kerkbezoek. Een vitale kerk betekent dat bij een wekelijks bezoek van 60 tot 70 gelovigen een ondergrens wordt bereikt. Dit betekent dat het dan moeilijk zal worden om het eigen kerkgebouw in stand te houden. Interen op een vermogen past niet bij de strategie van een penningmeester. Daarom een beroep op onze parochiegemeenschap: "Laten wij onze kerk vitaal houden".

Tot het geven van nadere informatie bereid,

Cor Kroon, penningmeester

## GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING

*Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden (Jakobus, 5, 14-15).*

Vroeg of laat wordt ieder mens geconfronteerd met ziekte, lijden en dood, persoonlijk of bij dierbaren. Een dergelijke confrontatie maakt vaak diepe gevoelens los: onmacht, ontmoediging, opstandigheid, eenzaamheid. Dikwijls komen ingrijpende levensvragen naar boven: waarom ik? Waarom moet ik sterven? Het kan een mens brengen tot revolte tegen God of juist de aandacht aanscherpen voor het wezenlijke. Eigenlijk wil niemand ziek zijn en lijden. Voortdurend zoeken mensen dan ook naar middelen om pijn en lijden te verzachten. De liefdevolle en attente nabijheid van medemensen betekenen voor een zieke heel veel. Met een opbeurend woord en liefdevolle zorg wordt de zieke uit zijn isolement gehaald.

Ook Jezus is bijzonder begaan met zijn zieke medemens. Hij legt hen de handen op, raakt hen aan, bestrijkt hen met speeksel, gebruikt slijk, vraagt dat ze zich gaan wassen. Hij wil de héle mens genezen, naar lichaam én ziel. Zo richt Hij de lamme op én vergeeft zijn zonden (vgl. Mc 2, 5-12). Sterker nog: Jezus identificeert zich met de lijdenden en zieken: 'Ik was ziek en jullie hebben naar Mij omgezien. Alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan' (Mt 25, 36.40). Deze identificatie gaat zover dat Hij op het kruis 'al onze ziekten op zich neemt en al onze kwalen heeft gedragen' (Mt 8, 17; vgl. Jes 53, 4).

Jezus geeft zijn kerk dezelfde opdracht mee. Hij zendt zijn leerlingen uit om te genezen: 'Ze gingen op weg en riepen op tot bekering en ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen ze' (Mc 6, 12-13). De kerk doet Christus' liefde voor de zieken voortleven in haar pastorale zorg, haar diaconaal dienstwerk, haar gebed. Op dit zorgend omgaan met zieken is het ziekensacrament geënt. Jakobus schrijft er voor het eerst uitdrukkelijk over (zie hierboven). De zieke die gezalfd wordt ontvangt *een bijzondere gave van de heilige Geest*: een genade van bemoediging en vrede, van troost en moed om over de pijn en de moeilijkheden van het lijden heen te komen. Zijn geloof en vertrouwen op God worden versterkt en vernieuwd.

De Ziekenzalving *verbindt en verenigt de zieke ook met de Gekruisigde en lijdende Heer*. Jezus Christus is solidair geworden met de mens ook in pijn, lijden en dood. Ook op de weg van lijden en ziekte ontmoet men Christus. Het gelovige gebed zal de zieke 'redden' en 'oprichten' volgens de Jakobusbrief. Hier worden paaswoorden gebruikt. **De zieke zal opstaan en opgericht worden tot eeuwig leven. Hier weerklinkt de toezegging: het wordt Pasen voor de zieke!**

De Ziekenzalving is de laatste sacramentele zalving in het leven van de christen (vandaar de oude benaming: 'laatste oliesel'). Ze voltooit de zalvingen van doopsel en vormsel die de christen al op de weg van het eeuwig leven hadden gezet.

Toch is de Ziekenzalving niet het sacrament van de stervenden. Men kan ze ontvangen telkens als men ernstige gezondheidsproblemen ondervindt of in levensgevaar terecht komt.

Daarnaast hebben mensen ervaren hoe waardevol het kan zijn om in een gemeenschappelijke viering dit sacrament te ontvangen en te beleven om samen met anderen de eigen kwetsbaarheid en eindigheid onder ogen te zien. Om elkaar te dragen in het geloof dat God mét ons blijft gaan, wat er ook gebeurt.

Dit neemt niet weg dat de mogelijkheid blijft bestaan om de Ziekenzalving in de privésfeer te ontvangen.

De parochianen van de BOAZ-parochies en de Moeder van de Verlosserkerk in Schalkwijk, kunnen aan de gemeenschappelijke Ziekenzalving deelnemen. Op de voorbereidingsmiddag én bij de viering zijn uw (klein)kinderen of andere dierbaren van harte welkom!

**De Gemeenschappelijke Viering van de Ziekenzalving wordt gehouden op woensdag 15 maart 2017 om 14.00 uur in de kerk van de Allerheiligste Drie-eenheid aan het Bispinckpark in Bloemendaal.**

Voorgangers: Pastor Nico Kerssens en pastor-diaken Gert Jan van der Wal

**De voorbereidingsmiddag is op woensdag 22 februari van 14.00 tot 16.00 uur in de kerk van de Allerheiligste Drie-eenheid aan het Bispinckpark in Bloemendaal.**

Voor alle betrokkenen is het een hele stap, want iedereen wordt geconfronteerd met het eigen levenseinde. Het kan u steun geven als in gezamenlijkheid de Ziekenzalving wordt ontvangen in het bijzijn van uw dierbaren. Mogen we hoop putten uit het volgende gebed:

En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden (Jakobus, 5,15).

Wij vragen u, wilt u erover nadenken of u de Ziekenzalving in gemeenschappelijkheid wilt ontvangen. U kunt er met uw partner of kinderen of een vertrouwenspersoon over praten.

De voorgangers zijn uiteraard beschikbaar voor een gesprek met u.

U kunt u aanmelden door onderstaande strookje in te vullen en te sturen aan uw parochie:

- \* Allerheiligste Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG BLOEMENDAAL
- \* Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN.
- \* Kerkelijk Bureau Antonius- en Pauluskerk en Agathakerk Zandvoort, p/a Sparrenlaan 9, 2111 AE AERDENHOUT
- \* Parochiecentrum Moeder van de Verlosser, Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB HAARLEM.

Of u kunt zich per e-mail aanmelden: [secretariaat.boaz@outlook.com](mailto:secretariaat.boaz@outlook.com) en telefonisch (023) 527 74 62 bij Paula van der Voorn.

Met hartelijke groet,

pastor Nico Kerssens, 06 – 442 067 38, e-mail: [ncjkerssens@yahoo.com](mailto:ncjkerssens@yahoo.com)

pastor-diaken Gert Jan van der Wal, 06 – 432 236 90,

e-mail: [gertjanvanderwal@live.nl](mailto:gertjanvanderwal@live.nl)

-----  
Ondergetekende geeft zich op voor de Gemeenschappelijke Viering van de Ziekenzalving op 15 maart 2017 om 14.00 uur in de kerk van de Allerheiligste Drie-eenheid te Bloemendaal en de voorbereidingsmiddag op 22 februari van 14.00-16.00 uur ook in de kerk te Bloemendaal.

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Parochie:

## HET ARCHIEF van onze PAROCHIE (aflevering 198)

### NIEUWE AANWINSTEN

Gelukkig krijgen wij af en toe nieuw materiaal voor ons archief. Dat houdt ons "bij de tijd".

Enige tijd geleden ontvingen wij van mevrouw **A. Alders-Prenen**, Balgzand 32 te Haarlem, (de jongste dochter van Prenen, de (vroegere) postbode van Overveen) een ringband met daarin knipsels, boekjes, foto's, enzovoort voor het merendeel betrekking hebbend op (het oude) Overveen. Kort daarop vonden wij in het parochiebureau een dikke envelop met knipsels, notities, enzovoort, betrekking hebbend op onze parochie, afkomstig van de heer **Nico Waasdorp**, Berkenlaan 6 te Bloemendaal, die nog steeds op gezette tijden de trap naar het koor opgaat om op het orgel te soleren of een van de koren te begeleiden.

Enige bijdragen mogen niet onvermeld blijven. Wij beginnen met die van **mevrouw Alders**.

- Een exemplaar van een feestprogramma bij gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de R.K. Gymnastiekvereniging "Hercules" in januari 1949.
- Een exemplaar van "Overveense herinneringen" van **mevrouw A.C.W. Rijnierse**, gedateerd september 1946. Zij woonde op het adres Zijlweg 11. Zij beschrijft situaties en omstandigheden van Overveen, zo rond 1900/1920. Woningen waren toen slechts hier en daar te vinden. Bijna overal waren er bloembollenkwekerijen. Broers van mevrouw Rijnierse waren ook bollenkwekers/expoiteurs.
- Niet minder dan 50 advertenties van Overveense winkeliers (Ramplaan-kwartier inbegrepen), advertenties van na Wereldoorlog II. Bijna alle zaken zijn inmiddels verdwenen.
- Fotokopie van een kaart van Overveen en Bloemendaal van begin 1700, met dertien tekeningen van Overveense situaties, de meeste uit de 18<sup>e</sup> en 19<sup>e</sup> eeuw, onder andere van (het oude) Vaart en Duin nabij Hospesbrug. De oudste tekening is van het "Huis Rolland" uit 1712.
- Foto van de woning annex bollenzolder, genaamd "Zaadlust", gelegen aan de (huidige) kruising van Korte Zijlweg en Hospeslaan, eigendom van de familie Haaks, bloembollenkwekers. Het gebouw is gesloopt om de toegang tot de Hospeslaan te kunnen realiseren. De foto is van april 1933.

- Foto van het Café-Restaurant “het Wapen van Kennemerland”, bijgenaamd “de Stinkende Emmer”, gelegen aan het einde van de Ramplaan. Het etablissement is nog steeds aanwezig. De foto is in 1937 gemaakt.
- Foto van de “vrouwenvoetbalclub”. In augustus 1945 poseerden 22 dames uit Tuindorp voor de foto. De toelichting vermeldt: “De bevrijdingsfeesten in augustus 1945 waren een groots gebeuren. Grote pret was er rond de spontaan opgerichte vrouwenvoetbalclub”. Enkele namen van de dames: Annie Bloemzaad, Emmy en Coby van Maris, mevrouw Weerets, Lenie van Roode, Truus, Rie en Nel van Kessel.
- Foto van het openluchtzwembad “de Houtvaart”, nabij het huidige De Ruijterplein. Gezien de hoeden en petten die de heren dragen is de foto van rond 1925.
- Foto van een Ansichtkaart van rond 1900, getiteld “omstreken van Haarlem, Ooievaarsnest bij Elswout”. Wij kijken vanaf de Elswoutslaan richting Overveen. Duidelijk is de toren van onze kerk te zien, evenals “het Wapen van Kennemerland”. Tuindorp is er nog niet, er is bijna geen bebouwing langs de Ramplaan. Wel is de bollenschuur van P.W. Voet goed zichtbaar, evenals de bebouwing langs de Houtvaart.

Nu gaan wij een kijkje nemen bij de bijdragen van de **heer Waasdorp**.

- **125-jarig bestaan van onze kerk** in september 1981;
  - . circulaire over hoe het jubileum zal worden gevierd;
  - . uitnodiging voor het feest;
  - . artikel over het orgel in onze kerk.
- **Koren:**
  - . tekst over de toespraak bij de viering van het 50-jarige jubileum van het herenchoor uit 1981;
  - . menukaart van het diner ter viering van het 10-jarige jubileum van het dameschoor in 1975.
- **Pastor Frans Thijssen:** overweging bij zijn overlijden in 1980.
- **Pastoor Henk van Duin:**
  - . knipsels in verband met zijn afscheid in 1981;
  - . in memoriam bij zijn overlijden in 1992.
- **Pastor Cor van der Wel:**
  - . interview, getiteld: Godsdienst moet mensen blij en gelukkig maken.
- **Pastor Bert van Schie:**
  - . artikel in verband met zijn 40-jarige jubileum in 1980;
  - . tekst van de toespraak van prof. L.H. Aarts bij bovengenoemd feest;
  - . dankwoord in dichtvorm.

- **Pastor Jan Hopman:**
  - . artikel over de eerste ervaringen bij de zoektocht van de toen vermiste pastor Hopman in 1994;
  - . persbericht over de vermissing;
  - . vier tussenberichten;
  - . afschrift van zijn (laatste) vakantiekaart;
  - . afschrift van twee condoleancebrieven van het bisdom;
  - . fotokopie van de foto van de berging van het stoffelijk overschot van pastor Hopman op 17 augustus 1994.

Via de heer **Cor Kroon** kregen wij twee foto's van de **Timmerclub** uit 1972. Wij zien op de foto's twee kinderen bezig een "object" te creëren. De Timmerclub is helaas in 2016 opgeheven. De fotograaf is niet bekend.

In een kast in de bijsacristie zijn onlangs zeventien foto's gevonden van de **kerststal**, daterend uit 2005 en 2008. De foto's zijn opgenomen in ons archief. Ook hier is de fotograaf onbekend.

Van de installatie van onze pastores **Bart Putter** en Nico **Kerssens** door bisschop Jos Punt op 26 april 2015 heeft buurman Oege Lam een fotoreportage gemaakt. Wij kregen van hem niet minder dan 59 foto's voor ons archief.

Tenslotte werd ons archief verrijkt met twee curieuze circulaire:

- het beknopte partijprogramma van de "Nieuwe Roomse Partij", gedateerd 26 januari 1971. Deze partij, die maar kort heeft bestaan, was een afsplitsing van de K.V.P.;
- beschrijving van de "Vasten- en onthoudingswet voor de Nederlandse Kerkprovincie", gedateerd 2 februari 1956.

Alle gevers uiteraard hartelijk dank.

Historische werkgroep, Henk Mandjes

## ADVENTSACTIE

Geuren stijgen op uit de keukens van Euphrasia en Dennenheuvel. Geuren uit verre landen. Eritrese en Syrische vrouwen koken, want er komen gasten. Jonge kinderen, die het ensemble Stringwise vormen, geven een concert en in de pauze is er voor alle aanwezigen een gezamenlijke maaltijd. Zo'n 100 mensen worden verwacht. De kinderen spelen niet voor zichzelf. Evenmin alleen voor het publiek. Ze spelen ook voor het project van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder in Burkina Faso. Voor betere kansen in het leven van kwetsbare vrouwen en kinderen zoals Lucie en Rosine.

De zusters in Nederland stellen hun oude huis open voor de huisvesting van 110 statushouders. Vluchtelingenwerk Nederland helpt deze vluchtelingen om langzaam maar zeker een plaats te vinden in de Nederlandse maatschappij. Samen met vele vrijwilligers vangen ze de mensen op. Ook voor hen is deze bijzondere avond bedoeld.

Het is 17.00 uur, de kapel van het klooster vult zich langzaam. Om kwart over vijf is de zaal nagenoeg vol: zusters, Stringwise, statushouders, leden van de Arkgemeenschap, burens, familie en vrienden. Wat een bont gezelschap! Ook de Syrische zuster Lucie, zuster van de Goede Herder uit Toulon (Frankrijk), is gekomen. Ze heeft direct contact met veel statushouders omdat ze hun taal spreekt en landgenoot van hen is.

De kinderen spelen zo puur en ontwapenend. Wat een niveau, fantastisch. Mensen genieten volop, en na de stukken stijgt er enthousiast gejoel en applaus op.

In de pauze serveren de Eritrese en Syrische vrouwen in hun mooiste kleren heerlijk eten: pannenkoekjes met verschillende soorten pittige vulling, schalen met groenten, stoofvlees. Het is een geanimeerde en levendige ambiance waarin allerlei ontmoetingen en gesprekken ontstaan, mensen slaan bruggen tussen culturen. Na de pauze presenteert Hubert Janssen, directeur van de zusters in Nederland, het project Burkina Faso. De opvang voor vrouwen en kinderen, het opleidingscentrum Yelemani en de kinderopvang gaan meer leven als je er een beeld bij krijgt.

De kinderen besluiten de avond met vioolmuziek. Mozart, de Sarasate, maar ook Spaanse klanken worden met vuur gebracht. Natuurlijk zijn er ook enkele kerstliederen. De jonge Syrische vluchteling Victor speelt mee met Sleigh Ride. Muziek verbreedert. Het enthousiasme van de kinderen wordt telkens beantwoord met luid applaus en aanmoedigingen, de sfeer zit er goed in.



Bij het verlaten van de kapel kunnen bezoekers een donatie doen voor het project in Burkina Faso. Er wordt € 585,- opgehaald. Het was een prachtige avond, waarin allerlei verschillende groepen mensen, die elkaar uit zichzelf misschien niet zo snel zouden ontmoeten, in harmonie en plezier samen waren. Verbonden door schitterende muziek en heerlijk eten! Dankzij Vluchtelingenwerk, Stringwise, vrouwen die kookten en de zusters van de Goede Herder.

Op zondag treden de kinderen van Stringwise opnieuw op. In de kerk van Bloemendaal, onderdeel van de BOAZ-parochies. In deze parochie Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort vertelden Hubert en Rosalie tijdens de vieringen over het project van Burkina Faso in het kader van de Adventsactie. De zondagse collecte was bestemd voor dit doel.

Opnieuw waren er zo'n 100 mensen. De kinderen weten de gevoelige snaar goed te raken. Ook hier enthousiasme, verwondering en applaus. Na de pauze neemt Hubert in een geleide meditatie iedereen mee naar Afrika. Ook zonder foto's weet hij de beelden op te roepen van het land, de mensen en het project van de zusters. Eindigend met: "Hou dit beeld vast en maak het mooier!"

Na het concert collecteren de kinderen van Stringwise voor Burkina Faso: € 605,-! Al met al een intens succesvol weekend. Zeker qua opbrengst. Maar misschien nog wel meer op het immateriële vlak. Mensen die elkaar ontmoeten, met elkaar eten, genieten van muziek, luisteren en geraakt worden. Dat is van grote waarde, en niet in geld uit te drukken!

Rosalie Talstra,  
Stafmedewerker Zusters van OLV van de Liefde van de Goede Herder

**De collecte in de BOAZ-parochies** voor het project in Burkina Faso van de Zusters van OLV van de Liefde van de Goede Herder **heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 3.350,78.**

Rosalie Talstra, stafmedewerkster, was zeer blij verrast met dit mooie bedrag en bedankt u allen hartelijk.

## VASTENACTIE 2017

Ons “Eigendoelenproject”: MEISJESSLAAPHUIS bij de  
PRIMARYSCHOOL in Mopia – voor 65 meisjes

In de komende Vastentijd hebben de BOAZ-parochies en Schalkwijk gekozen voor een “Eigen Doel”, afkomstig van de Stichting Catharinafonds. Deze stichting zet zich al vijftien jaar in voor de verbetering van onderwijs, speciaal voor meisjes, in Kenia, en bouwde daar zes scholen. De laatst gebouwde school staat in Mopia in een dichtbevolkte Massaigemeenschap, die leeft van en voor hun vee, koeien en geiten. Mopia ligt ongeveer anderhalf uur rijden van een verharde weg.

De school heeft nu acht lokalen en meer dan 300 leerlingen. Er zijn nog drie lokalen in aanbouw, want het aantal leerlingen groeit nog steeds. De leerlingen komen van ver. Zij moeten anderhalf uur en soms langer lopen naar school en ook weer terug.

De basisschool in Kenia duurt geen zes maar acht jaar. Het blijkt dat de meisjes in de hoogste klassen wegblijven. Ze maken dan de school niet af. De reden is dat ze onderweg naar school soms lastig gevallen worden (en erger!) door jongens en mannen. Ook uithuwelijken en besnijdenissen zijn een probleem. Door deze oudere meisjes een logeermogelijkheid bij de school te bieden, waar ze van maandag tot vrijdag of langer kunnen verblijven, wordt deze schooluitval voorkomen. Bij twee andere scholen werkt dit geweldig goed.

Ons project in de komende Vastentijd is de bouw van een slaaphuis voor 65 meisjes bij de Mopia Primaryschool.

De geraamde kosten van dit huis, met keuken en sanitair (septictank en waterput), elektriciteit (zonnepanelen) en bedden, enzovoort bedraagt € 40.000,- tot € 45.000,-.

De Massaigemeenschap draagt zelf eenderde deel van de kosten.

**U kunt geld overmaken** voor dit meisjesslaaphuis naar:

bankrekening: **NL21 INGB 0000 0058 50 van de VASTENACTIE**, met vermelding van **ons projectnummer: 113669**.

Namens de BOAZ-parochies Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort en Schalkwijk,

Wil Hoefmans-Dekker

## STILLE OMGANG

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2017 als intentie:

**“Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte”**

Dag Hammarskjöld (1905-1961) secretaris van de Verenigde Naties, kwam om het leven in Kongo bij een raadselachtig vliegtuigongeluk. In zijn appartement vond men zijn geestelijk dagboek “Merkstenen” met deze intentie.

### **Bidden met de intentie 2017 Stille Omgang te Amsterdam:**

God niets is heilig zonder U, buiten U bestaan geen vaste waarden, maar al wie op U hoopt, staat sterk en veilig. Omring ons met de rijkdom van uw barmhartigheid, geef zin en richting aan ons leven, dat wij al het goede weten te gebruiken en ons hechten aan wat blijft!

Uit: Getijdengebed.

De Stille Omgang wordt dit jaar gehouden **in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart**. Hieraan voorafgaand is **de Mirakelweek, beginnend op woensdag 15 maart**.

### **Het programma ziet er als volgt uit:**

Om 20.30 is er een kort reisgebed in de Pastoor van Arskerk, Beatrixplein 6 in Haarlem-Oost, waarna met speciale bussen naar Amsterdam wordt gereden.

Om 22.00 uur aanvang van de Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht 218, met als celebrant **A. Hendriks**, kanunnik van het kathedrale kapittel van het bisdom Haarlem-Amsterdam, met assistentie van de **diakens F. Litjens en Ph. Weijers**.

Met medewerking van het rooms-katholiek gemengd koor Sint-Caecilia uit Halfweg, onder leiding van dirigent Adriaan van Lunenburg.

Na afloop van de Stille Omgang wordt u in de gelegenheid gesteld (wel voor eigen rekening) om een broodje en een kop koffie te kopen in de Lutherse kerk aan het Spui. Vanuit de Lutherse kerk wordt u begeleid naar het vertrekpunt van de bussen die u weer huiswaarts brengen.

De kosten voor de deelnemers per bus zijn € 12,- per persoon.

Wilt u verzekerd zijn van een plaats in de bus dan kunt u zich tot 16 maart aanstaande bij onderstaande personen (op volgende pagina!) opgeven, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en aantal personen.

Arnold Kuhlman tel. (023) 537 67 42 of e-mail: akuhlman@quicknet.nl  
Frans Stoets tel. (020) 497 24 36 of e-mail: stoet080@gmail.com  
Jenny Kuhn tel. (023) 563 58 61 of e-mail jennymaria1943@gmail.com  
of via de website www.stille-omgang-haarlem.nl

**Wij verzoeken u wanneer u zich aanmeldt, uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal personen te vermelden, zodat wij uw gegevens snel kunnen terugvinden op de deelnemerslijst.**

Als u echter niet meer kunt of wilt deelnemen aan de Stille Omgang, verzoeken wij u dit de organisatie te berichten, zodat wij de deelnemerslijst kunnen bijwerken. Ook kunt u geïnteresseerden, vrienden en kennissen uitnodigen om zich op te geven voor deze pelgrimstocht.

## **VREDESGEBED voor STAD en WERELD**

Om de hoop op vrede levend te houden. Laat ik mijn licht aansteken, zegt de ster, en in het midden laten of het zal helpen om de duisternis te verjagen.

Eerste maandag van de maand om 12.30 uur  
in de kerk H. Antonius van Padua,  
Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem.

Na afloop koffie/thee bij „Stem in de Stad”, Nieuwe Groenmarkt 22.

De data van het Vredesgebed in de komende maanden zijn:  
6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni.

## **UITVAARTEN in OVERVEEN**

Deze worden gedaan door de pastoor, de diaken en daartoe opgeleide parochianen. Uitgangspunt daarbij is dat de voorganger voldoende tijd heeft om de uitvaart zorgvuldig en in overleg met de familie en/of na(ast)bestaanden voor te bereiden.

Voor inlichtingen of afspraken hieromtrent kunt u bellen

naar het parochiebureau: (023) 527 74 62

(maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur)

of naar:

C.A.G. Kroon: 06 – 271 660 33

of naar:

pastor N.C.J. Kerssens, 06 – 442 067 38

Pastoor dr. B.J. Putter	Grote Krocht 43, 2042 LV ZANDVOORT tel. (023) 571 26 85, mobiel 06 – 128 333 48 e-mail: bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Pastor N.C.J. Kerssens	Sparrenlaan 9a, 2111 AE AERDENHOUT tel. mobiel 06 – 442 067 38 e-mail: ncjkerssens@yahoo.com
Kapelaan B.C. Beemster	Hoogeweg 65, 1851 PJ HEILOO mobiel 06 – 811 051 00 e-mail: kap.beemster@gmail.com
Pastor-diaken G.J. van der Wal	Kanaalweg 14, 1165 LW HALFWEG tel. (020) 497 76 12, mobiel 06 – 432 236 90 e-mail: gertjanvanderwal@live.nl
Pastor-diaken J.H.J. Belt	Generaal Spoorlaan 19, 2111 WS AERDENHOUT tel. (023) 576 88 59, mobiel 06 – 149 977 95 e-mail: jhjbelt@gmail.com
Parochiebestuur van de Personele Unie	pastoor B.J. Putter, voorzitter S. Perrick, vicevoorzitter J.G.A. Struycken, secretaris C.A.G. Kroon, penningmeester leden: J.P.M. Akerboom, W.J.F.L. Beerkens, M.F.L. Rademakers
Parochiebureau	pastorie, Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN tel. (023) 527 74 62, e-mail: parochie.olvo@planet.nl geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
Locatiecoördinator	P.C.J. Speet, ad interim mobiel 06 – 133 544 50 (tijdens kantooruren)
Financiële Commissie	bankrekening NL83 INGB 0000 0790 36 en bankrekening NL84 ABNA 0562 2379 17 ten name van Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen
Kerkbijdrage/Kerkbalans	bankrekening NL59 INGB 0002 2526 56 ten name van Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen J.B.G. Koppelman, tel. (023) 524 11 46
Kerkhof	parochiebureau, tel. (023) 527 74 62 mevrouw P.P.M. van der Voorn
PCI	A.H.M. van Schaik, secretaris, tel. mobiel 06 – 516 166 25 e-mail: Ad.vanschaik@hotmail.com bankrekening (voor mensen in nood): NL39 ABNA 0543 7729 34 ten name van Parochiële Caritas Instelling Overveen postadres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Secretariaat BOAZ-parochies	mevrouw P.P.M. van der Voorn, coördinator BOAZ-parochies tel. (023) 527 74 62, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com <b>www.boazparochies.nl</b> adres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Zonnebloem	inlichtingen: tel. (023) 542 62 22 – secretaris tel. (023) 526 77 02 – voorzitter bankrekening NL31 INGB 0000 2990 95
Redactieadres “Rondom de Toren”	mevrouw M.C. van der Aar Willem de Zwijgerlaan 88, 2051 KJ OVERVEEN tel. (023) 527 54 26, e-mail: mcvanderaar@planet.nl

Uw wijkcontactpersoon is:

Adres:

