

IN DIT NUMMER....

“Pasen anno 2017” door kapelaan Beemster	2
Agenda en intenties	3
Gedoopt	7
Overleden	8
Vieringen in alle BOAZ-parochies	8
Met Clara naar bedevaartplaatsen in Egypte	11
Er moet worden gegaan	12
Het archief van onze parochie (aflevering 199)	14
Welkom in Haarlem	17
Choral evensong in Overveen	17
Martinus Cantorij zoekt bassen en tenoren	18
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand	18
Drama tijdens de bevrijding	20
Oratoriumkoor Kennemerland	21
Maria in het Catharijneconvent	21
Vredesgebed voor stad en wereld	22
Banneux	23
Persoonlijk gebed	24
Uitvaarten in Overveen	24

Kopij voor de volgende „Rondom de Toren”
uiterlijk 14 mei 2017 inleveren bij het **parochiebureau**

PASEN ANNO 2017

Zondag 16 april vieren we Pasen. We vieren en gedenken dat Jezus, in de nacht voorafgaande aan de eerste paasdag, opgestaan is uit de dood. Een gebeurtenis die maakt dat we nog iedere zondagmorgen samenkomen voor de viering van de Heilige Eucharistie, waarin we het lijden en sterven en verrijzen van de Heer steeds weer opnieuw vieren en beleven.

Een gebeurtenis die door de eeuwen het leven van ontelbaar veel mensen een radicale wending heeft gegeven. Het grootste feest van ons geloof. Maar wat zegt dit feest moderne mensen anno 2017 nog?

We zijn door een tijdperk gegaan waarin helaas voor velen, waaronder ook grote geleerden binnen de Kerk, deze wonderlijke gebeurtenis als niet geloofwaardig werd afgedaan. In hun 'geloofsbeleving' zouden de verhalen over de verrijzenis, zoals die in de Heilige Schrift staan opgetekend, verzinnsels zijn van de eerste leerlingen. Verzinnsels, waarmee zij, de eerste leerlingen, de gedachte aan hun gekruisigde Heer en Meester levend hebben willen houden.

Maar toch, wie ook nu, anno 2017, nog met een nuchter verstand nadenkt over bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis van de Kerk, die zal tot de conclusie komen dat dergelijke gedachten geen stand kunnen houden. Want, als het verhaal van de eerste leerlingen op hun eigen fantasie berust, dan zou het betekenen, dat velen van hen bereid zijn geweest, om voor hun eigen verzinnsels, alles wat zij bezaten op te offeren, en zelfs een gruwelijke marteldood te sterven. Dat lijkt niet alleen onwaarschijnlijk, dat is het ook. Om deze reden schreef dan ook de Heilige Apostel Paulus, die in het jaar 67 omwille van zijn geloofsgetuigenis in Rome werd onthoofd: "Als Christus niet is opgestaan uit de doden, blijkt ons geloof waardeloos" (cf. 1 Kor 15,14).

Nee, de Heer is dan ook waarlijk verreezen! Een gebeurtenis die we in ook in de BOAZ-parochies, in het weekend van 15 en 16 april, weer groots zullen gaan vieren. Een gebeurtenis die verdient groots gevierd te worden, juist nu zoveel mensen geen zin en betekenis meer aan hun leven weten te geven. Want we vieren en gedenken dat een ieder die leeft in waarachtig geloof, niet sterft maar zal leven in onvergankelijk licht. Want zo spreekt de Heer: "Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven (cf. Joh. 11,25)".

Ik wens een ieder van ons, ook namens de andere pastores, dat wij dat leven waarvoor de Heer ons bestemd heeft, niet alleen eens zullen binnengaan, maar dat we dat leven ook nu, op deze wereld, al meer en meer zullen ervaren. Het leven in de kracht van de verrijzenis, in de kracht van Gods Liefde.

kapelaan Beemster

A G E N D A e n I N T E N T I E S

WEEKAGENDA zaterdag 8 april t/m vrijdag 14 april 2017

PALMZONDAG

zo. 9 april 11.00 uur: Eucharistieviering, met BOAZ-cantorij.
Dirigent/organist Paul Waerts.
Kinderkerk voor kinderen tot en met 8 jaar en
crèche voor de allerkleinsten. Na afloop
palmpaasoptocht met drumband Damiate.
voorganger: kapelaan B.C. Beemster
intenties: overleden ouders Van der Zwan-Wilemse
Lenie en Ton van Wijk
Theo van der Voort
Rob van Dijk

di. 11 april 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

do. 13 april **WITTE DONDERDAG**
19.00 uur Eucharistieviering, met zang.
Cantor/organist Paul Waerts.
Speciale gasten zijn de eerstecommunicanten,
die een bijzondere plaats krijgen. Na de
viering stille aanbidding van het Allerheiligste
en gelegenheid om te biechten.
voorganger: kapelaan B.C. Beemster
intentie: voor de levende en overleden pastores van
onze parochies

vr. 14 april **GOEDE VRIJDAG**
15.00 uur Plechtige herdenking van het lijden en sterven
van Onze Heer Jezus Christus, waarna
Kruisverering, met Gregoriaanse gezangen
door Schola Cantorum Kennemerland.
*Voor de Kruisverering kunt u zelf een bloem
of bloemen meenemen.*
voorganger: kapelaan N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 15 april t/m vrijdag 21 april 2017
HOOGFEEST VAN PASEN

za. 15 april **PAASZATERDAG**
20.00 uur PAASWAKE, Eucharistieviering, met
Cantate Domino.
Dirigent/organist Paul Waerts,
voorganger: kapelaan N.C.J. Kerssens
intenties: Cornelis Kroese
voor alle overleden parochianen

zo. 16 april **PAASZONDAG**
11.00 uur Eucharistieviering, met Schola Cantorum
Kennemerland. Organist Nico Waasdorp.
Kinderkerk voor kinderen tot en met 8 jaar.
Geen crèche. Na de viering mogen de
kinderen paaseieren zoeken.
voorganger: pastoor B.J. Putter
intenties: Isabel Davids
overleden ouders Willemse-van der Zwan
en familie
Tom Heeremans
overleden ouders Rem en dochter
Henny Koop-van Kleeff
Ton Joosten
Theodorus Huberts
Nick van Essen

ma.17 april **TWEEDE PAASDAG**
11.00 uur: Eucharistieviering.
voorgangers: kapelaan N.C.J. Kerssens en
pastor-diaken G.J. van der Wal

intentie: voor alle dierbare overledenen, dat wij de herinnering aan hen in ons hart mogen bewaren

di. 18 april 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

16.00 uur: Woord- en Communieviering in "De Blinkert".
voorganger: pastor-diaken G.J. van der Wal
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

WEEKAGENDA zaterdag 22 april t/m vrijdag 28 april 2017

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN

zo. 23 april 11.00 uur Eucharistieviering.
Cantor/organist Paul Waerts.
voorganger: kapelaan B.C. Beemster
intenties: overleden familie Straathof
Justine Koot
Nel Willemse-de Wit
Hans Frenay
Marian Speelman-Kaart
overleden ouders Bos-Wartena

di. 25 april 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

WEEKAGENDA zaterdag 29 april t/m vrijdag 5 mei 2017

DERDE ZONDAG VAN PASEN

zo. 30 april 11.00 uur Eucharistieviering, met Cantate Domino.
Organist Paul Waerts.
Kinderkerk voor kinderen tot en met 8 jaar en crèche voor de allerkleinsten.
voorganger: pastoor B.J. Putter
intenties: overleden familie Straathof
Erna Heertje-Kreijmborg
Ben en Ria Sassen
Finie Anna Willemse-Dahmen
Cornelis Kroese

- di. 2 mei 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter
- wo.3 mei 09.30 uur: Eucharistieviering in „De Blinkert”.
voorganger: pastor G.H.W. Zaal
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

WEEKAGENDA zaterdag 6 mei t/m vrijdag 12 mei 2017

VIERDE ZONDAG VAN PASEN

- zo. 7 mei 11.00 uur Eucharistieviering, met BOAZ-cantorij.
Dirigent/organist Paul Waerts.
voorganger: kapelaan N.C.J. Kerssens
intenties: overleden ouders Willemse-van der Zwan
en familie
Tom
Heeremans
overleden ouders Rem en dochter
voor in de oorlog omgekomen parochianen
Theo van der Voort
overleden familie Jünger
- di. 9 mei 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

WEEKAGENDA zaterdag 13 mei t/m vrijdag 19 mei 2017

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN

- zo. 14 mei 11.00 uur: Eucharistieviering. Organist Paul Waerts.
Kindvriendelijke viering en crèche voor de
allerkleinsten.
voorganger: pastoor B.J. Putter
intenties: Ton Joosten
Theodorus Huberts
Lenie en Ton van Wijk
Nick van Essen
- di. 16 mei 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

16.00 uur: Woord- en Communieviering in
"De Blinkert".
voorganger: pastor-diaken G.J. van der Wal
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

WEEKAGENDA zaterdag 20 mei t/m vrijdag 26 mei 2017

ZESDE ZONDAG VAN PASEN

zo. 21 mei **10.30 uur:** Eucharistieviering, VIERING van de
EERSTE HEILIGE COMMUNIE, met het
Schalkwijkse Jeugdkoor. Pianist Ben Kamer.
Crèche voor peuters en kleuters.
voorganger: kapelaan B.C. Beemster
intenties: Henny Koop-van Kleeff
Nel Willemse-de Wit
Hans Frenay
overleden ouders Van der Zwan-Willemse
overleden ouders Willemse-Nachtegaal en
overleden dierbaren
overleden ouders Onel-Mittelmeijer
overleden ouders Bos-Wartena
overleden familie Kimman-de Vos
Jan Willemse

di. 23 mei 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

do. 25 mei **HEMELVAART VAN DE HEER**
11.00 uur Eucharistieviering.
voorgangers: pastoor B.J. Putter en
pastor-diaken G.J. van der Wal
intentie: voor alle dierbare overledenen, dat wij de
herinnering aan hen in ons hart mogen
bewaren

GEDOOPT

Gelukwensen voor

Ivanna Emmanuelle en Misha Jedidah,
dochter van Gabrielle Veronica Rutgers van der Loeff.

Dat zij gelukkige christenmensen mogen zijn.

OVERLEDEN

Nicolaas Charles Antoine M. van Essen, 61 jaar.
Hij woonde Kennemerpark 96, Overveen.

Nisan Hovsepian, 86 jaar.
Hij woonde Duinvoetlaantje 13, Bloemendaal.

Johannes Willemse, 86 jaar.
Hij woonde Leonard Springerlaan 1, Haarlem.

Dat zij mogen rusten in het licht van de verrijzenis.

VIERINGEN in alle BOAZ - PAROCHIES

EV = Eucharistieviering

WOCO = Woord- en Communieviering

zondag 9 april 2017

Bloemendaal	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	E. van den Borne
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	kapelaan B.C. Beemster
Aerdenhout	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter
Zandvoort	09.30 uur:	EV	voorg.:	pastor Th.W. Duijves

donderdag 13 april 2017 – WITTE DONDERDAG

Bloemendaal	geen viering:			
Overveen	19.00 uur:	EV*	voorg.:	kapelaan B.C. Beemster
Aerdenhout	geen viering			
Zandvoort	19.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter en pastor-diaken G.J. van der Wal

* gasten zijn de eerstecommunicanten

vrijdag 14 april 2017 – GOEDE VRIJDAG

Bloemendaal	19.30 uur:	*	voorg.:	R.J.B. Bremer
Overveen	15.00 uur:	**	voorg.:	kapelaan N.C.J. Kerssens
Aerdenhout	15.00 uur:		voorg.:	pastoor B.J. Putter
Zandvoort	10.00 uur:	***	voorg.:	pastoor B.J. Putter

* = meditatieve viering

** = plechtigheden

*** = kruisweg

zaterdag 15 april 2017 – PAASZATERDAG

Bloemendaal	21.00 uur:	EV	voorg.:	pastor G.H.W. Zaal
Overveen	20.00 uur:	EV	voorg.:	kapelaan N.C.J. Kerssens
Aerdenhout	20.00 uur:	EV	voorg.:	pastor Th.W. Duijves
Zandvoort	22.30 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter

zondag 16 april 2017 – HOOGFEEST VAN PASEN

Bloemendaal	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	pastor G.H.W. Zaal
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter
Aerdenhout	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	pastor-diaken G.J.van der Wal
Zandvoort	10.00 uur:	EV	voorg.:	kapelaan N.C.J. Kerssens

maandag 17 april 2017 – TWEEDE PAASDAG

Bloemendaal	geen viering			
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	kapelaan N.C.J. Kerssens en pastor-diaken G.J.van der Wal
Aerdenhout	geen viering			
Zandvoort	geen viering			

zondag 23 april 2017

Bloemendaal	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	mevrouw C. Huisman
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	kapelaan B.C. Beemster
Aerdenhout	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastor W.H. Al
Zandvoort	09.30 uur:	EV	voorg.:	pastor Th.W. Duijves

zondag 30 april 2017

Bloemendaal	10.00 uur:	EV	voorg.:	kapelaan N.C.J. Kerssens
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter
Aerdenhout	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastor G.H.W. Zaal
Zandvoort	09.30 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter

zondag 7 mei 2017

Bloemendaal	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastor Th.W. Duijves
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	kapelaan N.C.J. Kerssens
Aerdenhout	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter
Zandvoort	09.30 uur:	EV	voorg.:	kapelaan N.C.J. Kerssens

zondag 14 mei 2017

Bloemendaal 10.00 uur: WOCO voorg.: mevrouw C. Huisman
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: kapelaan N.C.J. Kerssens
Zandvoort 09.30 uur: WOCO voorg.: mevrouw M.J.M. Boddaert-Geerards

zondag 21 mei 2017

Bloemendaal 10.00 uur: EV* voorg.: pastoor B.J. Putter
Overveen 10.30 uur: EV** voorg.: kapelaan B.C. Beemster
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor Th.W. Duijves
Zandvoort 09.30 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken G.J. van der Wal

* viering van 100-jarig bestaan van de parochie

** viering van de Eerste Heilige Communie

donderdag 25 mei 2017 – HEMELVAART VAN DE HEER

Bloemendaal geen viering
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter en pastor-diaken G.J. van der Wal
Aerdenhout geen viering
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

ADRESSEN KERKGEBOUWEN

Allerheiligste Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG **BLOEMENDAAL**
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen,

Korte Zijlweg 5, 2051 BD **OVERVEEN**

HH. Antonius en Paulus, Sparrenlaan 9, 2111 AE **AERDENHOUT**

H. Agatha, Grote Krocht 43, 2041 LV **ZANDVOORT**

WEBSITE-NIEUWS: www.boazparochies.nl

Zondagsvieringen: alle vieringen kunt u vinden op **boazparochies.nl/vieringen**

Alle activiteiten: een volledig overzicht van alle activiteiten kunt u vinden op:

boazparochies.nl/agenda

Thuis bekijken van de viering: de zondagsviering kunt u live thuis volgen of achteraf bekijken op: **boazparochies.nl/live**

Laatste nieuws bekijken: **boazparochies.nl** of **facebook.com/boazparochies**

met CLARA naar BEDEVAARTPLAATSEN in EGYPTE

Op 28 februari jl. kwamen zo'n 60 aanwezigen in de kerk van Overveen onder de indruk van de deskundigheid en het geloof van dr. Clara ten Hacken. Zij is in 2015 gepromoveerd in de Christelijk Arabische taal en cultuur met specialisatie Koptisch en was in staat om de aanwezige bisschop van de kopten in hun eigen taal te verwelkomen.

Maar eerst op reis naar Egypte in de voetsporen van Maria Jozef en het kind Jezus op de vlucht voor koning Herodus. Wij waren wel bekend met de vlucht, maar nooit geweten dat er zoveel sporen van hun vlucht in Egypte zijn te ontdekken. Inmiddels zijn die sporen bedevaartplaatsen geworden en de christelijke kopten eerbiedigen en bezoeken deze plaatsen. Aan de hand van beelden kregen wij een bevestiging van de vlucht van de Heilige Familie door Egypte. Hand- en voetafdrukken van het Kind in steen en hun verblijf in een grot werden ons in beelden getoond. De familie werd achtervolgd door rovers en goed om weer te denken aan de gift van de drie koningen van goud, wierook en mirre. Met deze rijkdom heeft Jozef zijn gezin veilig door Egypte kunnen laten reizen en na drie jaar weer kunnen laten terugkeren naar het Heilig Land.

Na de pauze nam de bisschop het woord en schetste de geschiedenis van de kopten, die thans 10 tot 15 procent van de bevolking in Egypte uitmaken. Na het concilie van Chalcedon, in het jaar 451, hebben de kopten zich afgescheiden van Rome. De vraag of Jezus mens, God, of God en mens is, vormde destijds het geschil. Het concilie bepaalde: God is mens geworden in Jezus Christus en heeft dus twee gedaantes. De kopten geloven net als wij dat Jezus God en mens is. De afscheiding van de Koptische kerk berust feitelijk op een mis- verstand waarbij politieke belangen een rol speelden.

De bisschop ging in op de huidige zorgelijke situatie voor de kopten. Dit jaar nog zijn er twaalf kopten op het strand van Libië onthoofd en worden ook als martelaren geëerd. De kopten vormen in ons land een hechte gelovige gemeenschap en hebben inmiddels een aantal kerken, die zeer goed worden bezocht (ook door jongeren).

Wij mochten vele vragen op Clara en de bisschop afvuren en de antwoorden betekenden een verrijking van onze kennis over het christendom.

Dr. Clara ten Hacken, grote dank voor deze inspirerende avond en ook met jou kun je naar het einde van de wereld!!

Cor Kroon.

ER MOET WORDEN GEGAAN

We leven, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Het leven vraagt erom geleefd te worden, hoe moeilijk, zwaar of weerbarstig soms ook. Nee, lang niet “ieder-een” is “altijd” gelukkig – of wat men zo noemt.

En toch . . . we gáán, zelfs als het lijkt dat niets meer gaat.

De dichteres Hilde Domin zegt het zo :

*De moeilijkste wegen
worden alleen gegaan,
de teleurstelling, het verdriet,
het offer,
zijn eenzaam.
Zelfs de dode die elke roep beantwoordt
en geen bede afwijst
staat ons niet bij
en ziet toe
of wij het redden.
De handen van de levenden die zich uitstrekken
zonder ons te bereiken
zijn als de takken van de bomen in de winter.
Alle vogels zwijgen.
Je hoort slechts je eigen voetstap
en de stap die je voet
nog niet heeft gezet maar nog gaan zal.
Stil blijven staan en je omkeren
helpt niet. Er moet
worden gegaan.*

Zo niet de profeet Elia. Hij wilde niet meer gaan, nooit meer. Hij had naar eer en geweten gedaan wat de Heer van hem vroeg en daarbij vuile handen gemaakt. Hele smerige, er kleefde bloed aan en niet zo weinig ook. Had het anders gemoeten? gekund? Hij is total loss en gaat onder een bremstruik liggen. Hij verlangt te sterven want “ik ben niet beter dan mijn vaderen”.

Dan gaat het verhaal verder zoals dat alleen kan bij zieners, vertellers, dichters: het klopt niet maar het deugt wel. Ofwel: te mooi om waar te zijn – en toch...

Een engel brengt Elia een koek en een kruik water en maant hem op te staan, te eten en drinken en op reis te gaan. Er moet worden gegaan.

Elia gaat, gesterkt door wat de engel hem bracht.

Enkele eeuwen later heeft deze engel een naam en een gezicht gekregen: Jezus van Nazareth. Hij “ging de weg van alle aardse dingen” en is zijn hele weg gegaan, tot bloedens toe.

En dezelfde zieners en dichters vertellen ons dat hij zèlf onze engel wil zijn – ons eten en drinken. Essentiëler kun je het niet bedenken. Wel poëtischer :

Hij heeft gezegd : ik wacht altijd

totdat je komt en

eet mijn lijden,

drinkt mijn liefde.

[. . .]

Neem dan mijn lichaam

als jouw lijden

en drink mijn liefde

als jouw leven.

Aldus de dichteres Fum van den Ham.

Eten en drinken: je kunt het niet los van elkaar zien. Een mens gaat dood als één van beide ontbreekt (dieren en planten trouwens ook).

Zo kun je evenmin het Brood en de Beker van elkaar scheiden. We gaan dood aan het lijden in het leven als de Liefde ons niet voedt.

Er moet worden gegaan. Maar, wordt in een prachtig lied gevraagd :

Een schaal met brood, een beker wijn :

zal dat voor ons voldoende zijn

om licht te zien in duisternis,

om te verstaan wat liefde is ?

Om als antwoord te horen :

Wanneer gij brood breekt in mijn naam

om vrede vraagt in uw bestaan

en van de liefdesbeker drinkt,

tezamen zijt en eenheid vindt :

dan moet gij zelf tot voedsel zijn

voor allen die op aarde zijn,

en zal het brood, de beker wijn,

u levenslang voldoende zijn.

Dat vertrouwen wens ik u van harte toe !

em.pastor Landa Rave

HET ARCHIEF van onze PAROCHIE (aflevering 199)

325-JARIG BESTAAN VAN ONZE PAROCHIE (deel III)

Dit is de derde aflevering van onze reeks in het kader van het 325-jarige bestaan van onze parochie op 14 november 2017.

pastoor Gijsbertus Schoonderbeek (negende pastoor, 1854-1887)

De bouw van **een nieuwe kerk** was zijn eerste zorg, doch eerst werd de goedkeuring afgewacht van de verandering van status, van statie in parochie. Onder buitengewoon voorzitterschap van de deken van Haarlem vergaderde het kerkbestuur op 9 november 1854, waarbij de eerste plannen van de bouw werden gemaakt. De keuze werd gemaakt voor de gotische bouworde, als architect werd A. Molkenboer gekozen en als opzichter T. Asseler.

In korte tijd brachten de gemeentenaren *f* 20.000,- bijeen. Op 4 april 1855 had in "Van Ouds het Raadhuis" de aanbesteding plaats, begroting *f* 52.818,80. De laagste van de vijf inschrijvingen was H.J. Sebil met *f* 59.000,-. Niemand werd het werk gegund. Het bestuur besloot toen het werk per opbod te besteden. Beginnend met *f* 40.000,- werd het gemijnd door de heer H.J. Sebil op *f* 58.600,-. Daar dit bedrag de begroting aanmerkelijk overschreed, werd ook toen nog het werk niet gegund dan na verkregen toestemming van de bisschop.

Op 1 mei 1855 werd de eerste steen plechtig gelegd, 22 mei 1855 wijdde de bisschop de hoeksteen en plaatste deze. Op 15 juni 1856 wijdde de bisschop Mgr. Van Vree een grote **torenklok** van ± 700 kilogram. De kerk werd op 22 mei 1856 door Mgr. Van Vree ingewijd.

Pastoor Schoonderbeek riep de **bolleneiling** in het leven, voor het eerst gehouden op 8 april 1856, opbrengst *f* 5.556,-. Bij de inwijding waren de altaren, de **communiebank** en de biechtstoelen gereed. **Preekstoel** en **orgel** ontbraken nog. De beelden van de H. Maagd en Moeder Gods en van de H. Joseph, die het oude kerkgebouw versierden, werden door bemiddeling van kapelaan Bakker aan het krankzinnigengesticht Meerenberg voor de kapel aldaar afgestaan. De nieuwe **preekstoel** is nog niet gebouwd, de ontwerp-tekening van de heer L. Veneman (die ook de altaren, communiebank en fronten van de biechtstoelen vervaardigde) blijkt te vol van beelden, het klankbord te groot van afmeting én te duur te zijn. Toch is op 31 mei 1858 de preekstoel bij de heer L. Veneman besteld voor *f* 1.800,-. Door J. Does te Noordwijk wordt een **torenuurwerk** geleverd voor *f* 500,-.

Vervolgens werd de bouw van een **nieuwe pastorie**, naast de kerk, gepland. Op 9 juni 1859 vind de openbare aanbesteding plaats, het werk werd gegund aan P.Rijnierse & Zoon te Overveen voor *f* 15.133,-. Op 5 juni 1860 werd de nieuwe pastorie ingewijd en betrokken. De plechtige inwijding geschiedde na een solemnele hoogmis op 30 september 1860.

Op 9 maart 1859 werd de eerste gift voor de bouw ontvangen. Voorts schonken de kerkmeesters Prinsen en Ant. Roozen de grote mahoniehouten **uittrektafel**, mevrouw Van Velsen-Vossen 24 mahoniehouten **stoelen** en vijf dito fauteuils, en uit de nalatenschap van F. van Velsen een prachtig **vloerkleed**, dat meer dan 50 jaar een sieraad voor de zaal en suite is geweest. De smalle **spiegel** met console is geschonken door de weduwe Prinsen.

Bij gelegenheid van de eerste H. Mis van neomist L. Gompertz op 17 augustus 1862 ontving het kerkbestuur van de neomist *f* 3.000,- voor **zeven geschilderde ramen** achter het altaar. In oktober 1862 werden de ramen ontvangen van de heer Baudri te Keulen, kostprijs *f* 2.420,25. Van het overschot werden een kostbaar rood kazuifel en rode muurbekledingen aangeschaft.

Bij de bouw werden de **ramen** van de kerk voorzien van wit glas, die – met de witte pleister van de muren – bij zoninval het licht belemmerden. Aanleiding van het aanbrengen van **gebrandschilderde ramen** – die het euvel zouden oplossen – waren het 25-jarige pastoorschap in 1879 en het 50-jarige priesterfeest van pastoor Schoonderbeek in 1882. Er werden veertien ramen aangebracht, geschonken door parochianen en de pastoor zelf.

In 1868 werd de **kruisweg** van de Hilversumse schilder A. Brouwer aangebracht, geschenk van Franciscus Henricus Roozen (zoon van de grootste weldoeners van Overveen: Ant. Roozen en E.M. van Velsen), die op zijn 14^e jaar op zijn sterfbed aangenomen zijnde, de kruisweg schonk. Zijn welgelijkend portret is op de 12^e statie afgebeeld met een schild in de hand, waarop staat “Bid voor mij”. De gehele gift was ± *f* 10.000,-.

In 1861 overleed bisschop Mgr. Van Vree. De kist met stoffelijk overschot werd begraven op ons kerkhof in het zogenoemde baarhuis, dat onder de bijsacristie ligt. Al in 1862 verzocht het kerkbestuur de **grafkelder** aan het bisdom Haarlem te mogen schenken. Dit werd door het bisdom in dank aanvaard, dat besloot de grafkelder te veranderen en tot een waardiger rustplaats te maken op basis van een tekening van architect Molkenboer. Op 5 oktober 1864 werd de lijk-kist van Mgr. Van Vree overgebracht naar de intussen voltooide grafkapel. Deze is nog steeds in gebruik.

Pastoor Schoonderbeek overleed in 1867 en werd op ons kerkhof begraven.

**Beknopt uittreksel “Memoriaal” van ontvangsten (O) en uitgaven (U)
vanaf 1 april 1854 – in guldens – Parochie Overveen**

jaar	maand	O/U	omschrijving	bedrag
1854	15 april	U	1 ^e termijn voor architect A.Molkenboer (totaal f 2.000,-)	500
1855	31 aug.	U	74 werklieden: stellen eerste kapbint	74
1856	2 aug.	U	werkvolk: plaatsing torenspits	25
	17 okt.	U	J.P. Ramakers: gedeelte betaling levering stoelen	500
	19 nov.	U	P. Rijnierse & Zoon: geleverde banken	2.479
	19 dec.	U	G.J. den Ouden: 100 geleverde stoelen	700
1857	17 febr.	U	gothieken koperen wijwateremmer	45
	7 juni	U	Van Gennip en Huysman: goudwit kazuifel	79
	19 okt.	O	G.B. Brom: voor oude remonstrans en wat kleinzilver	80
	19 okt.	U	G.B. Brom: geleverde gedreven zilveren kelk met pateen	133
	21 okt.	U	J. Jurrissen, boomkweker: geleverd plantsoen	82
	28 dec.	O	notaris Ter Hoffsteede: opbrengst groene veiling op 20 april 1857, inzake verkochte bloembollen voor nieuwe kerk	1.452
1858	12 nov.	O	notaris Ter Hoffsteede: opbrengst groene veiling op 19 april 1858 voor verkochte bloembollen	1.546
1859	juli	U	plokgeld P. Rijnierse & Zoon als laagste inschrijver voor de bouw van de nieuwe pastorie	25
1860	12 mei	U	leidekker B. Schoots: reparatie dak dat door storm is beschadigd	109
	22 juni	O	notaris Ter Hoffsteede: eerste helft koopenningen van de oude pastorie en koepel, openbaar verkocht voor f 1.600,-	800
	10 juli	O	idem: tweede helft	800
		U	plokgeld via de notaris	30
	dec.	U	P. Huijbens: kosten mesten en bewerken van land waarop de kerkenbollen zijn geplant	25
	12 dec.	U	verver Lucas: verven kerk en toren van buiten	409
1861	10 dec.	U	metselaar Malefijt: nieuwe vloer in het baarhuis en grafkelder achter de kerk	304
1862	11 aug.	U	koperen kroon	350
	10 okt.	O	L.Gompertz: voor geschilderde glazen in het Presbyterium	3.000

jaar	maand	O/U	omschrijving	bedrag
1862	25 okt.	U	Fr.Baudri te Keulen: geleverde zeven geschilderde glazen	2.420
1863	11 aug.	U	Sabelis: stenen voetstuk voor kruis op kerkhof	117

Wordt vervolgd.

Historische werkgroep, H. Mandjes

WELKOM in HAARLEM

Haarlem is een gastvrije stad. Ook voor vluchtelingen. Werden ze eerst opgevangen in de Koepel, nu vinden zij hun plek in de stad. Om hen welkom te heten organiseert Justice and Peace, de katholieke vredesbeweging, in samenwerking met gemeente, Stem in de Stad, Caritas Haarlem, kerken en andere maatschappelijk organisaties een welkomstdag.

De dag wordt gehouden op **zaterdag 22 april vanaf 13.00** uur in de **Philharmonie**, Lange Begijnestraat 11. Het wordt een geweldige middag. Met veel optredens, gesprekken, een markt en presentaties van Haarlemse organisaties. En natuurlijk veel nieuwe Haarlemmers!

Ook u bent van harte welkom! Het gaat immers om ontmoeting, om nieuwe Haarlemmers welkom te heten en om te genieten van het goede wat onze stad mensen te bieden heeft. Wij hopen u te mogen ontmoeten op **zaterdag 22 april vanaf 13.00 uur**.

U bent van harte welkom.

CHORAL EVENSONG in OVERVEEN

Velen waren gekomen voor de prachtige zang. Op **23 april** een nieuwe Choral Evensong!

Op zondag 12 februari jl. vond de eerste Choral Evensong plaats in de kerk van Overveen. Meer dan 200 mensen waren door de sneeuw gekomen om de prachtige zang te horen van de Martinus Cantorij onder leiding van. Choirmaster Paul Waerts. Dit koor zong het Anglicaanse "Avondgebed", vandaar dat het begon om 17.00 uur. In Engeland is dit "Anglican chanting" zeer bekend en deze Cantorij heeft daar in vele kerken al opgetreden, zoals in de Westminster Abbey en de Saint Paul's Cathedral in Londen.

Gastpredikant was Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, die een boeiende overweging hield over de kracht van het gebed: bidden, niet op de automatische piloot, maar met het hart geeft kracht en steun!

Op **zondag 23 april** zal de Martinus Cantorij weer een Choral Evensong in de kerk van Overveen verzorgen. **De uitvoering is elke keer anders.**

Gastpredikant is dan dominee Ad van Nieuwpoort uit Bloemendaal. Het duurt van 17.00-18.00 uur. Toegang gratis. Er is een deurcollecte.

MARTINUS CANTORIJ zoekt BASSEN en TENOREN

Vanuit heel Noord-Holland komen leden elke vrijdag naar de Martinus Cantorij in Zwaag om anglicaanse muziek te zingen. De Martinus Cantorij zingt als gemengd koor werken die in Engeland al eeuwen door jongens en mannen tot klinken worden gebracht. De cantorij zoekt versterking, met name tenoren en bassen.

De Martinus Cantorij telt 30 zangers en zangeressen. Het koor zingt in kerkdiensten, dat wil zeggen de gezongen vespers, ofwel choral evensongs, zoals die in Engelse kathedralen ten gehore worden gebracht. Veel koorzang en weinig gesproken woord.

De cantorij treedt regelmatig op in de Zuiderkerk in Enkhuizen en in de r.-k. kerk in Overveen.

Wie geïnteresseerd is kan gerust eens binnenlopen in de Dorpskerk van Zwaag, Kerkelaan 8 in Zwaag. De repetitie begint om 20.00 uur.

Informatie is verkrijgbaar via tel. (0228) 527 772.

Zie ook www.martinuscantorij.nl

ONZE LIEVE VROUW van ALTIJDDURENDE BIJSTAND

Mijn Marian en ik gaan heel graag op vakantie in Limburg. Eén van de (vele) dingen die die wij daar enorm waarderen is dat vele kerken (de meeste?) de hele dag open zijn. En als de kerk dicht is, zijn er altijd wel wegkappelletjes in de buurt.

Wij steken vaak kaarsen aan bij de icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Voor anderen die tegenslag ontmoeten in het leven of voor onszelf als het bij ons niet allemaal meezit. Het is een mooie traditie in onze kerk die ons goed doet. Als je niets kunt doen om andere praktische hulp te geven of als je het even niet meer weet, geeft het ons een goed gevoel zo tóch iets te kunnen doen.

In juni 2015 gingen wij een kaarsje opsteken voor iemand die ons heel dierbaar is in het klooster van de Redemptoristen in Wittem. In de vier kapellen van het klooster brandden duizenden (!) noevenkaarsen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Paus Pius IX heeft in 1866 aan de paters Redemptoristen gevraagd deze, waarschijnlijk in de 14^e eeuw op Kreta geschilderde, icoon wereldwijd bekend te maken als Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Dat is de paters goed gelukt! De icoon is over de hele wereld te vinden. Ook in onze kerk van Overveen hebben we zo'n icoon. De Maria-icoon behoort tot het genre van de "Moeder Gods van het lijden." Moeder Maria draagt Jezus op haar arm. Jezus ziet als in een visioen de aarts-engelen Gabriël en Michaël vooruitwijzen naar zijn lijden met de doornenkroon, de lans, de rietstok met de spons en het kruis met de spijkers. De kleine Jezus schrikt hiervan zó enorm dat één van zijn sandaaltjes losschiet en Hij zoekt met zijn handjes bescherming in de handen van Maria. Haar blik is droef.

Ook de kleuren zijn van een symbolische betekenis. De gouden achtergrond verbeeldt de glorie en het eeuwige geluk in de hemel. Maria draagt een rood onderkleed als verwijzing naar de liefde. Haar blauwe mantel verwijst naar haar geloof en de groene voering naar de hoop. In de mantel is ook gouddraad te zien als een verwijzing naar de hemel. De ster op het voorhoofd van Maria wil ons zeggen dat zij de ster is die ons naar Jezus leidt. Het groene onderkleed van Jezus duidt op zijn goddelijkheid. De bruine mantel verbeeldt het aardse, zijn menselijkheid en daarmee zijn gelijkenis met ons. Hij heeft een rode band om: de kleur van de liefde.

Maria is op deze icoon niet alleen de moeder van Jezus maar óók moeder van alle gelovigen. Zij draagt, als ervaringsdeskundige, ook ónze zorg. Ze luistert naar ons en ze reikt ons haar hand. Ze verleent ons altijd hulp en bijstand. Door haar voorspraak maar ook door gewoon even stil bij haar te kunnen zijn en een kaarsje te branden.

Met dank aan de paters Redemptoristen.

Eugène van Wijk

DRAMA TIJDENS DE BEVRIJDING

op zondag 6 mei

De negenjarige Gerard Visser gaat met drie broers naar het centrum van Haarlem om te kijken of daar de Canadese bevrijders al zijn aangekomen. Gerard loopt vrolijk zwaaiend met een oranje wandelstokje door de Grote Houtstraat, hand in hand met zijn broer om elkaar niet kwijt te raken.

Gewapende Duitse soldaten rijden op boerenwagens met paarden ervoor door die straat.

Ze banen zich een weg door de stroom van mensen en worden door de Haarlemmers uitgescholden.

Plotseling beginnen de soldaten te schieten en de mensen vluchten de mensen de portieken in.

Gerardje is geraakt en ligt in elkaar gezakt half op straat, half op het trottoir. Hij wordt naar het Proveniershofje gebracht en bloedend op een stoel neergezet. Zijn kleding wordt losgeknoopt, maar er is geen redding meer mogelijk. Gerardje is in zijn hart geraakt.

Er is nog een tweede slachtoffer van de schietpartij genaamd Willem Roozen. Neefje Gerard Visser ligt begraven op begraafplaats Sint Barbara in Haarlem . Op de steen leest men "hier rust ons lief zoontje en broertje Gerardje".

Op zijn bidprentje de tekst: Gerard, je laat op aarde een bedroefde vader en moeder, broertjes en zusje na: wij kennen nog niet zo goed Gods plannen als jij nu in de hemel. Bid voor ons, dat ons geloof Gods H. Wil doen kennen en aanvaarden.

Op dinsdag 8 mei 1945 trekken de Canadezen met auto's, tanks en motoren de stad binnen en komt er een einde aan de Duitse bezetting. Over een schietincident in de Grote Houtstraat wordt in de kranten na de oorlog geen bericht opgenomen.

Cor Kroon.

ORATORIUMKOOR KENNEMERLAND

Op **13 mei** zingt het Oratoriumkoor Kennemerland twee magistrale 20^{ste}-eeuwse werken: de Psalmensymfonie van Igor Stravinsky en het Requiem van Maurice Duruflé. Het koor wordt geleid door dirigente Annelies Smit en begeleid door organiste/pianiste Gerrie Meijers en pianiste Nobuko Takahashi. Solisten zijn Olivia Llewellyn, alt en David Visser, bariton.

De twee stukken zijn allebei diep religieus, maar heel verschillend. Het Requiem van Duruflé is van recentere datum dan de Psalmensymfonie. Maar Duruflé kijkt terug en plaatst zichzelf in de traditie van de Franse kerkmuziek. Stravinsky gaat ongebaande wegen.

Duruflé gebruikt letterlijk de melodieën van de middeleeuwse, Gregoriaanse dodenmis. Hij stopt ze in een bad van late romantiek, voortbouwend op de muziek van Fauré, Franck en Debussy.

Bij Stravinsky duiken eveneens elementen uit de Gregoriaanse muziek op en verwijzingen naar Renaissance en Barok. Maar Stravinsky doet er ongehoorde en moderne dingen mee. En de Romantiek laat hij links liggen.

In dit concert wordt dus nogal wat muziekgeschiedenis samengebald, in twee prachtige stukken.

Het Requiem van Duruflé wordt uitgevoerd met Gerrie Meijers als organiste. De Psalmensymfonie wordt uitgevoerd in de versie met twee pianisten. Pianisten: Gerrie Meijers en Nobuko Takahishi.

Zaterdag 13 mei 2017, 20:15 uur, Sint Antoniuskerk, Nieuwe Groenmarkt 14, Haarlem.

MARIA in het CATHARIJNECONVENT

Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus, is een fascinerende vrouw. Zowel binnen als buiten het christendom bekend en vereerd. Door de eeuwen heen geschilderd op prachtige schilderijen en beeldhouwd door de beroemdste beeldhouwers. Tot en met 20 augustus straalt Maria in Museum Catharijneconvent in Utrecht (www.catharijneconvent.nl). Voor het eerst in Nederland wordt er zo'n grote tentoonstelling aan Maria gewijd waarbij haar complete levensverhaal aan bod komt, van oermoeder tot hemelse koningin.

U leest meer over deze bijzondere tentoonstelling in het paasnummer (april 2017) van **SamenKerk**. Bijvoorbeeld hoe u als lezer van ons bisdomblad korting krijgt bij een bezoek aan de tentoonstelling.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert in samenwerking met Museum Catharijneconvent in Utrecht vanwege de bijzondere tentoonstelling “Maria” een speciale arrangements- en ontmoetingsdag op **dinsdagmiddag 30 mei**. Mevrouw Désirée Krikhaar, de samensteller/gastconservator van deze bijzondere tentoonstelling, geeft die dag om 14.00 uur een lezing over de tentoonstelling. Deze lezing is gratis bij te wonen op vertoon van een geldig entreekaartje voor de tentoonstelling.

Hoe naar deze Ontmoetingsdag op 30 mei?

* Aanmelden via info@catharijneconvent.nl of tel. (030) 231 38 35 (tijdens kantooruren).

- Vermeld:
1. “Bijeenkomst bisdom Haarlem-Amsterdam (30 mei)”,
 2. uw voor- en achternaam en
 3. het aantal personen aanmelden

VREDESGEBED voor STAD en WERELD

Om de hoop op vrede levend te houden.
Laat ik mijn licht aansteken, zegt de ster,
en in het midden laten of het zal helpen
om de duisternis te verjagen.

Eerste maandag van de maand om 12.30 uur
in de kerk H. Antonius van Padua,
Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem.

Na afloop koffie/thee bij „Stem in de Stad”,
Nieuwe Groenmarkt 22.

De data van het Vredesgebed in de komende maanden zijn:

1 mei en 5 juni.

B A N N E U X

Een prachtige naam voor een bijzondere plek in de Belgische Ardennen. In 1933 is Maria daar verschenen aan de kleine Mariëtte Beco met de opdracht om bij de ontstane bron een kapel te laten bouwen en dat was het begin van een bijzonder bedevaartsoord.

Ik ga al 15 jaar mee als vrijwilligster van bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik noem het mijn warme deken. Daar is warmte, samen geloven, samen bidden, samen huilen maar zeker ook samen lachen.

Een plek om te relativeren en weer opnieuw te beginnen, om bemoediging te krijgen om weer verder te gaan. Kennissen of vrienden op te doen, verhalen uit te wisselen. Dit gevoel is niet uit te leggen, is niet te beschrijven, dit moet je meemaken.

Het triduum duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag. Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van bisdom Haarlem-Amsterdam. Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven en weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor minder-validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig en wel weer bij de opstapplaats te brengen.

De kosten bedragen € 275,--.

Data 2017: 19 tot en 23 mei, 25 tot en met 29 augustus

Voor meer informatie en inschrijven kunt u contact opnemen met
Eva Onderwater tel. (0297) 222 208

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen.

Els Rong

P E R S O O N L I J K G E B E D

God onze Vader,
Gij hebt ons het leven geschonken,
waarin liefde,
schoonheid en vreugde
maar ook pijn en verdriet
ons menselijk deel geworden zijn.
Wij geloven dat door alles heen
uw liefde het laatste woord zal hebben.,
dat het leven sterker is dan de dood.
In Jezus, uw Zoon, werd ons duidelijk
dat Gij die het goede begonnen zijt,
het ook zult voltooien.
In Hem is er door alles heen toekomst
voor elke mens en voor al het menselijke.
Geef, vragen wij U, dat dit geloof
ons tot steun en kracht zij,
vandaag en alle dagen van ons leven,
in alle omstandigheden.
Amen.

U I T V A A R T E N i n O V E R V E E N

Deze worden gedaan door de pastoor, de diaken en daartoe opgeleide parochianen. Uitgangspunt daarbij is dat de voorganger voldoende tijd heeft om de uitvaart zorgvuldig en in overleg met de familie en/of na(ast)bestaanden voor te bereiden.

Voor inlichtingen of afspraken hieromtrent kunt u bellen

naar het parochiebureau: (023) 527 74 62

(maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur)

of naar:

C.A.G. Kroon: 06 – 271 660 33

of naar:

kapelaan N.C.J. Kerssens: 06 – 442 067 38

Pastoor dr. B.J. Putter	Grote Krocht 43, 2042 LV ZANDVOORT tel. (023) 571 26 85, mobiel 06 – 128 333 48 e-mail: bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Kapelaan N.C.J. Kerssens	Sparrenlaan 9a, 2111 AE AERDENHOUT tel. mobiel 06 – 442 067 38 e-mail: ncjkerssens@yahoo.com
Kapelan B.C.Beenster	Hoogeweg 65, 1851 PJ HEILOO mobiel 06 – 811 051 00 e-mail: kap.beemster@gmail.com
Pastor-diaken G.J. van der Wal	Kanaalweg 14, 1165 LW HALFWEG tel. (020) 497 76 12, mobiel 06 – 432 236 90 e-mail: gertjanvanderwal@live.nl
Pastor-diaken J.H.J. Belt	Generaal Spoorlaan 19, 2111 WS AERDENHOUT tel. (023) 576 88 59, mobiel 06 – 149 977 95 e-mail: jhjbelt@gmail.com
Parochiebestuur van de Personele Unie	pastoor B.J. Putter, voorzitter S. Perrick, vicevoorzitter J.G.A. Struycken, secretaris C.A.G. Kroon, penningmeester leden: J.P.M. Akerboom, W.J.F.L. Beerkens, M.F.L. Rademakers
Parochiebureau	pastorie, Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN tel. (023) 527 74 62, e-mail: parochie.olvo@planet.nl geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
Locatiecoördinator	P.C.J. Speet, ad interim mobiel 06 – 133 544 50 (tijdens kantooruren)
Financiële Commissie	bankrekening NL83 INGB 0000 0790 36 en bankrekening NL84 ABNA 0562 2379 17 ten name van Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen
Kerkbijdrage/Kerkbalans	bankrekening NL59 INGB 0002 2526 56 ten name van Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen J.B.G. Koppelman, tel. (023) 524 11 46
Kerkhof	parochiebureau, tel. (023) 527 74 62 mevrouw P.P.M. van der Voorn
PCI	A.H.M. van Schaik, secretaris, tel. mobiel 06 – 516 166 25 e-mail: Ad.vanschaik@hotmail.com bankrekening (voor mensen in nood): NL39 ABNA 0543 7729 34 ten name van Parochiële Caritas Instelling Overveen postadres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Secretariaat BOAZ-parochies	mevrouw P.P.M. van der Voorn, coördinator BOAZ-parochies tel. (023) 527 74 62, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com www.boazparochies.nl adres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Zonnebloem	inlichtingen: tel. (023) 542 62 22 – secretaris tel. (023) 526 77 02 – voorzitter bankrekening NL31 INGB 0000 2990 95
Redactieadres “Rondom de Toren”	mevrouw M.C. van der Aar Willem de Zwijgerlaan 88, 2051 KJ OVERVEEN tel. (023) 527 54 26, e-mail: mcvanderaar@planet.nl

Uw wijkcontactpersoon is:

Adres: