

IN DIT NUMMER....

“Partir, c’est mourir un peu” door pastoor Bart Putter	2
Agenda en intenties	3
Gedoopt	6
Vieringen in alle BOAZ-parochies	6
Gezamenlijke BOAZ-Eucharistieviering – zondag 17 september 2017	8
Jubileum	9
Dank aan de redactie	9
Een gouden engel	10
Zelf weten	11
Een korte terugblik	13
Rondom de Toren – bijna 30 jaar ons kerkblad!	14
Fotoboekje Overveen	15
Jubileum parochiebureau	16
Caritasweekend 11 en 12 november 2017	17
Op bezoek bij Sint Nicolaas	18
Advent (Adventus Domini)	20
Kerststallenmarkt in Kevelaer	20
Persoonlijk Godbegrip van Eddy Hillesum	21
Vleermuizen op zolder	22
Het archief van onze parochie (aflevering 203 & 204)	23
Rector Leo Roozen	26
Vredesgebed voor stad en wereld	28
Persoonlijk gebed	28
Uitvaarten in Overveen	28

Kopij voor het **BOAZ-kerstnummer** graag inleveren
uiterlijk 10 november 2017 bij Joris Struycken,
e-mail: joris.struycken@quicknet.nl

“PARTIR, C’EST MOURIR UN PEU”

“Afscheid nemen is een beetje sterven”, zo zeggen de Fransen het. Het nummer dat u nu in uw handen hebt is een bijzonder nummer. Het is het laatste nummer van Rondom de Toren. Een begrip in onze parochie, en misschien – hoe eenvoudig het ook is – toch een blad dat u altijd weer graag opdraait wanneer het op de deurmat is gevallen. Met interessante weetjes over de geschiedenis van de parochie, met de misintenties, het liturgisch rooster natuurlijk, een woord van de pastor, verslagen van bijeenkomsten en gebeurtenissen in de parochie, en al die kleine dingen die eigenlijk toch zo belangrijk zijn in onze parochie.

In dit nummer vindt u uiteraard een terugblik op bijna 30 jaar Rondom de Toren. In 1987 begon het met losse bulletins die verschenen wanneer dat nodig was, en in 1991 verscheen de eerste Rondom de Toren. Tot nu toe zijn er 233 Rondom de Torens voorbereid, uitgewerkt, gestencild en verspreid. Voorwaar een prestatie!

Maar, vraagt u zich nu misschien af, waarom stopt dit mooie blad dan zomaar?

Zoals u weet maakt de parochie van Overveen al enige jaren deel uit van de BOAZ-parochies, samen met Bloemendaal, Aerdenhout en Zandvoort. Vorig jaar werd een speciale kersteditie gezamenlijk uitgegeven, die herinnert u zich ongetwijfeld nog. Dat riep de vraag op of het niet goed zou zijn om te proberen om te komen tot een gezamenlijk parochieblad, in een nieuw jasje, weer helemaal up-to-date en met een aansprekende uitstraling. Daarmee zeg ik uiteraard niet dat Rondom de Toren niet aansprekend was, maar u begrijpt dat we met vier parochies gezamenlijk iets moois neer kunnen zetten, waarin overigens ook genoeg aandacht en ruimte zal zijn voor het nieuws uit de parochie van Overveen.

“Afscheid nemen is een beetje sterven”. Het is een afscheid, het doet een beetje pijn, zeker bij de mensen die zich hier jaren- of decennialang voor hebben ingezet. Maar als christenen geloven wij toch ook dat wanneer wij sterven er ook een nieuw begin is. Een nieuw leven, hopelijk een beter leven. En daar heb ik ook samen met het parochiebestuur alle vertrouwen in, dat we samen een goed nieuw BOAZ-parochieblad kunnen neerzetten.

Op deze plaats past uiteraard een woord van dank aan de huidige redactie, maar ook aan al die vrijwilligers die zich in de loop van de afgelopen 30 jaar

hebben ingezet voor Rondom de Toren. Ik wil hier geen namen noemen, hoezeer sommige mensen dat ook verdienen, want ik wil niemand vergeten. Maar ze hebben heel veel bijgedragen aan de verspreiding van de boodschap van Christus en zijn Kerk in ons dorp, en vele mensen betrokken gehouden bij de parochie!

Het sterven past ook een beetje bij dit jaargetijde: het groen van de bomen is inmiddels verkleurd of zelfs door stevige herfstwinden al van de bomen gerukt. Het is een jaargetijde dat bedrukkend kan werken op mensen: de kleur lijkt te verdwijnen, de natuur sterft af. Toch is dat niet helemaal waar: er komen nieuwe kleuren voor terug, en de natuur bereidt zich voor op de winter, om die te kunnen overleven, om daarna weer met volle kracht uit te botten. Dat wens ik eigenlijk eenieder van ons toe. Allemaal hebben we wel eens moeilijker periodes in ons leven. Overkomen ons dingen die ons terneerslaan, die we misschien niet denken te kunnen overwinnen. Maar we hoeven er niet alleen voor te staan. Wij parochianen zijn er voor elkaar, en bovendien mogen we vertrouwen op Christus, die er voor ons wil zijn. Hij mag in ons de hoop levend houden dat ook wij een eventuele winter kunnen overwinnen, om ons met nieuwe kracht in te zetten voor Hem, en voor de mensen om ons heen.

Ik wens u toe dat u dat mag ervaren!

pastoor Bart Putter

A G E N D A e n I N T E N T I E S

WEEKAGENDA zaterdag 4 november t/m vrijdag 10 november 2017

EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

- | | | |
|------------|-------------|---|
| zo. 5 nov. | 11.00 uur: | Eucharistieviering, met BOAZ-cantorij.
Organist Paul Waerts. |
| | voorganger: | kapelaan B.C. Beemster |
| | intentie: | overleden familie Kimman-de Vos |
| di. 7 nov. | 09.00 uur: | Eucharistieviering |
| | voorganger: | pastoor B.J. Putter |

WEEKAGENDA zaterdag 11 november t/m vrijdag 17 november 2017
TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

- zo. 12 nov. 11.00 uur: Eucharistieviering, met Sorelle, een groepje dat a capella zingt.
voorganger: kapelaan B.C. Beemster
intenties: Lenie en Ton van Wijk
overleden ouders Bos-Wartena
overleden ouders Willemse-Spigt,
Riek, Kees, Martien, Kees Jansen,
Annie, Wim, Piet en Ad
- di. 14 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

WEEKAGENDA zaterdag 18 november t/m vrijdag 24 november 2017
DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

- zo. 19 nov. 11.00 uur: Eucharistieviering, met Cantate Domino.
Organist Paul Waerts.
Kinderkerk voor kinderen tot en met 8 jaar en crèche voor de allerkleinsten.
voorganger: kapelaan N.C.J. Kerssens
intenties: overleden ouders Van der Zwan-Willemse
overleden familie Jünger
overleden ouders Onel-Mittelmeijer
Jan Willemse
Nel Willemse-de Wit
Benno Ruland
Annie Smidt-van der Kruijf
- di. 21 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter
- 16.00 uur: Woord- en Communieviering in "De Blinkert".
voorganger: pastor-diaken G.J. van der Wal
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

WEEKAGENDA zaterdag 25 november t/m vrijdag 1 december 2017
CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL

- zo. 26 nov. 11.00 uur: Eucharistieviering, met Schola Cantorum
Kennemerland. Organist Nico Waasdorp.
voorganger: pastoor B.J. Putter
intenties: uit dankbaarheid
Theo van der Voort
Finie Anna Willemse-Dahmen
Erna Heertje Kreijmborg
- di. 28 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

WEEKAGENDA zaterdag 2 december t/m vrijdag 8 december 2017
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

- zo. 3 dec. 10.00 uur: GEEN VIERING, maar
Gezamenlijke BOAZ-Eucharistieviering in ZANDVOORT.
voorganger: pastoor B.J. Putter
intenties: Benno Ruland
Riekje Janden-Postma
José de Rooij-van den Akker
- di. 5 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter
- wo. 6 dec. 09.30 uur: Eucharistieviering in „De Blinkert”.
voorganger: pastor G.H.W. Zaal
intentie: voor onze zieken en onze ouderen

WEEKAGENDA zaterdag 9 december t/m vrijdag 15 december 2017
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

- zo. 10 dec. 11.00 uur: Eucharistieviering. Organist Paul Waerts.
voorganger: kapelaan B.C. Beemster
intenties: Lenie en Ton van Wijk
overleden ouders Bos-Wartena
overleden familie Jünger
- di. 12 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering
voorganger: pastoor B.J. Putter

GEDOOPT

Gelukwensen voor

Ruben David en **Kevin Aaron**, zonen van
Frank Pierre Jacques Joseph Goertz en Inge Doezie.

Dagmar Merlijne Cornelieke, dochter van
Winand Merlijn van de Kamp en Martine Cornelia Anema.

Marie-Louise Esther, dochter van
Peter Michael Rajah Tetteroo en Marie-Thérese Louise Cathérine Mathijsen.

Thom Alphons, zoon van
Wouter Alphons Houben en Sophie Louise van Engelen.

Olivier Willem Maria, zoon van
Paul Raphaël Maria Claushaus en Mireille Nicole Kruijer.

Dat zij gelukkige christenmensen mogen zijn.

VIERINGEN in alle BOAZ - PAROCHIES

EV = Eucharistieviering

WOCO = Woord- en Communieviering

zondag 5 november 2017

Bloemendaal	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	mevrouw B.F.A. van Holk- van 't Hof
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	kapelaan B.C. Beemster
Aerdenhout	10.00 uur:	WOCO	voorg.:	pastor-diaken G.J. van der Wal
Zandvoort	09.30 uur:	EV	voorg.:	kapelaan N.C.J. Kerrens

zondag 12 november 2017

Bloemendaal	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastor G.H.W. Zaal
Overveen	11.00 uur:	EV	voorg.:	kapelaan B.C. Beemster
Aerdenhout	10.00 uur:	EV	voorg.:	pastoor B.J. Putter
Zandvoort	geen viering *			

* om **10.00 uur:** Oecumenische viering in de protestantse kerk
voorgangers: pastor-diaken G.J. van der Wal en
dominee T.G. van der Linden

zondag 19 november 2017

Bloemendaal 10.00 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken G.J.van der Wal
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: kapelaan N.C.J. Kerssens
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: pastor W.H. Al
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

zondag 26 november 2017

Bloemendaal 10.00 uur: EV voorg.: pastor Th.W. Duijves
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter
Aerdenhout 10.00 uur: EV voorg.: kapelaan N.C.J. Kerssens
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: pastoor B.J. Putter

zondag 3 december 2017

Bloemendaal geen viering
Overveen geen viering
Aerdenhout geen viering
Zandvoort **10.00 uur:** EV** voorg.: pastoor B.J. Putter
** gezamenlijke BOAZ-viering

zondag 10 december 2017

Bloemendaal 10.00 uur: WOCO voorg.: pastor-diaken G.J.van der Wal
Overveen 11.00 uur: EV voorg.: kapelaan B.C. Beemster
Aerdenhout 10.00 uur: WOCO voorg.: mevrouw M.C.B.T. Gerlagh-
Butzelaar
Zandvoort 09.30 uur: EV voorg.: kapelaan N.C.J. Kerssens

ADRESSEN KERKGEBOUWEN

Allerheiligste Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG **BLOEMENDAAL**
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
Korte Zijlweg 5, 2051 BD **OVERVEEN**
HH. Antonius en Paulus, Sparrenlaan 9, 2111 AE **AERDENHOUT**
H. Agatha, Grote Krocht 43, 2041 LV **ZANDVOORT**

WEBSITE-NIEUWS: www.boazparochies.nl

Zondagsvieringen: alle vieringen kunt u vinden op **boazparochies.nl/vieringen**
Alle activiteiten: een volledig overzicht van alle activiteiten kunt u vinden op:
boazparochies.nl/agenda

Thuis bekijken van de viering: de zondagsviering kunt u live thuis volgen of
achteraf bekijken op: **boazparochies.nl/live**

Laatste nieuws bekijken: **boazparochies.nl** of **facebook.com/boazparochies**

GEZAMENLIJKE BOAZ-EUCHARISTIEVIERING
zondag 17 september 2017

“Vergeven, verbinden en elkaar ontmoeten.”

Ongeveer 230 parochianen bezochten deze viering. Geweldig om de kerk van Overveen te zien vullen met zoveel parochianen van de vier BOAZ-kerken. Ook waren er zo'n vijftien kinderen aanwezig voor kinderkerk en crèche.

Het koor Cantate Domino was voltallig aanwezig om de mooie “Missa Brevis Sancti Joannis de Deo” van Haydn te zingen.

Pastoor Bart Putter sloot aan bij de lezingen en wij konden nadenken over het begrip vergeven van de medemens. Niet altijd makkelijk, maar zo nodig in ons bestaan, kwijtschelden en vergeven, de Bijbel geeft ons zoveel wijsheden.

Belangrijke gast was de nieuwe burgemeester van de gemeente Bloemendaal, de heer Elbert Roest. Pastoor Bart had hem uitgenodigd na zijn installatie als burgemeester. Dit was een van zijn eerste bezoeken aan de inwoners van de gemeente. Afkomstig uit Laren en bereid om de moeilijke taak van burgemeester in onze gemeente op zich te nemen. Hij schetste zijn karakter en vermogen om mensen te binden en problemen op te lossen. Deze man heeft Bloemendaal nodig. Na afloop ontmoette hij onze parochianen. Daar niet nodig om bindend op te treden!

Het meest eenvoudig is elkaar ontmoeten. Wij werden verwend met koffie, thee, een hapje en dat heerlijke krentenbrood (met roomboter!). Goed om mensen te spreken van de BOAZ-parochies.

Een geslaagde zondag, mede dankzij een duidelijk draaiboek. De vrijwilligers vormen een hecht team en zijn al met elkaar verbonden en vergeven elkaar snel.

Onze pastoor hoopt u weer te ontmoeten bij het programma van het Leerhuis.

Cor Kroon.

JUBILEUM

Op 20 oktober jl. was het 150 jaar geleden dat er in de toen nieuwe parochiekerk een nieuw orgel werd ingezegend, gebouwd door de orgelbouwer Lodewijk Ypma. Het instrument heeft twee manualen en een pedaal en had toen achttien registers. De windladen waarop de pijpen – meer dan 1000 – zijn geplaatst in wat men noemt een orgelkas. Deze is gebouwd door de schrijnwerker Louis Veneman, die ook de altaren, de preekstoel, de biechtstoelen en de communiebanken had gemaakt. Voorop de kas, in het front, staat links het beeld van Ambrosius en rechts dat van Paus Gregorius de Grote, beiden van grote betekenis geweest voor de kerkmuziek. Daaronder was in het midden een afbeelding van een knielende engel geplaatst, nu verwerkt in een lezenaar. Op de panelen is het jaartal 1867 vermeld in Romeinse letters, verwerkt in een chronogram: aDJUVet organUM praeCes eCCLeslae (moge het orgel de gebeden van de kerk ondersteunen).

In de parochienotulen van 6 oktober 1867 staat vermeld dat het nieuwe orgel op zondag 20 oktober zal worden ingezegend; na de Hoogmis is er een ontbijt voor de zangers; 's middags na de Vespers is er “een maaltijd” met de orgelbouwer Ypma en de heer Roodhaan, die het orgel heeft gekeurd, samen met de pastoor. De orgelbouwer krijgt een pendule als cadeau. Inmiddels heeft het orgel na diverse restauraties, in de loop der jaren uitgevoerd, nu 25 registers.

Nico Waasdorp

DANK AAN DE REDACTIE

Dit wordt het laatste nummer van Rondom de Toren. Daarmee komt er een eind aan een lange traditie.

Op dit moment vinden er weer grote veranderingen in de organisatie van de katholieke kerk plaats: parochies gaan steeds meer samenwerken. Dat geldt ook voor onze parochies binnen BOAZ. Om dit proces te bevorderen komt er een gezamenlijk BOAZ-parochieblad uit, te beginnen met het kerstnummer.

Ik ben weliswaar nog geen jaren verbonden met de BOAZ-parochies, maar wil zeker de redactie hartelijk danken voor de prettige samenwerking en voor hun inzet en punctualiteit inzake de input voor het blad.

Informatie van het parochieblad versterkt de betrokkenheid van de parochianen met het gehele kerkgebeuren.

pastor-diaken Gert Jan van der Wal

EEN GOUDEN ENGEL

Fotoboeken. Kastenvol en rijenlang. Ria neemt scherp waar en legt vast. Ze bruist van verhalen. We hebben een goede start in haar knusse woning. Onze eerste ontmoeting ging ook over foto's. Trots toonde ze me het herinneringsalbum van mijn installatieviering, nu alweer vijf jaar geleden. Niet zomaar ingeplakt, maar met aandacht, inzicht en speels. Ria bestiert Rondom de Toren, ook dat werd me snel duidelijk gemaakt. Ze leest scherp, laat geen spelfout ongemoeid en weet echt waar komma en punt hun rechte plaats hebben. Ze doet me denken aan een andere grote en grootse vrouw: zr. Hermandine Schepers in de pastorie van St. Vitus in Hilversum. Gastvrij, inventief maar geordend. "Ordnung musss sein." Nee, dat is niet Ria; maar ik dacht het wel als ze me fijntjes herinnerde aan een boekje dat nog af moest of een artikel dat op tijd toch echt beter smaakte dan 'te laat.'

Ria kent priesters. Ze heeft een kostbaar groot deel van haar leven gegeven aan het gastvrouw zijn in de parochie Sint-Petrus Banden in Diemen. De sportieve, sociale en gewaardeerde Heemstedse kapelaan Cees Bakker werd daar pastoor. Ria kwam van Heemstede. Ik zag in haar huis een afbeelding van de kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Valkenburgerplein. In die kerk was ik pastoor geweest. We konden al aardig praten maar nu hield het niet op. Over HBC (de voetbalclub), kapelaan Bakker, andere geestelijken, mensen en wijken in Heemstede. Inderdaad het bruiste in huize Van der Aar.

Boeken kwamen verlieten hun rijen en kwamen uit de kast. Kiekjes gingen de verhalen dragen en gaven ze nog meer gezicht en gevoel. Tempus fugit: de tijd die voorbijgaat ... Ik ken die kiekjes van oudere priesters die ze zo graag toonde als met oprechte interesse het verhaal van hun hart en leven gehoord werd. Pastorie, ontvangst, feest, verbouwingen, mensen, heel veel mensen Diemen, Sint-Petrus Banden. Ria straalde. Haar kapelaan, haar pastoor, hun pastoraat. Want dat was het geweest. Een gelukkig samenwerken in de wijngaard van de Heer: diacones zoals de kerk het in haar vroegste geschiedenis kende en nog leeft in haar Koptische en Syrische actualiteit. Ach, Ria, zo zul je er wel nooit over gedacht hebben. Je was gewoon voor je pastoor en parochianen wat je ook voor mij en velen anderen in Overveen was: een gouden engel.

Nu zit het erop. Vele honderden zo niet duizenden liturgieboekjes dragen de herinnering aan jouw trouwe dienstbetoon samen met dertig jaar redactiewerk voor Rond om de Toren. "Duizend jaren zijn voor de Heer als één dag en één dag als duizend jaar," schrijft de anonieme Petrus in zijn tweede brief.

We tellen jaren maar leven slechts één dag, de Dag. Gods dag is alle dagen samen. Voor ons liggen ze uiteen, in Hem zijn ze één. Eén zoals de liefde alles één maakt zonder iets van het verschil, het bijzondere, het 'dit, die en deze' op te heffen. Alles wat komt en gaat is in zijn Liefde, zijn Naam, geborgen. Ze ademt ons in en uit tot in het mysterie van de Vader. "Eén gebod geef ik jullie: heb elkander lief." Met deze woorden is alles gezegd wat jou en ons samenbracht: de liefde voor de Kerk, de humor die de heerlijkste vrucht is van een nuchter maar echt geloof en in alles de hoop: dat wat goed is gedaan, goed is. Ook als het was.

Lieve Ria, die eretitel mag ik nu wel publiek maken! Dank voor de goede tijden in Overveen. Dank voor het trouw toesturen van Rondom de Toren.

Uit een - jou niet onbekende abdij van Egmond - groet je je oud-pastoor die nu broeder is je heel hartelijk. Geef die groet door aan al die mooie, kwetsbare en sterke mensen om je heen die met elkaar de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen maken en zijn. Maar ze kunnen het meelesen in deze laatste Rondom de Toren. De laatste omdat ze opgaat in het echt eerste nieuwe BOAZ-blad. Verleden wordt toekomst: Christus, gisteren, vandaag en morgen is dezelfde. Ja, een vrome gedachte als laatste woord omdat alleen in zijn Naam de zegen ligt die ik jou en allen om je heen toewens.

In nomine Domini feliciter!

br. Matthieu Wagemaker osb

Z E L F W E T E N

Al wandelend in Drenthe viel mijn oog op een intrigerend bordje dat aan het prikkeldraad om een weiland hing:

Ten strengste verboden dit gebied te betreden.

Behalve als je in 9 seconden de overkant kunt halen.

Onze stieren doen dat namelijk in 10 seconden.

Ik was onmiddellijk bereid dat laatste te geloven. Er stonden prachtige zwarte stieren van een vurig Spaans ras die de uitdaging best aandurfd. Ik niet, maar om de tekst op dat bord heb ik de rest van de wandeling (nog een heel eind) wel erg moeten lachen.

Maar het liet me niet los. Behalve dat je zo'n hilarisch tafereel al voor je ziet, is er meer aan de hand. Wat een helderheid van geest – meer nog wijsheid – om in twee regels uit te leggen waar het om gaat en aan jou de keus te laten. Je wordt serieus genomen en op je eigen benen gezet: het is jòuw verantwoordelijkheid.

Op deze manier word je aan jezelf terug gegeven.

Je leert zèlf na te denken.

Dat brengt altijd risico's met zich mee, naar beide kanten. Je zal maar een halve gare in je weiland zien rennen voor zijn of haar leven! Je zal toch merken dat je niet snel genoeg bent!

Eigen ervaringen leren het beste: één keer je billen branden en je weet wat blaren zijn. Maar het lastige is dat we – de mensheid – allemaal zulke verschillende ervaringen hebben. Bovendien op verschillende tijdstippen. Wie heeft nooit gezegd (of minstens gedacht) of te horen gekregen: 'Dat heb ik je toch gezegd?!' En vaak besef je pas wat iets voor iemand betekent wanneer je zelf in die omstandigheden verkeert. Niet zelden is dat pas vele jaren later.

Alles wordt op zijn tijd geleerd, goedschiks of kwaadschiks. Kunnen we elkaar de tijd en de ruimte geven om te leren wat geleerd wil worden? Dat vraagt veel wijsheid en uithoudingsvermogen, zowel privé als wereldwijd.

Wat mij betreft vraagt dat ook om Godsvertrouwen.

Niet voor niets kennen alle grote religies wijsheden en levensregels als bordjes om het weiland dat 'aarde' heet. Zo kent het christendom de tien richting-wijzers (geboden) van de Joodse Thora.

Hoe werkt dat?

Marcus vertelt in zijn evangelie (voor de liefhebbers, Mc. 10, 17-27) over een leergierige jonge knaap die van Jezus wel wat wil leren. Iemand van onze tijd verwoordde dat aldus:

Een jonge man die alles had, hij zocht de allerhoogste schat.

Hij ging naar Onze Lieve Heer en vroeg: "Is er nog meer dan meer?"

Je moet niet doden meer voortaan, - maar doden had hij nooit gedaan.

Je moet niet weggaan bij je vrouw, - maar hij was als een hond zo trouw.

Verkoop dan al wat je bezit, - pardon, maar welk gebod is dit?

't Is geen gebod, maar Gods idee, - daar ga ik liever niet in mee.

De jonge man die alles had, hij keerde terug op 't oude pad.

'Geen punt', zei Onze Lieve Heer, 'hij weet nu: er is meer dan meer.'

Iets weten is één ding. Ervaren wat dat voor jezelf betekent, is nog wat anders. In ieder geval duurt dat langer, net als mijn wandeling die langer uitviel dan ik dacht.

Met hartelijke groet, em. pastor Landa Rave

EEN KORTE TERUGBLIK

Wat zal ik schrijven dacht ik, toen me gevraagd werd een kleine bijdrage te leveren voor de laatste Rondom de Toren. Het is een korte terugblik geworden op mijn werkzaamheden gedurende het eerste jaar in de BOAZ-parochies, waar ik vanaf januari, nogal onverwacht, naast ondersteuning in Zaandam, ook werkzaam ben. Zeker in den beginne was het toch wel wat onwennig, vooral ook omdat de benoeming pas eind december 2016, tamelijk onverwacht kwam en ik de parochie helemaal niet kende en de parochie mij niet.

Op 9 januari was de eerste avond georganiseerd met de ouders van de eerste-communicantjes, die 13 januari voor de eerste keer bij elkaar kwamen. De ouderavond, alsook de voorbereidingen met de eerstecommunicantjes en de huisbezoeken aan de families verliepen verder in een prettige, ontspannen sfeer.

Na de feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie op zondag 21 mei kwam er wat meer ruimte om parochianen en vrijwilligers thuis te bezoeken, waardoor ook de viering van de Heilige Eucharistie op zondag niet langer meer met een kerk vol vreemden was, maar met mensen met wie je een stukje verbondenheid ervaart. Mensen die dan plots een plekje krijgen in je hart en voor wier intenties je ook bidt.

Veel vreugde beleef ik nu ook aan de kleine nieuwe initiatieven die we na de zomer zijn opgestart met de jonge ouders en kinderen die in de voorbije jaren hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan. Zo organiseren we nu met de jonge ouders en kinderen op de vierde zondag van de maand om 16.30 uur een familieviering en zijn we van start gegaan met de verdere geloofsvorming van een klein groepje kinderen, Club BOAZ. Op deze wijze betrekken we nu toch weer ongeveer tien à vijftien families bij de kerk. Zodoende ben ik me langzaam maar zeker meer en meer thuis gaan voelen in de BOAZ-parochies, waar ik met vreugde werk.

Met name deze twee laatst genoemde initiatieven zou ik in dit laatste nummer van Rondom de Toren ook van harte willen aanbevelen in uw gebeden, opdat God het kleine initiatief zal zegenen opdat het verder moge groeien.

In gebed verbonden en met een hartelijke groet,
kapelaan Nars Beemster

RONDOM DE TOREN: bijna 30 jaar ons kerkblad!

Ik tref Ria van der Aar en Peter Speet aan tafel met in hun handen een exemplaar uit de eerste jaargang van Rondom de Toren. Het exemplaar dateert van oktober 1991 en de inhoud is verrassend. Wij lezen een artikel over het afscheid van pastor Van Schie en een meer dan welkom voor pastor Hopman. Ook informatie van Ouderencontact Overveen met betrekking tot een handwerktentoonstelling en een artikel over dahlia's. De getekende omslag van het blad (tekenaar Piet Heems) is nog voorzien van grote bomen rondom de toren en lay-out is in de loop van de jaren amper veranderd. Een geweldige uitleg over het begrip "erfzonde" mogen wij u niet onthouden.

Onderwijzer: "Wat verstaat men onder de erfzonde?" Elsje: "De erfzonde komt voor wanneer iemand sterft en de familie gaat ruzie maken over de erfenis".

Ria en Peter al 30 jaar actief in de redactie! In het jaar 1987, dus nog voor Rondom de Toren, heeft pastoor Van Schie met Joop Bartelsman een redactie geformeerd voor een parochieblad (D.K.i.o.M. – De Kerk in ons Midden) en indien nodig verschenen er losse bulletins met informatie.

Wij noemen de namen van Hans Hoogduin, Henk Tuijn, Helma van den Eijnde, Ria en Peter. Op verzoek van pastoor Van Schie werd besloten in 1991 alle initiatieven te bundelen en er nu een echt blad van te maken, dat negen keer per jaar moest verschijnen. Vanaf 2013 werd het zeven keer per jaar. Ria bedacht de titel "Rondom de Toren" en wij bereiken op dit moment een oplage van 650 exemplaren. Dit leidde tot 233 publicaties in de periode 1991 tot en met 2017.

Ria, altijd op zondag aanwezig om de pastores te wijzen op hun verantwoordelijkheid om hun bijdrage te verlenen aan het kerkblad. Hier kun je niet voor vluchten! Jaarlijks verzorgt zij het schema van inleveren kopij, lezen door de redactie en publicatie met verzenden.

Ria hanteert de Dikke Van Dale en Het Groene Boekje met strengheid en taalfouten zijn voor haar een nachtmerrie. Gelukkig zit er in de redactie nog een "neerlandicus". Eugène van Wijk durft zelfs Ria nog op een typefout attent te maken. Ria is een wonder achter typemachine en computer en heeft niet voor niets eelt op haar vingers. Na typen en lezen van kopij dirigeert Ria de vouw- en nietgroep en stelt zij de wijkcontactpersonen in staat om de uitgave van de parochie te laten bezorgen bij de parochianen.

Peter, een man met initiatief. Gaarne in herinnering zijn inzet voor inzameling van geld voor St. Vincents Home. Na de rampzalige tsunami heeft hij personen en instanties benaderd en een hulpactie gestart namens de samenwerkende parochies van Overveen en Bloemendaal.

Een dankbare pastoor Gijs Okhuijsen kon melden dat er € 85.967,00 werd overgemaakt naar de paters in Sri Lanka. Bij het afscheid van pastoor Gijs later heeft Peter wederom een bedrag van € 18,205,25 weten binnen te halen. Jammer dat hij later met pastoor Gijs St. Vincents Home niet meer kon bezoeken.

Ria en Peter memoreerden ook nog aan de interviews, welke onder andere door Peter, Pim Lemmers, Gerard van Kesteren, Eugène van Wijk en ondergetekende werden afgenomen. Dankbaar voor de inbreng van de schrijvers der artikelen met waardering voor de inbreng van onze archivaris Henk Mandjes.

Wat fijn om Ria en Peter te mogen interviewen. De reden is toch wel beladen. Dit najaarsnummer is de laatste uitgave van Rondom de Toren. Het parochiebestuur doet haar best om eerst weer een gezamenlijk BOAZ-kerstnummer te publiceren. Daarna komt een initiatief om gezamenlijk in BOAZ-verband een parochieblad uit te brengen met een nog te formeren redactie. Ria en Peter nemen dus afscheid van Rondom de Toren. Zij hebben vertrouwen in de nieuwe redactie en hopen dat de nieuwe lay-out de lezers zal bevallen. Nu de mogelijkheid om foto's te plaatsen.

Wel een afsluiting met de hoop dat de cultuur van de parochie van Overveen een goede plaats mag krijgen in het nieuwe blad.

Tot slot. Eugène en Cor vonden het prettig om met jullie vele jaren te mogen samenwerken in de redactie van Rondom de Toren.

Cor Kroon

FOTOBOKJE OVERVEEN

Onlangs heeft de historische werkgroep van onze parochie een fotoboekje het licht doen zien met de titel "Overveen – bloembollendorp – zoals het was". Het druk- en bindwerk is verzorgd door "Vorm op Maat", Bloemendaalseweg 259, Overveen.

Het boekje telt ongeveer 75 pagina's op A4-formaat en bevat circa 150 (oude) foto's in kleur en zwart-wit, een selectie uit het parochiearchief. Veel foto's hebben betrekking op het Ramplaankwartier dat tot 1927 deel uitmaakte van de gemeente Bloemendaal. Onder elke foto is de locatie, de kwekerij en de eigenaar daarvan vermeld.

De oplage is slechts 40 exemplaren, de verkoopprijs is € 25,- per stuk, zijnde de kostprijs. Voor zover wij weten is in deze opzet nog geen publicatie over Overveen verschenen. Het is naar onze mening een echt “collectors item”.

Voor informatie over bestelling en aflevering kunt u zich wenden tot H. Mandjes (Historische werkgroep), Abel Tasmankade 57 te Haarlem, tel. (023) 524 47 04.

Historische werkgroep, H. Mandjes

JUBILEUM PAROCHIEBUREAU

Maar weinig lezers zullen zich vorig jaar hebben gerealiseerd dat het parochiebureau 25 jaar geleden, in november 1991, is opgericht. Al die tijd vervult het bureau een bepaalde spilfunctie in onze parochie.

In 1991 had pastor Bert van Schie afscheid genomen. Zijn opvolger, pastor Jan Hopman, wilde – om goed te kunnen functioneren – niet-pastorale taken aan anderen overdragen. Het parochiebestuur besloot toen het parochiebureau op te richten. Dat vergde een geheel andere werkwijze dan tot dusverre gebruikelijk. Het bureau werd gevestigd in de grote kamer van de pastorie, rechts van de voordeur, was (en is) elke ochtend tijdens werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur geopend en bemand door vrijwilligers. De taken werden over de ochtenden verdeeld, naast de dagelijkse taken zoals ontvangen van bezoekers, geven van informatie, noteren van misintenties en deze periodiek doorgeven aan de redactie van ons parochieblad, tellen van collectes in overleg met de penningmeester, voor zover nodig regelen van begrafenissen, doopsels en huwelijken, het bijhouden van het dagboek, enzovoort. Alras werden formulieren in gebruik genomen om te voorkomen dat handelingen over het hoofd zouden worden gezien.

Ook de “hulpmiddelen” werden steeds moderner. Eenvoudig begonnen met alleen de telefoon, een tel- en schrijfmachine, verschenen al na enige tijd een kopieermachine en nog wat later de eerste computer.

Vrijwilligers van het eerste uur waren, voor zover wij ons kunnen herinneren: Frans Iding (de eerste medewerker), Henk Mandjes, Benno en Finie Ruland, Betty Kokkelkoren, Phia Pols, Paula Derde, Manja van de Wiel, Margriet van Schie, Heleen Berendsen. Het vinden van vrijwilligers is altijd een zorg geweest.

Historische werkgroep, Henk Mandjes

CARITASWEEKEND 11 en 12 NOVEMBER 2017

Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een financiële ondersteuning van de Voedselbank Haarlem e.o.

E.o. staat onder andere voor een uitdeelpunt van voedselpakketten in Pluspunt Zandvoort.

De ondersteuning betreft het project: “Voedselbank Haarlem e.o. in transitie”.

WAT IS DE VOEDSELBANK?

Voedselbank Haarlem e.o. is een grote vrijwilligersorganisatie met ANBI-status die inmiddels ruim tien jaar bestaat en die met zo'n 120 vrijwilligers vanuit haar hoofdvestiging aan de Oostvest 54 in Haarlem wekelijks ongeveer 200 gezinnen (ofwel ongeveer 600 personen) van voedsel voorziet. Het voedsel wordt ingezameld en naar tien uitdeelpunten in de regio gebracht en aldaar op vastgestelde tijdstippen uitgedeeld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de opslag- en vervoersprocessen.

Voedselbank Haarlem e.o. is een onmisbare schakel binnen het grootstedelijk armoedebeleid. De Gemeente Haarlem subsidieert ons niet rechtstreeks, maar stelt het gebouw aan de Oostvest (een voormalige drukkerij) ter beschikking. Diverse sponsors maken het daarnaast mogelijk dat wij onze organisatie draaiende kunnen houden. Er is voor 2017 echter geen dekking voor de cruciale veranderingen waarvoor wij geplaagd worden. Deze veranderingen hebben wij ondergebracht in de vorm van twee projecten: ‘Voedselbank Haarlem e.o. in transitie’ en ‘Gedwongen Verhuizing’.

VOEDSELBANK HAARLEM E.O. IN TRANSITIE

- De toenemende armoede in Nederland heeft *Voedselbanken Nederland* doen besluiten landelijk per 1 januari 2017 de toelatingscriteria voor deelnemers te versoepelen met als verwacht gevolg een sterk groeiend aantal deelnemers.
- Nieuwe Nederlanders met verblijfsstatus worden toegelaten als zij voldoen aan de eisen.
- Meer aandacht zal worden besteed om de drempelvrees te verlagen om een beroep te doen op onze voedselbank. Nieuwe flyers zullen gemaakt moeten worden die wij vervolgens gaan verspreiden bij kerken, buurthuizen, moskeeën, gezondheidscentra en thuiszorgorganisaties en dergelijke.
- Daarnaast komen er filmpjes op onze site in verschillende talen om de werking van de voedselbank visueel zichtbaar te maken voor laaggeletterden.
- Organisatorische en logistieke veranderingen zijn dringend nodig doordat de toestroom van zowel food alsook non-food vermoedelijk dit jaar gaat verviervoudigen! Het inzamelen van (vooral vers) voedsel zal dagelijks gaan

geschieden en wij zullen de afhaal mogelijkheden voor onze deelnemers gaan verruimen. De huidige tien uitdeelpunten zullen stapsgewijs (vanaf april aanstaande) gesloten worden en wij gaan actief op zoek naar een nieuwe centrale locatie aan de rand van het centrum van Haarlem waar we volgens een zogenaamd ‘supermarktmodel’ kunnen gaan werken.

- Met dit centrale supermarktmodel kunnen wij onze klanten voedsel verstrekken voor een volledige week en zal met de samenstelling gezond en vers centraal staan. Verder zal het zelf samenstellen en uitkiezen van het aangeboden voedsel onze klanten meer keuzevrijheid geven voor het wekelijkse menu.

- Voor de mensen die aantoonbaar slecht ter been zijn zal een “shuttle”service opgericht worden om de pakketten thuis te brengen.

- Evident is dat wij de kosten die hiermee gemoeid zullen zijn niet kunnen betalen uit de huidige inkomsten via onze donoren. Het aanschaffen van een (tweedehands) koelwagen, koelvitruines, winkelwagentjes, winkelstellingen en een uitbreiding van de huidige koel- en vriescapaciteit zullen nodig zijn om de groeiende stroom van zowel gebruikers alsook goederen het hoofd te kunnen blijven bieden.

Voor een volledige realisatie van onze plannen bedraagt de begrote investering € 60.000.-.

Voor mensen die in financiële nood verkeren kunt u door uw bijdrage aan dit project, in ieder geval één van de werken van barmhartigheid uit oefenen, namelijk de hongerigen spijzen.

pastor-diaken Gert Jan van der Wal

OP BEZOEK BIJ SINT NICOLAAS

“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan...” Binnenkort zullen de kinderen dit lied weer volop zingen wanneer Sinterklaas in Nederland aankomt. Zowel in Nederland als in België is het de traditie dat Sinterklaas met de boot uit Spanje komt. Voor hen die het verhaal van Nicolaas beter kennen, zijn de nodige vraagtekens te zetten bij deze traditie. De “echte” Sint Nicolaas komt uit de Romeinse provincie Lycië (nu: Turkije), waar hij rond het jaar 260 is geboren. Rond 300 wordt hij gekozen tot bisschop van Myra.

De bijnaam van Nicolaas is “Wonderdoener”, omdat er allerlei wonderen aan hem worden toegeschreven, zowel tijdens zijn leven, als na zijn dood. Op iconen met zijn levensverhaal wordt hij omringd door de wonderen die hij heeft gedaan. Bekende verhalen zijn die van een vader die zijn dochters als prostituee wilde verkopen, om zo wat geld te verdienen. Nicolaas voorkwam dit door ’s avonds geld (of goud) in het huis te gooien.

Ook wekte hij drie kinderen tot leven die in een pekervat waren gestopt om opgegeten te worden. Zowel tijdens zijn leven als na zijn dood heeft hij mensen die onschuldig gevangen gezet bevrijd en schippers beschermd tijdens een storm.

De naam van bisschop Nicolaas komt voor op de lijst met aanwezigen bij het Eerste Oecumenisch Concilie van Nicea, 325. Een van de discussiepunten op dit concilie was de vraag of Jezus niet alleen mens maar ook God was. De arianen, onder leiding van Arius, ontkenden de godheid van Jezus. Anderen zeiden dat Jezus én God én mens is. De verhitte discussie leidde ertoe dat Nicolaas Arius een klap in het gezicht gaf. Arius werd geëxcommuniceerd en Nicolaas gevangen gezet en van zijn bisschoppelijke waardigheid ontdaan, wegens onwaardig gedrag. In de gevangenis verschijnen Jezus en Maria die hem de stola, en daarmee de bisschoppelijke waardigheid, teruggeven.

Door al deze wonderverhalen, wordt Nicolaas een populaire heilige. Op hun reis naar het Heilig Land stoppen de pelgrims bij de kerk van Nicolaas om hem te eren. In het Italiaanse Bari, waar een grote verering voor Nicolaas is, ontstaat het idee om de relieken naar deze stad over te brengen. In 1087 varen 62 mensen uit Bari naar Myra en roven uit het graf de beenderen van Nicolaas. Op 9 mei van dat jaar worden deze plechtig de stad binnengebracht en bijgezet in een crypte. Twee jaar later zal de paus deze crypte wijden en honderd jaar later wordt de basiliek is erboven is verzezen gewijd.

Nicolaas verbindt de kerk van het oosten en westen met elkaar, hij wordt vereerd door christenen van de beide tradities. In de basiliek van Bari zijn zowel Latijnse als Orthodoxe vieringen.

Nog steeds gebeurt er iets wonderlijks bij het graf: toen het graf in 1087 werd geopend, lagen de botten in een olieachtige vloeistof. Nog steeds stroomt er olie uit de botten van Nicolaas. Elk jaar op 9 mei, de verjaardag van de overplaatsing, wordt deze olie (myrre of manna) uit het graf gehaald. Het wordt verdund met water in kleine flesjes verkocht.

Opmerkelijk is dat in de Nicolaasbasiliek een Nicolaasbeeld uit 1794 staat met een donker gezicht. Het is een oude traditie om hem met een donker gezicht af te beelden als Nicolaas de Moor.

Jan Schenkman (Amsterdam, 1806 – 1863) voegde in 1850 allerlei Nicolaasverhalen samen en schreef het lied “Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje...” Misschien omdat Spanje als ver weg klinkt, of omdat het rijmt op oranje? De meningen lopen uiteen. In ieder geval is Nicolaas er nooit geweest.

kapelaan Nico Kerssens

A D V E N T (ADVENTUS DOMINI)

De gedachte aan de nadere komst van de Heer begint altijd met de organisatie van het ophangen van de adventskrans. Onze vrijwilliger Ruud bevindt zich hoog boven het plafond van de kerk van Overveen, spreekt in zijn mobieltje de tekst “de draad komt er aan!”.

Je ziet de stalen draad vanuit het plafond zakken en Maria Elena vangt de draad op en bevestigt de krans aan de haak. Na weer wederzijds telefonisch overleg wordt de zware adventskrans op de juiste hoogte gehangen. Daarvoor heeft Maria Elena de vier kaarsen stevig bevestigd en de krans met linten versierd, linten in de juiste voorgeschreven kleur.

Na kunnen het kerkelijk jaar en de boeteperiode gedurende vier zondagen beginnen. Wij bereiden ons weer voor op boete, inkeer en hoopvolle verwachting.

1^e zondag: begin van het kerkelijk jaar.

3^e zondag: liturgische kleur paars of rose. Rose, een mengeling van wit en paars, betekent blijdschap over zijn komst en paars de kleur van boete.

4^e zondag: geeft waarde aan het Weesgegroet, de boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria waarop haar moederschap wordt aangekondigd. Wij wachten hoopvol op Kerstmis.

Met Kerstmis branden de vier kaarsen en wij bidden tot God dat Hij ons mag aanraken met zijn licht en een lamp voor onze voeten mag zijn. Laat Kerstmis een feest worden voor alle mensen!

Cor Kroon

K E R S T S T A L L E N M A R T K T i n K E V E L A E R

Op zaterdag 9 december kunt u de kerststallen- en adventsmarkt in Kevelaer (Duitsland) bezoeken. Kevelaer is al 375 jaar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw de Troosteres van de Bedroefden. Ga mee, want het belooft een mooie dag te worden voor Kevelaerfans én voor liefhebbers van kerstgroepjes.

ALLE informatie/aanmelding via: kevelaerbedevaart@outlook.com (vóór 20 november 2017)

U kunt ook contact opnemen met onder anderen:

Dea Broersen (06-250 214 17) of pastoor Eric vanTeijlingen (06-137 164 64)

PERSOONLIJK GODSBEGRIP van ETTY HILLESUM

Op 1 okt jl. hield Wendela Vuylsteke-van Ravels een zeer boeiende lezing over Etty Hillesum in de H. Agathakerk. Er waren ruim 30 toehoorders.

"De omstandigheden, de goede en de slechte, moet men aanvaarden, wat niet belemmert dat men zijn leven eraan kan wijden de slechte te verbeteren" uit het Dagboek van Etty Hillesum, vrijdag 3-7-1942.

Etty (Esther) werd geboren in een Nederlands-Joodse familie in 1914, kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz op 29-jarige leeftijd werd vermoord in 1943. In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de Tweede Wereldoorlog. Etty spreekt ons nog steeds aan. Zowel haar leven als denken was onconventioneel en zij overschreed in haar denken de toenmalige vaste denkpatronen. Haar ontwikkeling naar een zeer persoonlijk gods-begrip doorbrak volledig het traditionele beeld van die tijd en maakt haar modern en eigentijds.

Zij heeft ons iets te zeggen over onze houding tegenover het geweld en de terreur, ook in deze tijd. Haar wijsheid is tijdloos en universeel.

Wendela Vuylsteke vertelde over Etty's leven met de innerlijke en uiterlijke omslagpunten, haar groei in spiritualiteit.

De kernachtige samenvatting van Etty's Gods-begrip is: verlaat het begrip van God die ingrijpt (bijvoorbeeld in oorlogen, dus het vragen aan God om de Tweede Wereldoorlog op te laten houden), naar een God die je met hart en ziel toelaat, een God van de relatie. De mens is dan in staat om al zijn ellende te composteren in vruchtbaar handelen door liefde en vergeving toe te laten in zijn leven. In Etty's geval zeiden mensen die haar in Auschwitz hebben meegemaakt "Etty gaf licht", ondanks het vele lijden dat ze daar meemaakte en was daardoor een steun voor de anderen.

pastor-diaken Gert Jan van der Wal

VLEERMUIZEN op ZOLDER

Vleermuizen en kerken gaan al heel lang samen. Vele generaties vleermuizen gebruiken de zolder of de spouwmuur van een kerk om de zomer door te brengen en soms zelfs hun jongen te krijgen. Deze locaties zijn vaak donker, rustig en omgeven door groen, wat erg aantrekkelijk is voor vleermuizen. Daarnaast zijn vleermuizen erg plaatsgetrouw en kunnen ze erg oud worden (ongeveer tien jaar), waardoor ze de tijd hebben om informatie over goede locaties door te geven aan het nageslacht.

Kerkzolders worden graag onderzocht door vleermuiskenners. Door jaarlijks de zolder te bezoeken krijgen we een goed beeld van hoe het met vleermuizen in Nederland gaat. Daarnaast is een kerk(zolder) bezoeken op zich een bijzonder fenomeen, en met een beetje geluk krijg je de geschiedenis van de kerk te horen op weg naar de zolder.

De meest geziene soort op kerkzolders is de gewone grootoorvleermuis, omdat deze meestal in de nok van het dak hangt. Deze heet zo vanwege (u raadt het vast) zijn grote oren. Andere soorten die op kerkzolders zitten kruipen vaak weg in kieren en spleten, waardoor ze onvindbaar zijn. Grootoorvleermuizen zijn dan ook goed te tellen, wat een goede aanvulling is voor het aantal en verspreidingsgegevens van de soort.

Ook op uw kerk in Overveen zijn grootoorvleermuizen aanwezig. Met veel plezier heb ik deze al enige jaren achtereen aangetroffen. Het gaat dus goed met de groep op zolder, wat mij betreft een waardevolle toevoeging aan een prachtige kerk!

Carola van den Tempel

HET ARCHIEF van onze PAROCHIE (aflevering 203 & 204)

325-JARIG BESTAAN VAN ONZE PAROCHIE (deel VII)

De zevende aflevering in onze reeks naar aanleiding van het 325-jarige bestaan van onze parochie op 14 november 2017.

Pastoor Johannes Gijsbertus Jacobus van Schie

(vijftiende pastoor, 1981-1991)

Pastoor Cornelis van der Wel (zestiende pastoor, 1983-1990)

Pastor Gerlanda W.M. Rave (zeventiende in de rij, 1990-2013)

Ook pastor (het woord "pastoor" werd toen steeds minder gebruikt) Bert van Schie (1924-2005) kreeg steeds meer te maken met verder dalend kerkbezoek en het dalende aantal priesters.

Twee ontwikkelingen deden zich toentertijd voor.

* Na overplaatsing van **pastor Oostelbos** in 1983 van Bloemendaal (Bispinckpark) naar elders werd de pastorale zorg voor de drie DOB-parochies (Dennenweg-Overveen-Bispinckpark) aan **pastor Van Schie** en **pastor Van der Wel** (1925-2000, Dennenweg) tezamen toevertrouwd.. De pastores gingen over en weer voor in de drie kerken.

Gelijktijdig daalde het aantal Eucharistvieringen. Op 14 september 1985 werd in Overveen de eerste Woord- en Communieviering voor leken verzorgd.

* Op 24 november 1990 nam pastor Van der Wel afscheid van de drie parochies wegens emeritaat. Gelukkig kwam mevrouw Landa Rave (1948) op 1 december 1990 het pastoraat versterken. Zij was de eerste pastoraal werkster die in onze parochies werkzaam is geweest.

Door deze ontwikkelingen kregen de pastores een aanzienlijk drukker werkkring.

Pastor Van Schie was een innemende man die zijn parochianen kende. Wat vrijmoedig gezegd, hij was de laatste "dorpspastoor". In 1991 ging hij met emeritaat. Hij overleed in 2005. Hij is op ons kerkhof begraven.

Pastor Van der Wel overleed in 2000.

Pastor Johannes Nicolaas Hopman (achttiende pastoor, 1991-1994)

Helaas duurde het pastoraat van pastor Jan Hopman (1940-1994) maar kort. Hij verongelukte in Italië tijdens een wandelvakantie. Nadat levenstekenen uitbleven werd er in Overveen, tezamen met de familie Hopman, een zoektocht georganiseerd. Vlak voor het afreizen naar Italië werd echter het lichaam van pastor Hopman gevonden. Velen zullen zich zijn uitvaart (avondwake) op 19 augustus 1994 in onze kerk herinneren.

Op zijn initiatief werd in november 1991 het parochiebureau opgericht om de pastor te ontlasten van verschillende administratieve werkzaamheden.

Pastor Hopman was een muzikaal man, hij was onder meer lid van een diocesane commissie voor liederenkeuze tijdens vieringen. Hij is begraven op het kerkhof in Egmond aan den Hoef.

Pastor Gijsbertus J. Okhuijsen O.M.I. (negentiende pastoor, 1995-2009)

Na een jaar zonder priester te zijn geweest, pastor Landa Rave ving de werkzaamheden grotendeels op, deed op 3 september 1995 pater Gijs Okhuijsen O.M.I. (1939-2010) zijn intrede als pastor van de drie DOB-parochies. Kort daarna fuseerden de twee Bloemendaalse parochies, waarvan de sluiting van de kerk aan de Dennenweg een onderdeel was. De parochies Overveen en Bloemendaal vielen toen onder de pastorale zorg van de pastores Gijs Okhuijsen en Landa Rave.

Rond deze tijd stelde het Bisdom Haarlem clustervorming van de parochies aan de orde, voortvloeiend uit het permanente priestertekort en het dalende kerkbezoek. Parochies moesten op allerlei terrein gaan samenwerken, een vorm van werken die zij niet gewend waren, hetgeen in de praktijk veel vergaderen betekende. Ongetwijfeld een taakverzwaring.

De negatieve spiraal binnen de R.-K. Kerk zette zich nog steeds voort. Her en der vonden kerksluitingen plaats, het kerkbezoek nam verder af, contact met de katholieke scholen was te verwaarlozen, weinig of geen betrokkenheid van de jeugd, misbruik binnen de kerk, een twijfelachtig imago van de kerk als instituut.

Gelukkig was er in 2006 een feest te vieren, onze kerk bestond toen 150 jaar. Bisschop Mgr. Jos Punt ging voor in een feestelijke Eucharistieviering. Naar aanleiding van dit jubileum zag een herdenkingsboekje het licht, een boekje met tal van foto's uit vroeger dagen.

In 2009 ging pastor Okhuijsen op 70-jarige leeftijd met emeritaat. Helaas werd hij een jaar later ernstig ziek. Hij overleed in 2010 en werd begraven op het kerkhof te Bloemendaal.

Wie aan pastor Okhuijsen denkt, denkt ook aan zijn grote liefde, het St. Vincents Home in Sri Lanka. Jarenlang zamelde hij gelden in om het complex aldaar te verbeteren en uit te breiden. Menigmaal bracht hij een bezoek aan het jongens- en meisjesinternaat aldaar. In ons parochieblad werden wij dan op de hoogte gehouden van de resultaten.

325-JARIG BESTAAN VAN ONZE PAROCHIE (deel VIII)

De laatste aflevering in onze reeks naar aanleiding van het 325-jarige bestaan van onze parochie op 14 november 2017.

Pastoor Matthieu A.L. Wagemaker (twintigste pastoor, 2012-2015)

Enkele jaren was er in de DOB-parochies geen priester. Gedurende deze tijd werden onze twee parochies voor de tweede maal geleid door pastor **Landa Rave**, het zal haar grijze haren hebben bezorgd. Dankzij de medewerking van enkele pastores op leeftijd was er af en toe een Eucharistieviering in onze kerken. Het manco werd opgevuld door Woord- en Communievieringen waarin door pastor Rave en parochianen werd voorgegaan. Zij verdienen hiervoor grote dankbaarheid.

In het najaar van 2012 kwam hieraan een einde door de benoeming van dr. **Matthieu Wagemaker** (1968) tot pastoor van de BOAZ-parochies (Bloemendaal-Overveen-Aerdenhout-Zandvoort). Hij kreeg als taak één bestuur te vormen van de vier parochies, onder handhaving van de (financiële) zelfstandigheid. Dit proces werd in 2014 gerealiseerd.

In juni 2013 ging pastor **Landa Rave** met “pensioen”. Tot haar emeritaat was zij de eerstaansprekbare voor de parochies Overveen en Bloemendaal. Haar (soms poëtische) overwegingen tijdens de vieringen zullen wij niet snel vergeten. Tijdens een druk bezochte receptie in de oude kerk aan de Dennenweg namen de parochianen afscheid van haar.

Om hem moverende redenen besloot pastoor Wagemaker per einde februari 2015 zijn functie neer te leggen. Hij verhuisde naar Antwerpen en ging aan de Katholieke Universiteit te Leuven studeren.

De parochianen zullen zich hem het meest herinneren om zijn overwegingen tijdens de Eucharistievieringen, hij sprak voor de vuist weg.

Pastoor Bartholomeus J. Putter (eenentwintigste pastoor, 2015-heden)

Tot opvolger werd benoemd dr. Bart J. Putter (1977), die al eerder met onze parochies kennis had gemaakt. In de herfst van 2014 had pastoor Wagemaker een sabbatical periode, tijdens welke hij werd vervangen door pastoor Bart Putter.

Pastoor Bart Putter werd op 26 april 2015 door de bisschop van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, Mgr. Jos Punt, geïnstalleerd als pastoor van de vier BOAZ-parochies.

Daarnaast werd **kapelaan Nico Kerssens** (1979) gepresenteerd als pastor van de vier parochies. Beide pastores zijn benoemd onder handhaving van hun taak bij de parochie Haarlem-Schalkwijk. Pastoor Putter blijft ook zijn functies bij het Bisdom vervullen, evenals docent zijn bij het grootseminarie. Hij zal dan ook beperkt beschikbaar zijn voor de BOAZ-parochies. Hij zal worden bijgestaan door pastor Nico Kerssens, zoals boven is vermeld, als mede door pastor-diaken Gert Jan van der Wal. In het voorjaar van 2017 werd hieraan nog toegevoegd **kapelaan Nars Beemster**, die voor 50% beschikbaar is voor de vier BOAZ-parochies.

Slot

De pastores en parochianen hebben in de 325 jaar vele ups en downs meegemaakt: gedoogbeleid, achterstelling, oorlogen, armoede, welvaart, het “Rijke Roomsche Leven”, economische crisis, crisis in de Kerk. Natuurlijk zal ook de Kerk in voldoende mate met haar tijd moeten meegaan, echter zonder haar uitgangspunten te verwaarlozen.

Wij eindigen de reeks met de hoop dat onze parochie levensvatbaar mag blijven. Als dat zo is, zal nog menig feest gevierd kunnen worden.

Onze bronnen:

- . jubileumboekje uit 1956, van de hand van de heer Jan Bijvoet en zijn vele aantekeningen;
- ons eigen parochiearchief.

P.S. Van de installatie en presentatie van eerder vermelde twee pastores op 26 april 2015 heeft de heer **Oege Lam**, Korte Zijlweg 7a, een foto-reportage gemaakt. Wij kregen van hem niet minder dan 59 foto's van deze gebeurtenis, bestemd voor ons parochiearchief. Korte tijd daarna verraste hij ons met zes fraaie vergrotingen van foto's van de belangrijkste momenten. Uiteraard hiervoor hartelijk dank.

Historische werkgroep, Henk Mandjes

RECTOR LEO ROOZEN

Tot onze verrassing ontvingen wij van mevrouw Marianne Buisman te Zwaag een foto, het bidprentje en enige knipsels over de vele activiteiten van deze merkwaardige man. De moeder van mevrouw Buisman is huisgenote van rector Roozen geweest. In ons parochiearchief is weinig over hem te vinden.

Leonardus Antonius Roozen werd op 31 maart 1882 te Overveen geboren. Zijn geboortehuis, het latere hotel "Beatrix", aan de Zijlweg is al jaren geleden gesloopt. Zijn vader was Leonardus Roozen Hz., zijn moeder Maria Roozen, de jongste dochter van Antoon Roozen sr., bijgenaamd "Gouwen Toon".

Op 15 augustus 1907 werd Leo Roozen jr. in de kathedraal te Haarlem door bisschop Callier tot priester gewijd. Zijn Eerste Plechtige H. Mis was in onze kerk. Na assistent te zijn geweest in Beverwijk en kapelaan te Berkel en Rodenrijs, werd hij in 1911 benoemd tot kapelaan te Hoorn. Roozen was in Hoorn op vele katholieke fronten actief. Als redacteur van "Onze Courant" schreef hij talloze artikelen, ook over de historie van de stad. Hij was directeur en later censor van deze krant.

Zijn grote liefde ging uit naar het Sint-Jans Gasthuis te Hoorn. Als geestelijk adviseur van de R.-K. Wijk- en Gezinsverpleging en vanaf 1922 als rector, was hij nauw betrokken bij de nieuwbouw van het ziekenhuis aan de Koe-poortsweg. Om gezondheidsredenen kreeg hij op 31 juli 1931 ontslag als rector. Op de eerder genoemde foto zien wij rector Roozen in zijn studeer-kamer in het Gasthuis, zittend achter zijn bureau, zo rond 1925. De laatste jaren woonde hij te Overveen aan het Zandvoortepad 6. Op 8 januari 1934 is hij plotseling te Haarlem overleden, 51 jaar oud.

Ere moet nog een belangrijke activiteit van rector Roozen worden genoemd. In 1917 werd de vereniging "Oud Hoorn" opgericht, Roozen werd gekozen tot eerste secretaris. In verband met zijn hardhorendheid verzorgde de tweede secretaris de notulen. Rector Roozen verzorgde regelmatig de acties, lezingen en excursies voor de leden van "Oud Hoorn". Hij is twee perioden bestuurslid geweest van de vereniging: van 1917 tot 1923 en van 1927 tot en met 1932. Sommigen noemden hem "een lastig man", hij liet niet met zich sullen.

Zijn begrafenis te Overveen op 11 januari 1934 was indrukwekkend. De Plechtige H. Mis van Requiem werd opgedragen door deken H.J.C. Sondaal, met assistentie van pater-missionaris Nico Roozen (neef) en pastoor W.F. Roozen van Bovenkerk (familie). Het zangkoor voerde onder leiding van kapelaan F. van Buuren de liturgische gezangen uit. Het kerkgebouw was bijna geheel bezet. Aanwezig waren onder meer Mgr. Möhlmann (bisdome), kanunnik Boogmans (bisdome), diaken Huibers van Hoorn (de latere bisschop), wethouder Prinsenbergh, notaris Van Niekerk. Op verzoek van de overledene werd geen lijkrede gehouden.

Historische werkgroep, Henk Mandjes

VREDESGEBED voor STAD en WERELD

Om de hoop op vrede levend te houden.
Laat ik mijn licht aansteken, zegt de ster,
en in het midden laten of het zal helpen om de duisternis te verjagen.
Eerste maandag van de maand om 12.30 uur
in de kerk H. Antonius van Padua,
Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem.
Na afloop koffie/thee bij „Stem in de Stad”, Nieuwe Groenmarkt 22.
De data van het Vredesgebed in de komende maanden zijn:
6 november, 4 december, 8 januari en 5 februari.

P E R S O O N L I J K G E B E D

Heer,
als ik geen woorden weet
om tegen U te zeggen
hoor dan in mijn zwijgen
mijn verlangen naar U.
Help mij dit verlangen ooit
uit te drukken in wat ik bid
maar ook min wat ik doe.

Toon Hermans

UITVAARTEN in OVERVEEN

Deze worden gedaan door de pastoor, de diaken en daartoe opgeleide parochianen. Uitgangspunt daarbij is dat de voorganger voldoende tijd heeft om de uitvaart zorgvuldig en in overleg met de familie en/of na(ast)bestaanden voor te bereiden.

Voor inlichtingen of afspraken hieromtrent kunt u bellen

naar het parochiebureau: (023) 527 74 62

(maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur)

of naar:

C.A.G. Kroon: 06 – 271 660 33

of naar:

kapelaan N.C.J. Kerssens: 06 – 442 067 38

Pastoor dr. B.J. Putter	Grote Krocht 43, 2042 LV ZANDVOORT tel. (023) 571 26 85, mobiel 06 – 128 333 48 e-mail: bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Kapelaan N.C.J. Kerssens	Sparrenlaan 9a, 2111 AE AERDENHOUT tel. mobiel 06 – 442 067 38 e-mail: ncjkerssens@yahoo.com
Kapelaan B.C.Beamster	Hoogeweg 65, 1851 PJ HEILOO mobiel 06 – 811 051 00 e-mail: kap.beemster@gmail.com
Pastor-diaken G.J. van der Wal	Kanaalweg 14, 1165 LW HALFWEG tel. (020) 497 76 12, mobiel 06 – 432 236 90 e-mail: gertjanvanderwal@live.nl
Parochiebestuur van de Personele Unie	pastoor B.J. Putter, voorzitter S. Perrick, vicevoorzitter J.G.A. Struycken, secretaris C.A.G. Kroon, penningmeester leden: J.P.M. Akerboom, W.J.F.L. Beerkens, M.F.L. Rademakers
Parochiebureau	pastorie, Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN tel. (023) 527 74 62, e-mail: parochie.olvoo@planet.nl geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
Locatiecoördinator	P.C.J. Speet, ad interim mobiel 06 – 133 544 50 (tijdens kantooruren)
Financiële Commissie	bankrekening NL83 INGB 0000 0790 36 en bankrekening NL84 ABNA 0562 2379 17 ten name van Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen
Kerkbijdrage/Kerkbalans	bankrekening NL59 INGB 0002 2526 56 ten name van Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen J.B.G. Koppelman, tel. (023) 524 11 46
Kerkhof	parochiebureau, tel. (023) 527 74 62 mevrouw P.P.M. van der Voorn
PCI	A.H.M. van Schaik, secretaris, tel. mobiel 06 – 516 166 25 e-mail: Ad.vanschaik@hotmail.com bankrekening (voor mensen in nood): NL39 ABNA 0543 7729 34 ten name van Parochiële Caritas Instelling Overveen postadres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Secretariaat BOAZ-parochies	mevrouw P.P.M. van der Voorn, coördinator BOAZ-parochies tel. (023) 527 74 62, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com www.boazparochies.nl adres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
Zonnebloem	inlichtingen: tel. (023) 542 62 22 – secretaris tel. (023) 526 77 02 – voorzitter bankrekening NL31 INGB 0000 2990 95
Redactieadres “Rondom de Toren”	mevrouw M.C. van der Aar Willem de Zwijgerlaan 88, 2051 KJ OVERVEEN tel. (023) 527 54 26, e-mail: mcvanderaar@planet.nl

Uw wijkcontactpersoon is:

Adres: